

## ZONDAGSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE COLIJNSPLAAT



Broeders en zusters, U ontvangt hierbij de zevenenzeventigste Zondagsbrief.

### **Bijdrage van onze dominee**

#### ***Delen en helen***

Deze week kwamen beide gespreksgroepen uit onze gemeente bijeen: de Bijbelgespreksgroep op maandagmiddag in de Thuishaven, de andere gespreksgroep op woensdagavond in de pastorie. De tweede had 'de toekomst' als thema, en benaderde dat begrip vanuit filosofisch, wetenschappelijk en bijbels gezichtspunt. De eerste besprak een hoofdstuk uit het boekje dat nu gebruikt wordt, met als thema: 'Au, ik voel jouw pijn'. Dat ging over het delen van elkaars vreugde en verdriet in de gemeente van Christus, en ook over de rol die geld speelt in je (geloofs-)leven. Aan het eind zongen we nr. 401 uit de Evangelische Liedbundel (melodie: 'Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de Geest'):

Wij willen gaven delen met mensen wereldwijd.  
Want delen wordt tot helen wanneer de ander lijdt.  
De Heer heeft zich gegeven en deelde onze nood.  
Zo heelde Hij ons leven. Hij is het levend brood.

Ver waren wij gaan dwalen, de wijde wereld rond.  
Maar 't was slechts om te halen en hebzucht was de grond.  
Het rijk dat wij zo bouwden hield in de tijd geen stand.  
Wat wij als groots beschouwden, sloeg met uit onze hand.

Meer dan wij konden dromen, geschiedt in onze tijd.  
Er is een weg gekomen van wederkerigheid.  
Nu leren wij ontvangen; zij geven van hun kant.  
Geen strijd meer om belangen, zo komt Gods rijk tot stand.

Het is een tekst waar duidelijk over nagedacht is. In het eerste vers gaat het over de relatie tussen 'delen' en 'helen'. Wanneer wij onze gaven (die we geven, en de gaven die we ontvangen) willen delen, kan dat heilzaam werken in het lijden van anderen; zoals Christus ons bestaan (ook onze nood) is komen delen en daarmee onze Redder is geworden. Tegenover dit 'helen' staat 'halen' in het tweede vers, dat terugkijkt op ons koloniale verleden, gemotiveerd door hebzucht. We haalden toen grondstoffen en slavenarbeid uit de wijde wereld om ons (d.w.z. de elite van toen) te verrijken. Tegenover dit 'halen' staat 'ontvangen' in het derde vers: dat gaat over christenen in onze vroegere kolonies die hun geestelijke gaven (hun geloofsbeleving) met ons willen delen, zodat wij van hen kunnen leren. En dat is volgens mij dan weer belangrijk voor de toekomst (het onderwerp van de andere gespreksgroep)!

## **Gemeenteavond**

Op woensdag 17 november om 19:30 u staat de dankdagviering gepland. Aansluitend zal er een gemeenteavond worden gehouden voor de leden van de gemeente.

De kerkenraad vergadert deze week. Wij zullen met betrekking tot de maatregelen rond COVID bespreken wat de gevolgen zijn voor onze vieringen en voor onze gemeenteavond en u hierover berichten in de volgende Zondagsbrief.

## **Op de agenda**

- 09-11 19:30 uur – stiltemeditatie
- 11-11 10:00 uur – kerkenraadsvergadering
- 17-11 19:30 uur – dankdagviering, aansluitend gemeenteavond
- 20-11 14:00 uur – kerkopenstelling voor het dorp
- 23-11 19:30 uur – pastoraal beraad, bezoekvrijwilligers welkom!

## **Vacatures**

- Beheerder voor De Thuishaven (zeer, zeer dringend!)
- Medewerker Beeld en Geluid
- Lectoren
- Ouderling voor pastoraat/pastoraal medewerker
- Sopranen en een tenor voor de zanggroep
- NIEUW: Webmaster

Vindt u in dit rijtje iets waarmee u de gemeente wilt dienen? Voor meer info kunt u altijd een van de kerkenraadsleden benaderen.

## Dienst op zondag

Deze zondag vindt de eilandelijke Zendingsdienst plaats in De Ark te Kamperland. Deze dienst zal worden geleid door Ds. Arie Spaans en begint om **9:30 uur**. De spreker is Dhr. Rien Heijboer van het Leger des Heils Goes en muzikale medewerking zal worden verleend door Brassband Wilhelmina.

Onze Dorpskerk zal gesloten zijn. Voor de regels rond kerkbezoek in De Ark verwijzen wij u naar de website van De Ark, <http://www.dearkkamperland.nl/>. U kunt de dienst ook thuis meebeleven, live of op een later tijdstip, <https://kerkdienstgemist.nl/stations/78/events/event/15123100-202111070930>

## De collectes

De collecte is deze keer voor het Leger des Heils. U kunt hiervoor het volgende rekeningnummer gebruiken:

**NL72RABO0707070171** t.n.v. "Leger des Heils".

Heel hartelijk dank hiervoor!

Giften voor de diaconie:

**Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749**

Giften voor de kerk:

**CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466**

Hartelijk dank weer voor uw gaven!

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,

ds. Arie Spaans



Liturgie gezamenlijke zendingsdienst van de drie Protestantse Gemeenten op Noord-Beveland op 7 november 2021 in kerkgebouw De Ark in Kamperland



Voorganger: Dominee A. Spaans  
Organist: De heer S. Brinksma  
Koster: De heer G. van de Kreeke  
Spreeker: De heer. M. Heijboer (Leger des Heils Goes)  
Lector: Mevrouw I. Koster-Bosselaar

Muzikale medewerking: Brassband Wilhelmina (Colijnsplaat)  
De bloemen zijn voor de familie Reijnhout.

**Orgelspel** voor de dienst

**Welkom en mededelingen**

**Zingen** onder begeleiding van de brassband: Lied 868:1 en 5 (staande)

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.  
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.  
Kom allen saam, psalmzing de heilige naam,  
loof al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,  
Christenen, loof Hem met Abrahams kinderen samen.  
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.  
Alles wat ademt zegt: Amen.

**Stil gebed, bemoediging en groet** (staande)

**Zingen:** Lied/Psalm 87:1,2 en 3 (met orgelbegeleiding)

Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede.  
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.  
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;  
door uwe poort zal ieder binnentreden.

Rahab en Babel zullen u behoren.  
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer  
en ieder land erkent Hem als de Heer.  
O moederstad, uit u is elk geboren!

God zal hen zelf bevestigen en schragen  
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,  
hen tellen, als in Israël ingelijfd,  
en doen de naam van Sions kind'ren dragen.

**Kyriegebed**

**Glorialied:** Lied 117a (brassband)

Gij volken, loof uw God en Heer, wil Hem het loflied zingen.  
Laat de fonteinen van zijn eer in ieder hart ontspringen,  
omdat Hij u verkoren heeft, omdat Hij u genade geeft,  
door Christus, halleluja.

Hoe groot is zijn barmhartigheid voor allen allerwegen:  
zijn waarheid en zijn tederheid als overvloed van regen.  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid en geeft om niet de zaligheid.  
Zing, zing Hem, halleluja.

**Gebed** om Gods Woord en Geest

**Zingen:** Lied 272:1,2 en 4 (orgel)

Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.  
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.  
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren  
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.

Maar Jezus weend' en bad, alleen, omdat de mensen  
als schapen dwalen waar geen herder 't oog op richt.  
Verlos ons in zijn naam van onze ijd'le wensen.  
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.

De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,  
vernam de stem van 't leed die van de aarde schreit.  
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,  
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

## Schriftlezing: Genesis 12:1-3; 25:1-6

De HEER zei tegen Abram: 'Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden'.



Abraham nam een andere vrouw, Keturah. Zij baarde hem Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. Joksan was de vader van Seba en Dedan; van Dedan stammen de Assuriëten, de Letusieten en de Leümiëten af. De zonen van Midjan heetten Efa, Efer, Chanoch, Abida en Eldaä. Zij waren allen nakomelingen van Keturah. Abraham gaf alles wat hij bezat aan Isaak. De zonen van zijn bijvrouwen gaf hij nog tijdens zijn leven geschenken, en hij stuurde hen weg naar een land in het oosten, Kedem, ver bij zijn zoon Isaak vandaan.

## Zingen: Lied 803:1 en 6 (brassband)

Uit Oer is hij getogen, aartsvader Abraham,  
om voortaan te geloven in 't land van Kanaän,  
om voortaan als een blinde te zien een donker licht,  
om voortaan helderziende te zijn op God gericht.

En allen die geloven zijn Abrahams geslacht,  
geboren uit de hoge, getogen uit de nacht.  
De stad die zij verbeiden, die staat in wit en goud  
aan 't einde van de tijden voor iedereen gebouwd.

## Schriftlezing: Lucas 19:1-10

Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: 'Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.' Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: 'Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.' Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: 'Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.' Jezus zei tegen hem: 'Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.'

## **Zingen:** Lied 315 (orgel)

Heb dank, o God van alle leven, die zijt alleen Uzelf bekend,  
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, uw licht en liefd' ons toegewend.  
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,  
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,  
en wat voor wijzen bleef verborgen, werd kinderen geopenbaard.

En of een mens al diep verloren en ver van U verzworven is,  
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, vernieuwd door uw getuigenis.  
Uw woord, dat spreekt in alle talen, heeft uit het graf ons opgericht,  
doet ons in vrijheid ademen en leven voor uw aangezicht.

Gemeente, aan wier aardse handen dit hemels woord is toevertrouwd,  
o draag het voort naar alle landen, vermenigvuldigd duizendvoud.  
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen  
op mensengunst of heerlijkheid? 't Verwaait als gras en weidebloemen.  
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

**Uitleg en verkondiging:** 'Kerkzijn buiten de kerkmuren'

**Muziek:** DOWN BY THE SALLY GARDEN

**Zingen:** Lied 313:1,2 en 5 (orgel)

Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord.  
Heb moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort.  
Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen  
daarnaar zijn leven richt, die zal erin aanschouwen  
des Heren aangezicht.

God opent hart en oren, opdat wij in geloof  
zijn roepstem zouden horen, voor and're stemmen doof.  
Gods woord gordt mensen aan, om zonder te versagen  
het smalle pad te gaan en stil het kruis te dragen  
achter hun Heiland aan.

O Gij die wilt ontmoeten wie vragen naar uw wil,  
zie hoe wij aan uw voeten zitten en luist'ren stil.  
Geef dat tot U, o Heer, 't woord van uw welbehagen  
niet ledig wederkeer', maar dat het vrucht mag dragen,  
uw grote naam ter eer.

**Toespraak** Dhr. Rien Heijboer (Leger des Heils)

## **Gebeden**

**Muziek:** SWEDISH FOLK SONG

**Zingen:** Lied 289:1 en 3 (staande; orgel)

Heer, het licht van uw liefde schittert,  
schijnt in donkere diepten, schittert;  
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons  
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.  
Schijn op mij, schijn op mij. *refrein*

*Refrein:* Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;  
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,  
stroom, overstroom alle naties met uw genade.  
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

Heer, hoe meer wij uw helder licht zien  
en de weerglans op ons gezicht zien,  
zal ons leven voor anderen stralen,  
het verhaal van uw liefde vertalen.  
Schijn in mij, schijn door mij. *refrein*

**Zegen, beantwoord met zingen:** Lied 286:1 (staande; orgel)

Waar de mensen dwalen in het donker,  
draai je om en zie het nieuwe licht.  
Zie het licht dat God ons gaf in Jezus.  
Zie de mens die ieder mens verlicht.  
Want het licht is sterker dan het donker  
en het daglicht overwint de nacht.  
Zoek je weg niet langer in het duister.  
Keer je om en zie Gods nieuwe dag.

**Muziek:** DEEP RIVER RHAPSODY

**Orgelspel** bij het verlaten van het kerkgebouw.

*Het gezamenlijk koffiedrinken kan helaas niet doorgaan in verband met de nieuwe maatregelen tegen de opmars van COVID-19.*