

## ZONDAGSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE COLIJNSPLAAT



Broeders en zusters, U ontvangt hierbij de drieënzeventigste Zondagsbrief

### **Bijdrage van onze dominee**

#### ***Communicatie***

Afgelopen maandagmiddag was de Bijbelgespreksgroep bijeen. Het ging over jaloezie, aan de hand van Genesis 4:1-16 (over Kaïn en Abel). De jaloezie van de eerste jegens de tweede leidt daar tot de eerste broedermoord. Wat opvalt is dat er geen gesprek plaatsvindt tussen de beide broers. [De woorden 'Laten we het veld in gaan' in vers 8 staan niet in de Hebreeuwse grondtekst, maar zijn door de vertalers toegevoegd.] Er is geen communicatie en intussen groeien ze uit elkaar.

Dat kunnen we herkennen uit het dagelijks leven, zeker ook in coronatijd. Als mensen niet met elkaar praten, kan de verwijdering al snel toenemen. In dit verband is het hedendaagse liedje 'Nu wij niet meer praten' van Jaap Reesema en Pommeliën Thijs wel interessant.

Opvallend is dat God wel contact zoekt met Kaïn, zowel voor als na de moord op Abel. Drie keer opent Hij het gesprek met een vraag 'naar de bekende weg': 'Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker?' – 'Waar is Abel, je broer?' – 'Wat heb je gedaan?' God vraagt dan niet om informatie die Hem nog onbekend is, maar stelt drie keer de 'hamvraag' waar het op dat moment om gaat. Kaïn wordt uitgedaagd om tevoorschijn te komen met de waarheid. Daarna gaat het dan over hoe het nu verder moet met hem. Hetzelfde gebeurt trouwens een hoofdstuk eerder ook al, in Genesis 3:9-13.



Nog opvallender is dat er na Abels dood toch ook nog communicatie is tussen hem en God. Zijn vergoten bloed roept tot God en wordt door Hem gehoord. Het onrecht en geweld dat Gods schepselen wordt aangedaan schreeuwt om vergelding. Een gedachte om rekening mee te houden. Een gedachte die in de Brief aan de Hebreëen een verrassende wending krijgt: door het geloof spreekt Abel nog nadat hij gestorven is (11:4) en het vergoten bloed van Jezus Christus spreekt nog krachtiger dan dat van Abel (12:24). Over dat laatste zingt Gezang 440:3 heel vrijmoedig: 'O Heer, uw bloed roept voor altijd: barmhartigheid, barmhartigheid!' Christus herstelt de verstoorde communicatie tussen God en ons.

### **Gebedsmoment**

In tegenstelling tot wat in het kerkblad vermeld staat is het Gebedsmoment een week opgeschoven naar a.s. maandag 11 oktober vanaf 16 uur, in de pastorie. Een goede gelegenheid om dankbaarheid en zorgen te delen, met elkaar en dan samen met God.

### **Stiltemeditatie**

Woensdag 13 oktober bent u 's avonds tussen half acht en acht uur welkom in de Dorpskerk om rust te zoeken voor uw ziel en lichaam.

### **Kerkenraad**

De volgende vergadering vindt op donderdagmiddag 14 oktober om half twee plaats in de Thuishaven.

## Concert



### Dienst vanuit de Dorpskerk.

Via “Kerkdienst gemist” kunt u de dienst kijken en beluisteren. De dienst begint zondag om 10.00 uur; iets eerder begint het orgelspel. De dienst wordt geleid door Ds. Johan Beijer. De link naar deze dienst is:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/903-Protestantse-Gemeente-Colijnsplaat> .

Er is geen collecte tijdens de dienst; deze graag via de bank.

### Schoenendoosactie

Denkt u nog aan de schoenendoosactie?

De dozen kunnen **tot en met zondag 7 november ingeleverd** worden door ze zondags achter in de kerk neer te zetten of af te geven bij Joke Jobse (De Hoge Weie 7, tel.nr. 0113-695411).

Mocht u onbekend zijn met deze actie kunt u meer lezen op de website:

[www.schoenendoosactie.nl](https://www.schoenendoosactie.nl)

De uitleg en een folder vindt u achter in de kerk.

## Vacatures

- Beheerder voor De Thuishaven (zeer, zeer dringend!)
- Medewerker Beeld en Geluid
- Lectoren
- Ouderling voor pastoraat/pastoraal medewerker
- Sopranen en een tenor voor de zanggroep

Vindt u in dit rijtje iets waarmee u de gemeente wilt dienen? Voor meer info kunt u altijd een van de kerkenraadsleden benaderen.

## De collectes

Eerste collecte is voor de kerk:

***CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466***

Tweede collecte is voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk:

***Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749 onder vermelding van "Jeugdwerk Protestantse Kerk"***

Giften voor de diaconie:

***Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749***

Giften voor de kerk:

***CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466***

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,

ds. Arie Spaans





## LITURGIE PROTESTANTSE GEMEENTE COLIJNSPLAAT

**Kerkdienst op zondag 10 oktober 2021 in de Dorpskerk**



Voorganger:	Dominee J.B. Beijer
Ouderling:	De heer A. Karman
Diaken:	Dominee A.C. Poley
Organist:	Mevrouw J. van Achterberg
Koster:	De heer J. Hollestelle
Beamer:	De heer C. van Gilst
Gastvrouw:	Mevrouw C.E.L. Kramer
Lector:	Mevrouw L. Laan

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede deze zondag voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. De bloemengroet is deze week voor mevrouw Geelhoed.

**Orgelspel** voor de dienst

**Welkom en mededelingen**

**Zingen:** Lied 314: 1

Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen.  
Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen.  
Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven

**Stil gebed, bemoediging en groet** (staande)

**Zingen:** Psalm 117

Loof, alle volken, loof de Heer, roem, alle naties, roem zijn eer.  
Want over ons is groot en wijd zijn gunst en goedertierenheid,  
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. Hef met ons halleluja aan!

**Tien woorden**

**Zingen:** Lied 320: 2, 3, 4

Bemin uw Heer te allen tijd, dien Hem met alles wat gij zijt,  
aanbid Hem in uw daden.  
Dit is het eerst' en grote gebod, de wil van God, uw Vader.

Bied uw naaste de helpende hand, spijzig de armen in uw land,  
een woning wilt hen geven.  
Het tweede gebod is het eerste gelijk; doet dit, en gij zult leven.

De macht der liefde is zo groot, geen water blust haar vuren uit,  
wanneer zij is ontstoken.  
Nu wil ontbranden aan liefdeswoord, God heeft het tot ons gesproken.

**Gebed** om de Heilige Geest

**Schriftlezing:** Ezechiël 36: 26-28 en Galaten 2: 11-21

*Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn.*

*Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jakobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. De andere Joden deden met hem mee, en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huichelarij. Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas, in aanwezigheid van iedereen: 'Jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken; hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven?'*

*Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wijzelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.*

**Zingen:** Lied 966: 2, 3, 4

Geen mens kon ooit des Heren wet, der mensen maat vervullen;  
toen heeft de Zoon zich ingezet om God en onzentwille  
en kwam tot ons, een mens als wij, maar zonder zonde, waarlijk vrij,  
de mens van den beginne.

Om Hem rechtvaardigt nu de Heer het leven van ons allen.  
God is op ons niet toornig meer, maar ziet met welgevallen  
een volk, gedoopt in Christus' doop, verenigd in geloof en hoop  
en liefde tot elkander.

Want wie hier leeft op zijn gezag, die is voor God rechtvaardig,  
hij vindt zijn handen elke dag tot goede werken vaardig;  
als nieuw wordt rond hem het bestaan en in hem vangt het voorjaar aan  
van 's Heren nieuwe aarde.

### **Uitleg en verkondiging**

**Zingen:** Psalm 131

O Heer, er is geen trots in mij, ik houd mijn hart van hoogmoed vrij,  
ik zoek niet met een waanwijs oog naar wat te groot is en te hoog.

Heb ik mijn ziel niet naar uw wil gevoegd in vrede, mild en stil,  
zoals het pas gespeende kind troost in zijn moeders armen vindt?

Gespeend en toch getroost, zo laat mijn ziel zich leiden door Gods raad.  
Hoop, Israëel, op God de Heer, rust bij Hem nu en immermeer.

### **Gebeden**

**Filmpje** over de actie Schoenendoos

**Zingen:** Lied 117a

Gij volken looft uw God en Heer: wil Hem het loflied zingen.  
Laat de fonteynen van zijn eer in ieder hart ontspringen,  
omdat Hij u verkoren heeft, omdat Hij u genade geeft,  
door Christus, halleluja.

Hoe groot is zijn barmhartigheid voor allen allerwege,  
zijn waarheid en zijn tederheid als overvloed van regen.  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid, en geeft om niet de zaligheid.  
Zing, zing Hem, halleluja.

### **Zegen**

**Orgelspel** bij het verlaten van het kerkgebouw.