

ZONDAGSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE COLIJNSPLAAT



Broeders en zusters, U ontvangt hierbij de eenenzeventigste Zondagsbrief

Geloof en twijfel

Het woord 'geloof' kan op verschillende manieren gebruikt worden. In mijn studietijd leerde ik het onderscheid tussen geloof als daad of houding (je vertrouwen stellen op iets of iemand) en het geloof als inhoud van dat vertrouwen (datgene wat je gelooft). Met 'mijn geloof' kun je het een of het ander bedoelen.

Een ander verschil is dat buiten de kerk in het dagelijks taalgebruik 'geloof' onzekerheid inhoudt: 'ik geloof dat het gaat regenen' betekent dat je het dus niet zeker weet. In de Bijbel en in de kerk wordt met 'geloof' echter vooral zekerheid bedoeld: het is een rotsvaste overtuiging, je enige houvast in leven en sterven. Twijfel staat daarmee op gespannen voet, anders dan in de gewone taal. Je komt dus mensen tegen die leven met een onwankelbaar geloof, terwijl anderen zeggen dat ze niet gelovig zijn omdat ze zo hun twijfels hebben...

Maar ligt dat echt zo zwart/wit? 'Twijfel is niet het tegendeel van geloof, maar een bestanddeel ervan' is een uitspraak van de Amerikaanse theoloog Paul Tillich die ik onlangs tegenkwam in een kalender van de Protestantse Kerk. Een tekst om te overdenken. Ik lees er twee dingen tegelijk in: a) twijfel is niet vreemd aan het geloof, maar hoort daar gewoon bij. b) twijfel is maar een deel ervan, dus het geloof is groter dan de twijfel.

Het eerste is een geruststelling voor elke gelovige die zich wel eens afvraagt wat er nu eigenlijk van waar is. Niet veel gelovigen ontkomen aan die vraag. De leerling Petrus die over het water loopt en wegzinkt is een sprekend bijbels voorbeeld. Twijfel is menselijk en betekent niet dat je geloof niks voorstelt.



Het tweede houdt in dat geloof de twijfel bevat maar ook te boven gaat. Door je eigen vragen heen vind je namelijk vaste grond onder je voeten in God die jou aanspreekt, overtuigt, meeneemt en begeleidt. Daarmee kom je verder dan met twijfels alleen, zoals dezelfde Petrus op en in het water laat zien. Er is een hand die jou vastpakt en vasthoudt als je zelf loslaat, die jou overeind trekt en draagt. Je mag je vragen en zorgen op God gooien en dan een vrede vinden die 'alle verstand te boven gaat'. Een merkwaardig soort onbegrijpelijk zekerheid te midden van alle onzekerheden. Niet afgebroken maar juist opgebouwd door de twijfel...

Dank



Mijn 64^e verjaardag is niet ongemerkt voorbijgegaan. Vorig jaar lag ik op die datum nog in het ziekenhuis, nu kon ik het gelukkig weer gewoon thuis vieren, samen

met Janke. Veel gemeenteleden hebben laten merken dat ze deelden in die vreugde, en daarvoor zijn we dankbaar. Elkaar de hand drukken is nog steeds riskant en in veel gevallen ongewenst, maar ieder kaartje of mailtje en elke felicitatie via 'social media' was als het ware een handdruk. Dank u wel!

Kerkdiensten

Vanwege de gunstige ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus vervalt vanaf vandaag de 'anderhalvemetermaatregel'. Ook in de kerk mogen we die regel nu dus loslaten, maar het gevaar is nog niet geweken. Het blijft raadzaam om bij binnenkomst je handen te ontsmetten en een 'gepaste afstand' te bewaren. Dat laatste advies is niet zo scherp omlind als die 1½ meter, maar laat het van de omstandigheden en je eigen verantwoordelijkheidsgevoel afhangen hoeveel afstand je als veilig beschouwt. Voorlopig lijkt me die 1½ meter toch nog wel een nuttige norm, maar ieder mag dit nu dus voor zichzelf bepalen.

Dienst vanuit de Dorpskerk.

Via "Kerkdienst gemist" kunt u de dienst kijken en beluisteren. De dienst begint zondag om 10.00 uur; iets eerder begint het orgelspel. De dienst wordt geleid door de heer B. Kreeft. De link naar deze dienst is:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/903-Protestantse-Gemeente-Colijnsplaat> .

Er is geen collecte tijdens de dienst; deze graag via de bank.

Schoenendoosactie



Ook dit jaar zullen we als kerk weer meedoen aan de schoenendoosactie. Met een mooi versierde schoenendoos gevuld met leuke en nuttige dingen kunt u een kansarm kind heel blij maken. Doet u mee?

Mocht u onbekend zijn met deze actie kunt u meer lezen op de website:

www.schoenendoosactie.nl

U kunt ook kijken naar filmpjes:

<https://schoenendoosactie.nl/downloads/>

<https://www.youtube.com/watch?v=aaZrqmHBb0&t=9s>

https://www.youtube.com/watch?v=dQYDUfF_Cac&t=2s

De uitleg en een folder vindt u ook als bijlage bij deze Zondagsbrief. Ook zullen de folders achter in de kerk liggen.

Bloemengroet

Namen voor personen die een bloemengroet kunnen gebruiken kunt u doorgeven aan diaken Coby Euwijk-Fraanje: tel. 06-30159806, e-mail

cobyfraanje@icloud.com



Vacatures

- Beheerder voor De Thuishaven (zeer dringend!)
- Medewerker Beeld en Geluid
- Lectoren
- Ouderling voor pastoraat
- Sopranen en een tenor voor de zanggroep

Vindt u in dit rijtje iets waarmee u de gemeente wilt dienen? Voor meer info kunt u altijd een van de kerkenraadsleden benaderen.

De collectes

Eerste collecte is voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

Tweede collecte is voor de diaconie:

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749

Giften voor de diaconie:

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749

Giften voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,

ds. Arie Spaans



LITURGIE PROTESTANTSE GEMEENTE COLIJNSPLAAT

Kerkdienst op 26 september 2021 in de Dorpskerk



Voorganger:	De heer B. Kreeft
Ouderling:	De heer K. Marinissen
Diaken:	Mevrouw J. Euwijk
Organist:	De heer A. Verhorst
Koster:	De heer H. Jobse
Beamer:	De heer A. Karman
Gastvrouw:	Mevrouw E. Soetekouw
Lector:	Mevrouw J. Karman

De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor de diaconie.
De bloemengroet is deze week voor mevr. Van der Weide.

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied/Psalm 121: 1 en 4 (staande)

Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

De Heer zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

Bemoediging (staande)

Drempelgebed

Zingen: Lied 912: 1,2 en 3

Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.

Kyriegebed

Glorialied: 146 C/Gezang 21:1, 5, 6 en 7

Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Israels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft. Halleluja! Halleluja!

O gij verdrukten, die onrecht moet lijden, Hij die u recht verschaft is hier!
Hong'rige, Hij wil u spijsz bereiden, dorstige, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!

Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,
dat u de haat der mensen treft, Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen
en Hij buigt neer wie zich verheft. Zijt gij in rouw, God is uw licht;
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht. Halleluja! Halleluja!

Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilige Geest! Halleluja! Halleluja!

Gebed voor het openen van de schrift

Lezing Oude Testament: Jesaja 42:1-7

Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde,
ik heb hem met mijn geest vervuld.

Hij zal alle volken het recht doen kennen.

Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,

hij roept niet luidkeels in het openbaar;

het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij
niet doven.

Het recht zal hij zuiver doen kennen.

Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen;

de eilanden zien naar zijn onderricht uit.

Dit zegt God, de HEER, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de

aarde heeft uitgehamerd. met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde

levensadem geeft, en levensgeest aan allen die daar verkeren: In gerechtigheid

heb ik, de HEER, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, ik

neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen. en maak je tot een licht voor

alle volken, om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden

uit de kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis.



Lezing Nieuwe Testament: Mattheüs 17: 1-13

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee
een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van

gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.

Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren.

Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 'Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u
wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.

Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over

hen heen, en uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik

vreugde. Luister naar hem!' Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer

en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei:

'Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.' Ze keken op en zagen niemand

meer, Jezus was alleen.

Toen ze van de berg afdaalden, gebod Jezus hun: 'Praat met niemand over wat
jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.' De

leerlingen vroegen hem: 'Waarom zeggen de schriftgeleerden toch dat Elia eerst
moet komen?' Hij antwoordde: 'Elia zou inderdaad komen en alles herstellen.

Maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend, en ze

hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun

toedoen moeten lijden.' Toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de

Doper doelde.

Overdenking

Orgelspe!

Zingen: Lied 459: 1 t/m 6 (*melodie Gezang 128*)

Ik breng een rechter aan het licht, zo spreekt de Heer en zijn gericht zal over alle volken gaan, de tirannie heeft afgedaan.

Een koning bij de gratie Gods, het onrecht breekt hij en de trots van die grootspreken in hun waan en kleinen naar het leven staan.

Hij is geen schreeuwer in de straat, geen holle klank, geen potentaat, de roep van zijn verlossend woord wordt in het verste land gehoord.

Een riet dat buigt in weer en wind, zo is mijn knecht, een mensenkind; wat is geknakt, verbreekt hij niet, zijn adem heelt gelijk een lied.

Is hij een lamp die helder schijnt, hij dooft de vlam niet die verkwijnt, mijn knecht geeft gloed aan het bestaan, hij wakkert het geringe aan.

Hij is het eerste morgenlicht, de blinde ziet een vergezicht, de dove hoort een nieuw geluid, de aangeklaagde gaat vrijuit.

Dienst van de gebeden

Zingen: Lied 675/Gezang 477: 1 en 2 (staande)

Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten, dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Priesterzegen: Numeri 6: 24 afgesloten met *Amen, amen, amen...* (staande)

Orgelspel