

ZONDAGSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE COLIJNSPLAAT



Broeders en zusters, U ontvangt hierbij de negenenzestigste Zondagsbrief

Bijdrage van onze dominee

Afgelopen maandagmiddag kwam de Bijbelgespreksgroep voor het eerst na lange tijd weer eens bijeen voor een gewone zitting. Janke heeft de leiding overgenomen van Anneke Brouwer, die naar Goes verhuisd is.

Gespreksstof werd geleverd door 1 Korintiërs 12:4-25. Het gaat daar over eenheid en verscheidenheid in de kerk: de heilige Geest geeft aan ieder bepaalde gaven (het vermogen om iets goed te doen), maar niemand krijgt álle gaven. Het is Gods wil dat we elkaar aanvullen en elkaar nodig hebben. Dat wordt door Paulus vergeleken met de lichaamsdelen: die moeten samenwerken en met elkaar één lichaam vormen. Daarbinnen heeft ieder zijn of haar eigen plaats en functie. Ze kunnen niet los van elkaar opereren en denken dat ze elkaar wel kunnen missen.



Zo is het ook in de kerk van Jezus Christus. Het gaat Paulus er ook om dat we de gaven van de Geest niet tegen elkaar uitspelen en de een belangrijker vinden dan de ander (bijvoorbeeld je eigen gave hoger aanslaan dan die van een ander...).

Wat mij opviel bij dit Bijbelgedeelte is dat het volgens mij een 'gulden middenweg' wijst tussen individualisme en collectivisme. Om dit even toe te lichten: we leven nu in een cultuur die behoorlijk 'individualistisch' is, oftewel het gaat in het leven om wat je voor jezelf wilt. Je leeft vooral voor je eigen geluk, zogezegd. Lang niet iedereen zal dat zo verkondigen, maar je komt het nogal eens tegen en vaak lijkt dat de stilzwijgende vooronderstelling vanwaaruit mensen denken.

Daar tegenover heb je het 'collectivisme' van bijvoorbeeld het communisme en het nationaalsocialisme, waarbij de persoon helemaal ondergeschikt wordt gemaakt aan de groep. 'Du bist nichts, dein Volk ist alles' werd de mensen voorgehouden in Hitler-Duitsland. In 1 Korintiërs 12 is ieder mens met zijn of haar persoonlijke kwaliteiten van belang, maar dan wel als deel van het geheel. Je functioneert in dat kader op je best, als een lichaamsdeel in een lichaam. Een evenwichtige benadering van de relatie persoon-groep, vind ik, met het oog op de 'gemeenschap der heiligen'. 'Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn Woord'.

Lectoren

Vanaf de 'startdienst' van deze zondag willen we in onze gemeente weer met lectoren gaan werken. Er is een voorlopig rooster gemaakt, maar het zijn er momenteel niet zoveel meer: slechts vier. Daarom wil ik u verzoeken zich af te vragen of dit niet iets voor u zou zijn. Uiteraard moet je dan in staat zijn tot een goede voordracht, maar de voorbereiding en uitvoering betekenen ook dat je meer dan anders met de Schriftlezing bezig bent. Dat kan leerzaam zijn!

Stiltemeditatie

Ook hiermee willen we een nieuwe start maken, namelijk a.s. woensdagavond 15 september tussen half acht en acht uur in de Dorpskerk. Een mooie gelegenheid om tot rust en ontspanning te komen!

Dienst vanuit de Dorpskerk.

Via "Kerkdienst gemist" kunt u de dienst kijken en beluisteren. De dienst begint zondag om 10.00 uur; iets eerder begint het orgelspel. De dienst wordt geleid door ds. A. Spaans. De link naar deze dienst is:
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/903-Protestantse-Gemeente-Colijnsplaat> .
Er is geen collecte tijdens de dienst; deze graag via de bank.

Bloemengroet

U kunt nog steeds namen doorgeven aan diaken Coby Euwijk-Fraanje: tel. 06-30159806, e-mail cobyfraanje@icloud.com .

Vacatures

Beheerder voor De Thuishaven
Medewerker Beeld en Geluid
Lectoren
Ouderling voor pastoraat

Vindt u in dit rijtje iets waarmee u de gemeente wilt dienen? Voor meer info kunt u altijd een van de kerkenraadsleden benaderen.

De collectes

Eerste collecte is voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

Tweede collecte is voor het missionair werk:

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749

Giften voor de diaconie:

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,

ds. Arie Spaans

Zondagsbrief 68, 5 september 2021



Vorige week trad er een technisch probleem op met het versturen van de Zondagsbrief naar de mensen met een *.outlook.com*, *.live.nl* of *.hotmail.com* adres. U heeft de Zondagsbrief òf helemaal niet, òf pas dagen later ontvangen. Ook al viel dat buiten onze macht, het is wel spijtig! Hopelijk bereikt deze Zondagsbrief u wel weer in goede orde.

Judy van Achterberg

LITURGIE PROTESTANTSE GEMEENTE COLIJNSPLAAT



Startdienst op 12 september 2021 in de Dorpskerk

Voorganger:	Dominee Arie Spaans
Ouderling:	Mevrouw Judy van Achterberg
Diaken:	Dominee Ad Poley
Organist:	De heer Aart Verhorst
Koster:	De heer Hans Jobse
Beamer:	De heer Jos Sierveld
Gastvrouw:	Mevrouw Elly Soetekouw

Muzikale en vocale medewerking: Mevrouw Corella Nijssen.
De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor missionair werk.
De bloemengroet is deze week voor de familie Blok.

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen

Muziek: *Largo* (Vivaldi)

Stil gebed, bemoediging en groet (staande)

Zingen: Lied/Psalm 130: 3 en 4

Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten tot goedertierenheid!
Hoor aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld.

Gebed om Gods ontferming en vergeving

Loflied: Evangelische Liedbundel 351

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw Naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon,
prijst de Geest die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid,
prijst Hem tot in eeuwigheid.

Gebed om Gods Woord en Geest

Muziek: *Adagio* (Muffat)

Schriftlezing: Psalm 126

Een pelgrimslied.

Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden, een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken: 'De HEER heeft voor hen iets groots verricht.' Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht, we waren vol vreugde.



Keer ook nu ons lot, HEER, zoals u water doet weerkeren in de woestijn. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuis komen met gejuich, dragend de volle schoven.

Zang: Lied 126a -

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.

ALLEN: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen."
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, Gij onze vreugde.

ALLEN: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn,
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.

Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.

ALLEN: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.

Schriftlezing: Psalm 127

Een pelgrimslied van Salomo.

Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood – hij geeft het zijn lieveling in de slaap.

Kinderen zijn een geschenk van de HEER, de vrucht van de schoot is een beloning van God. Als pijlen in de hand van een schutter, zo zijn kinderen, verwekt in je jeugd. Gelukkig de man, wiens koker is gevuld, met pijlen zoals zij. Hij staat niet te schande als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort.

Muziek: *Etude* (Sebastian Lee)

Overdenking: *Van U is de toekomst*

Orgelspel

Zingen: Lied voor de startdienst

Melodie: 'Van U wil ik zingen...'

Wie weet, wat de toekomst / ons brengen zal: hoe komt
ons leven er komende tijd uit te zien? Ons hart zit vol vragen:
alweer slechte dagen? / Of is de pandemie straks ten einde misschien?

De kerk: blijft die open, zoals wij nu hopen,-
of legt straks een 'lockdown' hier alles weer stil?
Komt ziekte, met zorgen, / met angst elke morgen,-
of voorspoed en zegen, zoals ik graag wil?

Geen ding is er zeker... / Heb 'k wijn in mijn beker,
of gifdrank die elke dag bitter weer smaakt?
Toch mag 'k met vertrouwen / de toekomst gaan bouwen,
daar God mij in zijn hand houdt en over me waakt!

Van U is de toekomst / die steeds naar ons toekomt:
uw Koninkrijk nadert, komt steeds dichterbij!
U roept ons tot dóórgaan, / wilt zelf ons steeds vóórgaan:
'mijn schild ende betrouwen', mijn Gids, dat zijt Gij!

Geloofsbelijdenis (staande)

Zang: *The Kingdom of God is Justice and Peace*

The Kingdom of God is Justice and Peace and Joy in the Holy Spirit.
Come, Lord, and open in us the Gates of your Kingdom. (Taizé)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk 'Onze Vader'

Zingen: Lied 370 (staande)

Vader, die woont in hemels licht,
uw rijk geeft liefde een gezicht,
uw naam is waard de hoogste eer!
Wij bidden om een ommekeer:
wek doden op, maak armen rijk,
laat komen, Heer, uw koninkrijk.

Uw wil geschiede, goede God,
laat ons niet over aan ons lot,
bewaer de aarde voor de dood
en geef van dag tot dag ons brood.
Vergeef als wij: laat uw geduld
steeds groter zijn dan onze schuld.

Leid ons niet in verzoeking, Heer,
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk –
want U behoort het koninkrijk,
de kracht, de hoogste heerlijkheid
nu en in alle eeuwigheid.

Zegen: *...houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (Mat. 28:20)*

Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.

Welkom op de koffie/thee in de Thuishaven (of in de kerk)!