



Broeders en zusters, U ontvangt hierbij de zevenenzestigste Zondagsbrief

### **Bijdrage van onze dominee**

#### *Een staf om te gaan*

De coronacrisis staat nu op een lager pitje dan het geweest is, maar is nog niet weg en kan heus nog wel een tijdje duren. Je zou het kunnen vergelijken met de woestijnreis van het volk Israël die zoveel geduld vroeg. Als Mozes naar Egypte gestuurd wordt om het volk daar weg te roepen, moet hij van God zijn staf meenemen. Die staf, een hulpmiddel om te lopen (Mozes is dan al 80 jaar oud volgens de Bijbel), gaat het instrument worden om wonderen te doen. Geen toverstaf, maar een zichtbaar teken van Gods wondermacht. Op Gods bevel is die staf dan al in een slang veranderd en opnieuw een staf geworden.

Mozes moet zijn hand met die staf nogal eens uitstrekken om iets te laten gebeuren: in Egypte en later in de woestijn... Dat helpt hem en het volk om steeds verder te gaan, door de langdurige crisis heen. Het volgende kinderliedje sluit daarbij aan:

#### ***Zomaar te gaan met een stok in je hand***

*Zomaar te gaan met een stok in je hand,  
zonder te weten wat je zult eten.*

*Zomaar te gaan met een stok in je hand;  
eindeloos ver is 't beloofde land.*

*Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?  
Altijd maar banger, duurt het nog langer?  
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?  
In de woestijn worden kinderen groot.*

*Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,  
altijd maar lopen, altijd maar hopen.  
Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs:  
straks wonen wij in een paradijs.*

(lied 806 in het nieuwe Liedboek, nr. 477 in de Evangelische Liedbundel)

Hier wordt een lijn doorgetrokken naar Gods Woord 'als bewijs'. Daar mag die staf een symbool van zijn: de belofte dat Hij je naar een paradijs ('het beloofde land') leidt. Gods Woord is geen wetenschappelijk of juridisch bewijs, maar wel een instrument dat Hij gebruikt om wonderen te doen. Geen tovermiddel, maar een Woord dat door de Geest is ingegeven en bezielde en werkzaam gemaakt wordt, al vele eeuwen lang. Met dat Woord kunnen we geduldig en hoopvol door 'woestijnen' van eenzaamheid en doodsgevaar heenkomen, ook door de huidige coronacrisis (hoe lang die ook duurt).



Eind 3e eeuw, muurschildering. Italië, Rome, Catacomben van Petrus en Marcellinus.

## **Uit de kerkenraad**

Uit de vergadering van 26 augustus j.l. licht ik de volgende zaken:

- Er is nog steeds niemand gevonden voor het beheer van de Thuishaven.
- De diaconie gaat aandacht geven aan een project in Gambia.
- De leesbaarheid van teksten op het beamerscherf is verbeterd.
- De komst van een tweede ouderling naast Judy is zeer wenselijk.
- Voorstellen van de liturgiecommissie voor de startdienst worden goedgekeurd.
- De diaconie ontwikkelt nieuw beleid in overeenstemming met het lopende beleidsplan van de kerkenraad.
- Inzake eilandelijke samenwerking willen we eerst ons eigen beleid bepalen en aan de gemeente voorleggen voordat we stappen zetten.
- We beginnen niet aan QR-codes bij de digitale collecten.
- Judy legt haar ideeën over de Zondagsbrief en de Nieuwsbrief aan de kerkenraad voor. Die ziet daar wel wat in. De volgende keer gaat het over de website.
- Volgende vergadering staat gepland voor donderdag 14 oktober a.s.

## **Bijbelgespreksgroep**

De Bijbelgespreksgroep heeft haar eerste bijeenkomst op DV maandag 6 september van 13.45 – 15.30 uur in de Thuishaven.

We bespreken hoofdstuk 9: Niet Breken uit het boek: "Dit is mijn lichaam". Geef het even door wanneer jullie deze informatie niet bij de hand hebben, dan bezorg ik vooraf een kopie hiervan.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor informatie kunt u bellen naar de pastorie.

Graag tot dan!

Janke Holtman

Tel: 0113 - 696611

## Gespreksgroep

Traditiegetrouw willen we het nieuwe seizoen beginnen met een bezoek aan Heleen & Wim van der Weele in Schore. Komende woensdag 1 september bent u daar welkom vanaf 19.30 uur. Verzamelen om 19 uur bij de pastorie. We kunnen dan bijpraten over hoe het hen en ons vergaan is in de voorbije periode, en plannen maken voor de toekomst.



Jan Toorop, "Gebed"

## Gebedsmoment

Aansluitend bij deze bijeenkomst van de Bijbelgespreksgroep is er weer gelegenheid om gezamenlijk in gebed te gaan in de consistorie. Wie dat wil is welkom om 16 uur.

## Stiltemeditatie

Op woensdag 15 september a.s. starten de maandelijkse stiltemeditaties weer in de Dorpskerk. We zijn stil van 19:30 – 20:00 uur en kunnen indien gewenst een kaarsje branden voor personen en/of situaties die we op ons hart hebben.

## Startzondag

De startzondag vindt plaats op zondag 12 september a.s. We hopen na deze dienst weer met elkaar koffie te drinken, maar dit is wel ONDER VOORBEHOUD. Houdt u de berichtgeving hierover in de zondagsbrief in de gaten!

## Dienst vanuit de Dorpskerk.

Via "Kerkdienst gemist" kunt u de dienst kijken en beluisteren. De dienst begint zondag om 10.00 uur; iets eerder begint het orgelspel. De dienst wordt geleid door ds. Arie Spaans. De link naar deze dienst is:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/903-Protestantse-Gemeente-Colijnsplaat> .

Er is geen collecte tijdens de dienst; deze graag via de bank.

## Camera's

Vorige week was er een probleem met één van de camera's.

Wij zoeken nog naar uitbreiding van de camerabedieneren. Het is niet ingewikkeld, uiteraard krijgt u instructies hiervoor. U kunt zich aanmelden bij Ko Marinissen (tel. 06-30240296, e-mail [komarinissen@gmail.com](mailto:komarinissen@gmail.com))

## Bloemengroet

Fijn dat u reageert op de oproep om namen aan te leveren voor de bloemengroet. Het wordt zeer gewaardeerd.

Vorige week ging de bloemengroet naar de heer S. Bloem. Hij was aangenaam verrast en bedankt de gemeenschap heel hartelijk hiervoor!

Heeft u iemand op het oog die een bloemengroet van de gemeente zou kunnen gebruiken? Dit hoeft niet persé een lid van de gemeente te zijn.

U kunt uw suggesties hiervoor doorgeven aan diaken Coby Euwijk-Fraanje: tel. 06-30159806, e-mail [cobyfraanje@icloud.com](mailto:cobyfraanje@icloud.com).



## De collectes

Eerste collecte is voor de kerk:

**CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466**

Tweede collecte is voor het onderhoudsfonds van het orgel. Mag ook op rekening van **CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466** onder vermelding van "**Onderhoudsfonds orgel**"

Giften voor de diaconie:

**Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749**

De liturgie van de dienst, die via de kerkteléfono of internet is te beluisteren en te bekijken, treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,

ds. Arie Spaans





Kerkdienst op zondag 29 augustus 2021 in de Dorpskerk

Voorganger: Dominee A. Spaans  
Ouderling: De heer J. Marinissen  
Diaken: Mevrouw J. Euwijk  
Organist: De heer A. Verhorst  
Koster: De heer J. Siereveld  
Beamer: Mevrouw J.J. Hollestelle  
Gastvrouw: Mevrouw C.E.L. Kramer

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede deze zondag voor de het onderhoudsfonds van het orgel.  
De bloemengroet is voor mevrouw Janssen.

### **Orgelspel**

### **Welkom en mededelingen**

**Zingen:** Lied 906/Gezang 323:1 en 6 (staande)

God is tegenwoordig, God is in ons midden,  
laat ons diep in 't stof aanbidden.  
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen,  
alles in ons voor Hem neigen.  
Wie de stem heft tot Hem,  
sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder.

Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,  
mijn gezicht tot U geheven.  
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten  
zo gewillig zich ontsluiten,  
zo laat Gij zon van mij,  
in uw licht mij groeien, voor U openbloeien.

## **Stil gebed, bemoediging en groet (staande)**

**Zingen:** Lied/Psalm 92:1 en 7

Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst,  
dat men Hem eer bewijst: zijn naam is eerbied waardig.  
Wij loven in de morgen uw goedertierenheid,  
ook als de nacht zich spreidt, houdt ons uw hand geborgen.

Zoals de cederbomen hoog op de Libanon,  
staan bij de levensbron de nederige vromen.  
Die in Gods huis geplant zijn, zij bloeien in Gods licht:  
als palmen opgericht. Hun lot zal in zijn hand zijn.

## **Gebed om Gods ontferming en vergeving**

**Loflied:** Lied/Psalm 86:4 en 5

Leer mij naar uw wil te hand'len, laat mij in uw waarheid wand'len.  
Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam.  
Heer mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven.  
Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet wond'ren aan ons leven.  
Gij zijt God, ja Gij alleen, goedertieren om ons heen.  
Heer, Gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen komen  
uit de diepten van de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot.

## **Gebed**

**Schriftlezing:** Job 2:1-10 en Jakobus 1:1-4, 12-18

*Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de HEER, en ook Satan maakte bij hem zijn opwachting. De HEER vroeg aan Satan: 'Waar kom je vandaan?' Hij antwoordde: 'Ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde.' De HEER vroeg aan Satan: 'Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. Ja, hij is nog even onberispelijk als altijd, en jij hebt mij ertoe aangezet hem zonder reden te gronde te richten.' Hierop zei Satan: 'Zijn leven is hem alles waard. Daarvoor geeft hij zijn hele bezit. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en zijn lichaam aantast, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken.' Toen zei de HEER tegen Satan: 'Goed, doe met hem wat je wilt, maar spaar zijn leven.'*

*Hierop vertrok Satan en overdekte Job van voetzool tot kruin met kwaadaardige zweren. Job pakte een potscherf om zich te krabben, terwijl hij in het stof en het vuil zat. Zijn vrouw zei tegen hem: 'Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf.' Maar Job zei tegen haar: 'Je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?' Ondanks alles zondigde Job niet en sprak hij geen onvertogen woord.*

*Van Jakobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de twaalf stammen in de diaspora. Ik groet u. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. (...) Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren: 'Die verleiding komt van God.' Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping.*

**Zingen:** Evangelische Liedbundel 371:1 en 4

Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn vriend.  
Want U nam de straf op U die ik had verdiend.  
De grote Verlosser, mijn Redder bent U;  
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom,  
dan buig ik mij voor U, in uw heiligdom.  
Gekroond met uw heerlijkheid zal 'k zingen voor U:  
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

**Uitleg en verkondiging.** Tekst: *Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.* (Jakobus 1:12)

## Orgelspel

**Zingen:** Evangelische Liedbundel 178:1,2 en 4

Als ik maar weet, dat hier mijn weg door U Heer wordt bereid,  
en dat die weg, hoe moeilijk ook, mij nader tot U leidt. *refrein*

*Refrein:* Nader tot U, nader tot U, nader, mijn Heiland, tot U.  
Als ik maar weet, dat alles hier mij nader brengt tot U.

Als ik maar weet, dat ook voor mij de Heer aan 't kruishout stierf;  
en dat de Heiland ook voor mij een levenskroon verwierf. *refrein*

Als ik maar weet, ook als op aard' mij droefheid wacht of kruis,  
dat ieder kruis mij nader brengt bij 't eeuwig Vaderhuis. *refrein*

**Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk 'Onze Vader'**

**Zingen:** Gezang 78:1 en 4 (staande)

Laat me in U blijven, groeien, bloeien,  
o Heiland die de wijnstok zijt!  
Uw kracht moet in mij overvloeien,  
of 'k ben een wis verderf gewijd.  
Doorstroom, beziel en zegen mij,  
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,  
dan wint mijn ziel door U in kracht!  
Het werk in need'righeid begonnen,  
wordt dan in heerlijkheid volbracht!  
Wat in de winds'len sliep, ontbot,  
en komt in 't licht en rijpt voor God.

**Zegen**, beantwoord met driemaal gezongen 'Amen' (staande)

**Orgelspel** bij het verlaten van het kerkgebouw.

