



Broeders en zusters, U ontvangt hierbij de zesenzestigste Zondagsbrief

Bijdrage van onze dominee

Vriendschap

Soms hoor ik liedjes op de radio voorbijkomen die vrijwel zeker niet als christelijk bedoeld zijn, maar die je wel zo op kunt vatten. Een voorbeeld is het volgende liedje, dat momenteel een hit is:

“Alles komt goed” (Jaap Reesema)

Het is al laat, maar ik kan wel komen. De tweede bel, dan de trap naar boven.
Je weet dat als ik voor je sta, dat ik voor je ga, dat ik alles doe voor jou;
en wat ik in je ogen zie doet mij verdriet, dus stil maar, lief.

Refrein:

Als de wereld stopt met draaien en je hart alleen maar bloedt,
leg je hoofd maar op mijn schouder: alles komt, alles komt, alles komt goed.
Als je alles wil vergeten, maar je weet alleen niet hoe,
leg je hoofd maar op mijn schouder: alles komt, alles komt, alles komt goed.

Je kijkt me aan en je weegt je woorden.
Je houdt je sterk, maar van binnen storm je;
maar weet dat als ik voor je sta, dat ik voor je ga, dat ik alles doe voor jou;
en, nee, ik laat je nooit alleen: ik ben hier, het is oké.

En, o, ik laat je, laat je niet los, ik laat je niet los.
Als het voelt of je alleen bent, kom ik rennen naar je toe.
Leg je hoofd maar op mijn schouder: alles komt, alles komt, alles komt goed.

(te beluisteren op YouTube: www.youtube.com/watch?v=awCDIBdSec0&t=2s)

Het is duidelijk dat in dit liedje de zanger zijn vriendin, die het blijkbaar moeilijk heeft, wil troosten en bemoedigen. Dat is echte vriendschap: dat je er juist dan voor elkaar wilt zijn. Maar het doet me ook denken aan Jezus Christus, die ons uitnodigt: 'Kom maar bij Mij, met al je zorgen en problemen, je angsten en verdriet, want Ik ben er voor jou en laat je niet in de steek.' Op dezelfde manier kun je trouwens ook het bekende lied 'Bridge over troubled water' van Simon & Garfunkel interpreteren.

Er is een icoon uit Egypte of Ethiopië uit de zesde eeuw, die dit mooi verbeeldt (de zogenaamde 'vriendschapsicoon'): Rechts zien we Christus ('Redder' staat ernaast), die zijn arm legt om de figuur links ('abt Menas, overste' staat er bij hem). Wij zien daar, vanuit onze cultuur, een prachtig gebaar van vriendschap in, en daar is niets mis mee. 'Welk een vriend is onze Jezus...!' Maar dit gebaar schijnt ook overeen te komen met afbeeldingen uit het oude Egypte waarin een Egyptische godheid op precies dezelfde manier zijn arm om de farao heen slaat, waarmee hij hem 'bevordert' tot zijn hoge (bijna goddelijke) positie. Tegen die achtergrond krijgt deze icoon een nog diepere betekenis: Christus tilt ons als het ware op om ons naast Hem op de troon te zetten in zijn Koninkrijk!



Dienst vanuit de Dorpskerk.

Via "Kerkdienst gemist" kunt u de dienst kijken en beluisteren. De dienst begint zondag om 10.00 uur; iets eerder begint het orgelspel. De dienst wordt geleid door ds. Arie Spaans. De link naar deze dienst is:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/903-Protestantse-Gemeente-Colijnsplaat> .

Er is geen collecte tijdens de dienst; deze graag via de bank.

Camera's

Er hangen twee camera's in de kerkzaal om het uitzenden van de beelden van de kerkdiensten mogelijk te maken.

Wij zoeken nog naar uitbreiding van de camerabedieneren. Het is niet ingewikkeld, uiteraard krijgt u instructies hiervoor. U kunt zich aanmelden bij Ko Marinissen (tel. 06-30240296, e-mail komarinissen@gmail.com)

Bloemengroet

Gedurende het hele jaar verzorgen vele vrijwilligers uit de gemeente de bloemengroet. Dit is dankbaar werk, zeker als je weet hoe blij mensen kunnen zijn als ze onverwachts een bos bloemen krijgen!

Heeft u iemand op het oog die een bloemengroet van de gemeente zou kunnen gebruiken? Dit hoeft niet persé een lid van de gemeente te zijn.

U kunt uw suggesties hiervoor doorgeven aan diaken Coby Euwijk-Fraanje: tel. 06-30159806, e-mail cobyfraanje@icloud.com .

Startzondag en fietstocht

De startzondag valt dit jaar op 12 september aanstaande. Waar we andere jaren dit moment markeerden met een fietstocht en een gezellige barbecue moesten we vanwege COVID-19 nu nadenken over een veilig alternatief. En daar zijn we uitgekomen!

Op **zaterdag 28 augustus** gaan we fietsen. We vertrekken om 13:30 u vanaf de kerk en tussen 15:30 en 16:00 u hopen we dan weer terug te zijn bij de kerk, waar we samen koffie drinken met iets lekkers.



U kunt zich tot uiterlijk 23 augustus (a.s. maandag dus!) opgeven bij Tonnie of Ko. Dit zowel voor de fietstocht als voor de koffie. U kunt dus koffie komen drinken zonder deel te nemen aan de fietstocht.

Ko Marinissen (tel. 06-30240296, e-mail komarinissen@gmail.com)

Tonnie Brouwer (tel. 0113-695648, e-mail jabrouwer@kpnmail.nl)

De collectes

Eerste collecte is voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

Tweede collecte is voor de diaconie:

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749

De liturgie van de dienst, die via de kerkteléfono of internet is te beluisteren en te bekijken, treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,

ds. A. Spaans

Dank vanaf de orgelbank

Beste gemeenteleden,

Vier jaar geleden is het inmiddels dat ik op gesprek kwam bij de kerkenraad en ik organist in opleiding mocht worden in Colijnsplaat. Wat een geweldige kans! Ik ging voor de zomervakantie op proefles bij Jos Vogel en hij gaf me voor de eerste les twee psalmen op. Ik had inmiddels een tweedehands orgeltje gekocht wat in de schuur een plekje kreeg. Heel de zomer heb ik in de schuur op die twee psalmen zitten zwoegen. Ik voelde me net de molenaarsdochter uit het sprookje Repelsteeltje, die werd opgesloten in een kamer vol met hooi en daar goud van moest spinnen.

Zo heb ik me overigens wel vaker gevoeld want Jos legt de lat hoog en is een fantastische docent, van wie ik heel veel heb geleerd. Ik heb naast de lessen in Goes ook een aantal malen les gehad in de kerk in Colijnsplaat maar ook een aantal keer op het grote orgel in de Jacobskerk in Vlissingen! Ik weet nog goed dat ik na een jaar les mijn eerste kerkdienst ging spelen. Dat kostte me meer dan 20 uur studietijd!

Wat ik vooral wil zeggen is: dank u wel dat ik deze kans heb gekregen, dank u voor uw geduld met mij en voor uw bemoedigende woorden. Ik vind het echt hartverwarmend dat ik zulke positieve en lieve reacties krijg en altijd begrip krijg als het iets minder goed gaat. Ik speel met heel veel plezier en hoe beter het gaat, hoe leuker het ook wordt en hoe meer ik durf te variëren met registraties. De gemeentezang helpt mij overigens ook ontzettend bij het spelen. Ik ga vanaf september op eigen kosten verder met les nemen bij Jos Vogel maar dan in een frequentie van eenmaal per maand.

Van een bewoner van Cleijenborch kreeg ik het onderstaande gedicht van Marita van Steensel-Kramer, wat ik tot slot met u wil delen en daarbij pretendeer ik natuurlijk niet dat mijn orgelspel al een muzikale zegen is ;).

Een muzikale zegen

*Eerbiedig en gedragen deelt
De organist, die zachtjes speelt
Zijn gave aan de mensen.
Een zacht prelude, vóór Gods Woord
Weer van de preekstoel wordt gehoord,
Dan heb ik niets te wensen...*

*De begeleiding van het lied:
De organist speelt en hij biedt
Mij Godgewijde klanken.
Ja, de muziek raakt mij al snel
Als ik de speler in zijn spel
Hoor bidden en hoor danken...*

*Tot eer van God een zegen zijn,
Dat maakt Hem groot, de speler klein,
De luisteraar bewogen.
De vingers, door God Zelf geleid,
Zijn tot Zijn lof en dienst bereid,
Looft God, om dat vermogen!*

*En als we dan de kerk uitgaan
Blijf ik nog graag heel even staan:
Een loflied zonder woorden!
Dan klinken door de lege kerk
Soms zacht maar dan weer machtig sterk
De laatste slotakkoorden.*

*De eredienst is weer voorbij,
Gods Woord klinkt door en spreekt in mij,
Ik hoor de nodigheden.
En thuis blijf ik dan, vol van dank
Ook zónder zoete orgelklank
Nog zachtjes psalmen zingen.*

Hartelijke groet,
Corella Nijse





Kerkdienst op zondag 22 augustus 2021 in de Dorpskerk

Voorganger: Dominee A. Spaans
Ouderling: De heer A. Karman
Diaken: Dominee A.C. Poley
Organist: Mevrouw J. van Achterberg
Koster: De heer J. Siereveld
Beamer: De heer A.A. Karman
Gastvrouw: Mevrouw N. Kramer

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede deze zondag voor de diaconie. De bloemengroet is voor de heer Sjoerd Bloem.

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 975:1 en 2 (staande)

Jezus roept hier mensen samen die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen, geen belofte gaat te niet.
Prijs nu God, die goed en trouw is, prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster zich naar ons heeft toegewend.

Jezus roept ons te belijden Hem als Heer van het Heelal,
hoeder van ons broze lichaam, redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen, zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus' glorie is op aarde neergedaald.

Stil gebed, bemoediging en groet (staande)

Zingen: Lied/Psalm 118:5 en 10

De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof de Heer mijn leven lang.
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht;
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen;
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Geboden:

Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?' (Marcus 8:34-36)

Jesus antwoordde: 'Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. (Johannes 14:23-24)

Zingen: Evangelische Liedbundel 308:1 en 3

Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer.
Beproof m' en zie wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg die 'k ga niet goed voor mij:
leid m' op de eeuw'ge weg, Heer, maak mij vrij!

Zie Heer, hier ben 'k, maak mij een vat voor U,
woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu.
Verbreek mijn wil, maak m' ook van hoogmoed vrij.
'k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij.

Gebed

Schriftlezing: Deuteronomium 23:1-9 en Psalm 84:4-5

Een man mag een vrouw die heeft toebehoord aan zijn vader niet huwen; anders schendt hij het bed van zijn vader. Mannen bij wie de zaadballen zijn geplet of het lid is afgesneden, mogen niet deelnemen aan de dienst van de HEER. Ook bastaards en hun nakomelingen tot in het tiende geslacht zullen er nooit aan mogen deelnemen. Hetzelfde geldt voor Ammonieten en Moabieten: nooit ofte nimmer zullen ze tot de dienst van de HEER worden toegelaten, omdat ze u op uw tocht uit Egypte niet van voedsel en water hebben voorzien, en omdat ze Bileam, de zoon van Beor, uit Petor in Aram-Naharaïm hebben ingehuurd om u te vervloeken. Maar omdat de HEER, uw God, u liefhad, heeft hij Bileam geen gehoor geschonken en de vervloeking in een zegening omgezet. Draag dus, zolang u leeft, in geen enkel opzicht bij aan hun voorspoed en geluk. Edomieten moet u echter met respect behandelen, want dat zijn uw broeders. Ook Egyptenaren moet u respectvol behandelen, want u hebt als vreemdeling in hun land gewoond. En wat hun nageslacht betreft: vanaf de derde generatie kunnen ze worden toegelaten tot de dienst van de HEER.

Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven.

Zingen: Psalm 84:1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)

Hoe lief heb ik uw woning, HEER!
Verlangend vraag ik telkens weer
daar uw nabijheid te ervaren.
In de beschutting van uw huis
zijn zelfs de mus en zwaluw thuis:
zij nestelen bij uw altaren.
Gelukkig wie daar dag aan dag
bij U woont en U prijzen mag.

Gelukkig wie gesterkt in U
als pelgrims door het hier en nu
blijven verlangen naar uw wegen.
Zij weten wie hen helpen zal:
zelfs in het uitgedroogde dal
daalt zegen op hen neer als regen.
Verfrist mogen zij verder gaan;
straks komen zij in Sion aan.

Schriftlezing: Johannes 6:37-40 en 1 Timotheüs 2:3-6

Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen, want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.

Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder, die wil dat alle mensen worden gered en **de** waarheid leren kennen. Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd.

Zingen: Gezang 436:1 en 4

Jezus neemt de zondaars aan, roept dit troostwoord toe aan allen,
die, verdwaald van Hem vandaan, in het donker struik'len, vallen.
Hij leert hun zijn wegen gaan, Jezus neemt de zondaars aan.

Komt gij allen, komt tot Hem. Weest niet meer bedroefd, verslagen.
Jezus roept u, hoort zijn stem, kind'ren van zijn welbehagen,
allen moogt gij tot Hem gaan, Jezus neemt de zondaars aan.

Uitleg en verkondiging. *Tekst: Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. (Psalm 84:4)*

Orgelspel

Zingen: Evangelische Liedbundel 211:1,3 en 6

Zoals ik ben, geen andere grond heb ik, dan 't woord van uw verbond,
en dat Gij zelf mij zocht en vond -O Lam van God, ik kom, ik kom!

Zoals ik ben, arm, blind en naakt, kom ik tot U, die zalig maakt.
Uw liefde heeft mij aangeraakt! O Lam van God, ik kom, ik kom!

Zoals ik ben,- uw liefde groot,zo breed en lang, zo diep en hoog,
is sterker zelfs dan graf en dood! O Lam van God, ik kom, ik kom!

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk 'Onze Vader'

Zingen: Lied 1006

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Zegen, beantwoord met zingen: Lied 415/Gezang 456:3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus, onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!



Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.