



Broeders en zusters, U ontvangt hierbij de vijftenzestigste Zondagsbrief

Bijdrage van onze dominee

Aanvaarden

Een woord kan wel eens op verschillende manieren gebruikt worden. Het woord 'aanpakken' bijvoorbeeld kan betekenen dat je aan een karwei begint, of dat je een geschenk aanneemt, of dat je iemand eens flink onder handen neemt... Zo ook het bovenstaande woord 'aanvaarden'. Je kunt *een reis aanvaarden*. Dat heeft iets avontuurlijks en past goed bij de huidige vakantietijd. Je kunt ook *je lot aanvaarden*, en dat zeggen we doorgaans als het je moeilijk valt omdat het om ongelukkige omstandigheden gaat. Je kunt ook *een persoon aanvaarden*, en dat kan soms nog moeilijker zijn dan je lot, want mensen kunnen hoogst onaangename trekken hebben. Dat te aanvaarden houdt de opdracht in om daarmee te (leren) leven en je ergernis steeds weer te overwinnen. Dan moet je maar weer naar de goede kanten van hem of haar kijken en daarmee je ergernis opzij duwen. Daarbij kan het helpen om te weten dat jijzelf ook door anderen aanvaard moet worden, en dat dat voor hen ook niet altijd even gemakkelijk zal zijn.

In de Bijbel wordt die lijn doorgetrokken naar God, zoals Hij in Jezus Christus met ons omgaat. Paulus verwoordt dat heel duidelijk in Romeinen 15:7: '*Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.*' Die aanvaarding die van Hem uitgaat kom je tegen in de beschrijving van Jezus door de Evangeliën in allerlei ontmoetingen. Het Griekse woord dat hier met 'aanvaarden' wordt weergegeven betekent letterlijk 'erbij nemen' of 'tot zich nemen'. Je kunt zelfs ook 'ontvangen' zeggen in plaats van 'nemen', en dan wordt het nog positiever geladen. Christus wil ons ontvangen en meenemen op zijn gang door de wereld en door de tijden. Als we onszelf een beetje kennen, kunnen we wel beseffen dat dat een keuze van Hem is en niet bepaald vanzelf gaat. Maar met die keuze eert Hij zijn Vader, en onze aanvaarding van elkaar mag ook 'ter ere van God' zijn, meer dan elkander af te wijzen!

Aanvaard elkaar
daarom ter ere van God,
zoals Christus u heeft
aanvaard.
Romeinen 15:7



Dienst vanuit de Dorpskerk.

Via “Kerkdienst gemist” kunt u de dienst kijken en beluisteren. De dienst begint zondag om **10.30** uur (een half uur later dan normaal); iets eerder begint het orgelspel. De dienst wordt geleid door ds. Arie Spaans. De link naar deze dienst is: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/903-Protestantse-Gemeente-Colijnsplaat> . Er is geen collecte tijdens de dienst; deze graag via de bank.

Zingen in de kerk

In de coronatijd is het zingen in de kerk problematisch vanwege het verhoogde besmettingsgevaar (door de uitstoot van kleine luchtdeeltjes). We hebben in de voorbije tijd in de Dorpskerk veel hulp gehad van de zangers die regelmatig meededen in onze zanggroep. Vanaf komende zondag stappen we over op gemeentezang bij alle liederen in de kerkdienst. Dit heeft enerzijds te maken met de huidige gunstige ontwikkelingen: de dalende lijn in het aantal besmettingsgevallen, en de daarmee samenhangende versoepelingen in de maatschappij. Anderzijds heeft het te maken met het beperkte aantal zangers dat beschikbaar is en de lange tijd dat ze dit nu al voor ons doen.

De zanggroep blijft wel eens per maand meewerken om nieuwe liederen in te oefenen, zodat we als gemeente daarmee kennis kunnen maken. Ik wil de zangers hier graag hartelijk daarvoor bedanken, en natuurlijk ook voor hun bereidwillige bijdrage aan de voortgang van de erediensten in de voorbije periode!

Camera's

Er hangen twee camera's in de kerkzaal om het uitzenden van de beelden van de kerkdiensten mogelijk te maken.

Wij zoeken dringend naar uitbreiding van de camerabedieneren. Het is niet ingewikkeld, uiteraard krijgt u instructies hiervoor. U kunt zich aanmelden bij Ko Marinissen (tel. 06-30240296, e-mail komarinissen@gmail.com)

Bloemengroet



Gedurende het hele jaar verzorgen vele vrijwilligers uit de gemeente de bloemengroet. Dit is dankbaar werk, zeker als je weet hoe blij mensen kunnen zijn als ze onverwachts een bos bloemen krijgen!

Heeft u iemand op het oog die een bloemengroet van de gemeente zou kunnen gebruiken? Dit hoeft niet persé een lid van de gemeente te zijn.

U kunt uw suggesties hiervoor doorgeven aan diaken Coby Euwijk-Fraanje: tel. 06-30159806, e-mail cobyfraanje@icloud.com .

Startzondag en fietstocht

De startzondag valt dit jaar op 12 september aanstaande. In het kerkblad en de vorige Zondagsbrief wordt 5 september als datum genoemd, maar dat was een vergissing: het is dus een week later. De voorganger op 5 september is ds. J.B. Beijer.

Waar we andere jaren dit moment markeerden met een fietstocht en een gezellige barbecue moesten we vanwege COVID-19 nu nadenken over een veilig alternatief. En daar zijn we uitgekomen!

Op **zaterdag 28 augustus** gaan we fietsen. We vertrekken om 13:30 u vanaf de kerk en tussen 15:30 en 16:00 u hopen we dan weer terug te zijn bij de kerk, waar we samen koffie drinken met iets lekkers.

U kunt zich tot uiterlijk 23 augustus opgeven bij Tonnie of Ko. Dit zowel voor de fietstocht als voor de koffie. U kunt dus koffie komen drinken zonder deel te nemen aan de fietstocht.

Ko Marinissen (tel. 06-30240296, e-mail komarinissen@gmail.com)

Tonnie Brouwer (tel. 0113-695648, e-mail jabrouwer@kpnmail.nl)

De collectes

Eerste collecte is voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat,
rekeningnr. NL98RABO0373717466

Tweede collecte is voor de diaconie:

Diaconie van de PG Colijnsplaat,
rekeningnr. NL87RABO0312200749



De liturgie van de dienst, die via de kerkteléfono of internet is te beluisteren en te bekijken, treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,

ds. A. Spaans

Dank

Na het overlijden van mijn moeder ontvingen Janke en ik flink wat condoleancekaarten van gemeenteleden. Wat fijn dat zo velen de moeite genomen hebben om ons hun meeleven te laten blijken! We willen u daarvoor hier graag hartelijk bedanken: het was gewoon hartverwarmend...

Arie



Liturgie Protestantse gemeente Colijnsplaat

Kerkdienst op zondag 15 augustus 2021 om 10:30 uur in de Dorpskerk

Voorganger: Ds. A. Spaans
Ouderling: De heer J. Marinissen
Diaken: Mevrouw J. de Haze
Organist: De heer A. Verhorst
Koster: De heer. J. Siereveld
Beamer: De heer B. Spies
Gastvrouw: Mevrouw M. Wijshake

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede deze zondag voor de diaconie. De bloemengroet is voor mevr Ria Tazelaar.

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied/Psalm 118:9 (staande)

Dit is de dag, die God deed rijzen, juich nu met ons en wees verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen, geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning, die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning, wij zegenen u al tezaam.

Stil gebed, bemoediging en groet (staande)

Zingen: Lied/Psalm 146:1 en 3

Zing, mijn ziel, voor God uw Here, zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor de Heer uw God.

Heil wien Jakobs God wil bijstaan, heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard woont, is in zijn hand bewaard.

Gebed om Gods ontferming en vergeving

Loflied: Lied 905:1 en 3

Wie zich door God alleen laat leiden, enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn, die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet; wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

Gebed

Schriftlezing: Johannes 8:30-44

Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.' Ze zeiden: 'Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest – hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?'

Jezus antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde.' Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. Ik spreek over wat ik gezien heb bij de Vader, u doet wat u gehoord hebt van uw Vader.'

'Onze vader is Abraham,' zeiden ze. Maar Jezus zei: 'Als u echt kinderen van Abraham bent, zou u moeten doen wat Abraham deed. Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd die hij van God gehoord heeft, doden – zoiets heeft Abraham niet gedaan. Maar u doet inderdaad wat úw vader deed!' Ze zeiden: 'Wij zijn geen bastaardkinderen! We hebben maar één Vader: God.' 'Als God uw Vader was,' zei Jezus tegen hen, 'zou u mij liefhebben, want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hiernaartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren. Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.'

Zingen: Gezang 435:4 en 5

Kom toch om de macht te breken van de vorst der duisternis;
geef in ons bestaan een teken, dat de zege zeker is;
hef ons op uit onze zonden, werp de duiv'len bij ons uit,
want de vrijheid moet gevonden, Heer, vervul Gods raadsbesluit!

Duur hebt Gij uw volk verworven en alleen van U zijn wij.
Heer, zowaar Gij zijt gestorven, maak ons nu ook waarlijk vrij.
O, uw heil zal spoedig komen, Gij laat ons niet ledig staan:
schoner dan de schoonste dromen breekt de dag der vrijheid aan.

Uitleg en verkondiging. Tekst: *Jezus antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde.'* (Johannes 8:34)

Orgelspel

Zingen: Evangelische Liedbundel 181:1,2 en 4

De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun.
't Zijn eeuwige armen, waar 'k veilig op leun.
Hij trok m' uit het duister, zijn bloed kocht mij vrij.
Mijn ziel rust in Jezus, mijn Redder is Hij.
Mijn Redder is Hij, mijn Redder is Hij.
Mijn ziel rust in Jezus, mijn Redder is Hij.

Mijn zonde was groot, maar nog groter zijn gena.
Hij troostte mijn ziel, bracht de hemel mij na.
Zijn bloed schonk verzoening, mijn schuld betaalde Hij.
Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij.
Hij maakte mij vrij, Hij maakte mij vrij.
Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij.

Ja, Jezus schenkt vrede, zijn wil doen is genot.
'k Wijd daarom mijn leven in dienst van mijn God.
En straks als de wereld verzinkt in de nacht
zal 'k opzien naar boven, daar 'k Jezus verwacht.
Daar 'k Jezus verwacht, daar 'k Jezus verwacht,
zal 'k opzien naar boven, daar 'k Jezus verwacht.



Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk 'Onze Vader'

Zingen: Evangelische Liedbundel 382 (staande)

Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom, Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer uw woord: dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom, Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer uw woord: dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U Heer,
daalt uw stralende licht op ons neer,
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom, Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer uw woord: dat het licht overwint.

Zegen, beantwoord met zingen: Lied 905:4 (staande)

Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.