



Eilandelijke zendingsdienst van de protestantse gemeenten op Noord-Beveland op zondag 4 november 2018 in de Nicolaaskerk te Kortgene

Voorganger: Ds. A. Spaans

Organist: Henk Tazelaar

Medewerking: Kor Grit (namens kerk in Actie)

Thema: 'Pakistan hielp Zeeland en Zeeland helpt Pakistan'

Orgelspel voor de dienst

Welkom

Zingen: Lied 216 (staande)

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Stil gebed, bemoediging en groet (staande)

Zingen: Lied 67:1 en 3

God zij ons gunstig en genadig.

Hij schenke ons 't gezegend licht

dat overvloedig en gestadig

straalt van zijn heilig aangezicht:

opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde

en tot U zich wend',

zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen

van uw heil erkent.

Zingen: Lied 416:1 en 4 (staande)

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wegzending en zegen, beantwoord met zingen: Lied 425
(staande)

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal .

Orgelspel

HARTELIJK WELKOM OP DE KOFFIE OF THEE OM NA TE PRATEN!

Overdenking. Thema: *Pakistan-Verweggistan?*

Zingen: Lied 993:1,2,3 en 7

Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand.

wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

't Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;

Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Presentatie van Kor Grit over de christenen in Pakistan

Mededelingen van de kerkenraad

Inzameling van de gaven voor projecten van de kerk in Pakistan

Gebeden (te beginnen met het gebed over de gaven)

De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

Gebed om de opening van Gods Woord en verlichting door de
heilige Geest

Begin kindernevendienst

Schriftlezing: Leviticus 23:22 en 2 Korintiërs 9:6-10

Ga bij het binnenhalen van de oogst niet tot aan de rand van de
akker en raap wat blijft liggen niet bijeen, maar laat het liggen
voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie
God.”

Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig
zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij
zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft
lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen
met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende
voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan
allerlei goed werk. Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan
de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.’ God,
die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad
geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke
oogst opbrengt.

Zingen: Lied 718:1,2 en 4

God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten w' U vergelden,
dank voor 't daag'lijks brood.

Niet voor schuren,
die niet duren,
gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
't woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Schriftlezing: 1 Korintiërs 12:12-18, 26-27

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou zeggen: 'Ik ben geen

hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,' hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen: 'Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,' hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. (...) Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.

Zingen: Lied 672:3 en 6

In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kind'ren nieuw geboren.
Deel dan uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.

Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houdt Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.