



**Lied: Uit uw hemel zonder grenzen**

Uit uw hemel zonder grenzen  
komt Gij tastend aan het licht,  
met een naam en een gezicht  
even weerloos als wij mensen.

Als een kind zijt Gij gekomen,  
als een schaduw die verblindt  
onnaspeurbaar als de wind  
die voorbijgaat in de bomen.

Als een vuur zijt Gij verschenen,  
als een ster gaat Gij ons voor,  
in den vreemde wijst uw spoor,  
in de dood zijt Gij verdwenen.

Als een bron zijt Gij begraven,  
als een mens in de woestijn.  
Zal er ooit een ander zijn,  
ooit nog vrede hier op aarde?

Als een woord zijt Gij gegeven,  
als een nacht van hoop en vrees,  
als een pijn die ons geneest,  
als een nieuw begin van leven.

tekst: Huub Oosterhuis



## **De zondagsbrief stopt in 2025**

Na viereneenhalf jaar stoppen we in januari met de wekelijkse zondagsbrief. Dit is een besluit van de kerkenraad dat wel wat uitleg verdient. Want in die paar jaar heeft de zondagsbrief bij een deel van de gemeente een vaste plek gekregen. De aanleiding om er nu mee te stoppen hangt samen met het feit dat er dringend nieuwe vrijwilligers voor gevonden moeten worden. Zowel voor het opstellen van het document, het mailen ervan én het printen van de papieren versie. In de kerkenraad bespraken we dat we als gemeente op dit moment vier verschillende manieren hebben om elkaar te informeren: op zondag in de kerk en de beamer; in het kerkblad; de website dorpskerkcolijnsplaat.nl en de zondagsbrief. Dat is sowieso al veel, ook voor de vrijwilligers die eraan werken!

De zondagsbrief ontstond in de periode dat de samenleving en de kerk door corona 'op slot zaten'. We misten elkaar, en met de zondagsbrief wilden we elkaar een hart onder de riem steken met een bemoedigend woord en een link naar de kerkdiensten op [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl), zonder kerkgangers. Hiervoor is de zondagsbrief gelukkig niet meer nodig. Ieder kan naar de kerk of meevieren via [kerkdienstgemist.nl/Colijnsplaat](http://kerkdienstgemist.nl/Colijnsplaat). De berichten in de zondagsbrief komen ook op de beamer en bij de mededelingen in de dienst aan bod. Ook de liturgie wordt voor de kijkers thuis zichtbaar. De zondagsbrief is dus eigenlijk overbodig.

Naast de mededelingen bij de kerkdienst is het Noord-Bevelands kerkblad ons belangrijkste communicatiemiddel. Het is nog niet de praktijk, maar het liefst zien we dat alle leden een abonnement zouden hebben: abonneren kan bij Mevr. E. van Gilst-Marinissen, Havelaarstraat 7 ,4486 AZ Colijnsplaat.  
Email:[cgilst@zeelandnet.nl](mailto:cgilst@zeelandnet.nl).

Per januari stoppen we met de zondagsbrief. We zullen echter goed opletten of er op den duur informatie gemist wordt. En hoe we dat gemis in het kerkblad of op de beamer rond de kerkdienst kunnen goedmaken.  
de kerkenraad

## **Bloemengroet**

U kunt altijd namen doorgeven aan diaken Coby Euwijk als u hoort van mensen die een bemoediging kunnen gebruiken. Noteer het, zodat u altijd weet waar u dit kunt melden!  
Telefoonnummer: 06-30159806;  
e-mail: [cobyfraanje@icloud.com](mailto:cobyfraanje@icloud.com).



## **De collectes op 24 en 25 december:**

Eerste collecte is voor de kerk:

***CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466***

Tweede collecte is voor: ***Kerk in Actie; 'Kinderen in de knel'***

***Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749***

*onder vermelding van "Kerk in Actie; 'Kinderen in de knel'"*

Giften voor de diaconie:

***Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749***

Giften voor de kerk:

***CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466***

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat.

## **Colofon**

Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt wekelijks. Heeft u kopij voor de Zondagsbrief? Graag aanleveren **vóór** vrijdagmiddag 17:00 uur per mail aan [zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl](mailto:zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl).



## **Kerstdaags Dinsdagavond 24 december in de Dorpskerk**

Voorganger:	De heer J.F. Tollenaar uit Terneuzen
Ouderling:	Mevrouw L.E. Kranenburg
Diaken:	Mevrouw M.P. Houterman
Organist:	Mevrouw C. Nijse
Koster:	De heer H. Jobse
Beamer en camera/geluid:	De heer C. van Gilst en de heer J.A. Brouwer
Gastvrouw:	Mevrouw N. Kramer
Lector:	Mevrouw L.E. Kranenburg

**M.m.v. Corella Nijse (orgel) en Sara en Floris Marinissen (viool).**

De eerste collecte is voor de kerk,  
de tweede voor Kerk in Actie; 'Kinderen in de knel'

**Orgelspel voor de dienst**

**Welkom en mededelingen**

**Zingen: Lied 477:1,2 en 4 (staande)** (Komt allen tezamen, jubelend van vreugde)

**Stil gebed, bemoediging en groet (staande)**

**Zingen: Psalm 97: 1 en 6** (Groot Koning is de Heer.)

**Gebed**

**Zingen: Lied 702 uit de bundel van Joh. De Heer** (Over de heuvels en stil in het dal)

**Schriftlezing 1: Lucas 2:8-14**

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel

zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.' En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.'

**Zingen: Midden in de winternacht ging de hemel open**

**Schriftlezing 2: Lucas 2: 15-20**

Toen de engelen waren teruggedaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

**Zingen: De herdertjes lagen bij nachte**

**Gedicht** (door Eleen)

**Muziekensemble:**

1. O Holy Night, J.S. Dwight and A. Adam
2. Mary, did you know?, M. Lowry and B. Greene

**Schriftlezing: Johannes 1: 1-5**

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

**Zingen: Lied 476** *Nu zijt wellekome*

**Overdenking: De herders bezoeken 't Kindje in de doeken.**

**Muziekensemble:**

1. Pastorale uit Concerto grosso in G minor 'Fatto per la Notte di Natale', A. Corelli
2. Jesu, Joy of Mans Desiring/ Jesu bleibet meine Freude, BWV 147 van J.S Bach.

**Kerstverhaal: De Heer is mijn Herder (John)**

**Zingen: Stille nacht, heilige nacht**

**Zingen: Ik ga slapen ik ben moe...**

**Dankgebed en voorbeden**

**Zegen, beantwoord met:**

**Zingen van Ere zij God, Evangelische Liedbundel 101 (staande)**

**Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw**

**GEZEGEND, VREDE- EN VREUGDEVOL KERSTFEEST GEWENST!**



A detailed illustration of a nativity scene. In the center, a stable is illuminated from within, showing the infant Jesus lying in a manger, surrounded by Mary and Joseph. To the left, a donkey and an ox stand in the dark, looking towards the light. The background is a dark, starry night sky with a bright star shining above the stable. The overall mood is peaceful and sacred.

## LITURGIE PROTESTANTSE GEMEENTE COLIJNSPLAAT

### **Kerkdienst 1<sup>e</sup> Kerstdag 25 december in de Dorpskerk**

Voorganger:	Dominee L.J. Walhout uit 's Gravenpolder
Ouderling:	Mevrouw L.E. Kranenburg
Diaken:	Mevrouw J.J. Hollestelle
Organist:	Mevrouw C. Nijse
Koster:	De heer H. Jobse
Beamer en camera/geluid:	De heer J.J. Siereveld en mevrouw M.H.M. Siereveld
Gastvrouw:	Mevrouw E. de Wild
Lector:	Mevrouw M. Wijshake
Kindernevendienst:	Mevrouw M.P. Houterman

#### **M.m.v. Corella Nijse (orgel en solozang)**

De eerste collecte is voor de kerk,  
de tweede voor Kerk in Actie; 'Kinderen in de knel'

#### **Orgelspel voor de dienst**

#### **Welkom en mededelingen**

**Zingen: intochtslied: Lied 477: 1 en 2** (*Komt allen tezamen....*)

**Stil gebed, Votum en groet** (*staande*)

**Kerstgedichtje en het aansteken kerst kaars** (*mevr. C. Kramer*)

*Kerstfeest vieren we vandaag:  
't gaat niet om een volle maag,  
maar een hart dat is vervuld  
van Hem die Gods trouw onthult!*

**Corella zingt: 'Nativity Carol van John Rutter'**

**Gebied voor het openen van de Schrift.**

*Kinderen, als die er zijn, naar de kindernevendienst*

**Zingen: Lied 478: 1, 2 en 3** (Komt, verwondert u hier, mensen )

**Schriftlezing: Luc. 2:8-17** (door Lector mevr. M. Wijshake )

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.

**Corella zingt:** 'In the bleak midwinter'

**Preek / Verkondiging**

**Corella zingt:** 'O Jesulein süß'

**Dankgebed/ Stil gebed/ Onze Vader.**

**Zingen: Lied 506: 1, 2 en 3** ('Wij trekken in een lange stoet op weg naar Betlehem,)

**Zegen, beantwoord met zingen van Ere zij God,  
Evangelische Liedbundel 101 (staande)**

**Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw!**

