



Groet

In een dorp als Colijnsplaat wordt er nog veel gegroet op straat, als mensen elkaar tegenkomen. Niet alleen bekenden die je ziet, maar ook mensen die elkaar niet kennen doen dat wel, met woorden of door een hand op te steken. In een stad gebeurt dat veel minder; daar zullen ze eerder vreemd opkijken als je hen groet en ze kennen je niet.

Aan de hand van een leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap heb ik de laatste tijd stukjes uit Paulus' brief aan de Romeinen gelezen. Nou, dat is 'voer voor theologen': in allerlei diepborende beschouwingen met soms lange zinnen probeert de apostel in die brief het christelijk geloof te ontvouwen zoals hij dat ziet en verkondigt. Het daagt je uit om alles goed te begrijpen en te plaatsen. En dan komt het laatste hoofdstuk (16), met een heleboel groeten aan voor ons bekende en vooral ons onbekende personen. Paulus blijkt over een enorm netwerk van medewerkers te beschikken. Met al die gewone mensen voelt hij zich persoonlijk verbonden, en zonder hen zou hij niet de 'kerkbouwer' zijn zoals we hem kennen. Het zet je voor mijn gevoel met beide benen op de grond: kerkzijn is niet alleen een zaak van verheven gedachten waar je in gelooft en uit probeert te leven, het is ook een zaak van gewone mensen die daar samen vorm aan geven in het dagelijks leven. Met vallen en opstaan, met gaven en gebreken, met de hulp van de Geest.

Mede namens Janke groet ik hier u allen, wens u een bemoedigende zondag en een goede week!

Ds. Arie Spaans

Dominee Arie met Emeritaat.

De kerkenraad maakt u bekend dat onze predikant Ds. Arie Spaans eind september met emeritaat gaat.

18 jaar lang heeft hij de gemeente van Colijnsplaat trouw gediend, en niet alleen Colijnsplaat maar het hele eiland en ook daarbuiten. Daarvoor zijn we hem erg dankbaar.

De afscheidsdienst vindt plaats op DV 29 september 2024 in de Dorpskerk van Colijnsplaat om 14.30 uur.

Om onze dankbaarheid te tonen willen we dominee Arie een blijvende herinnering schenken.

Daarom vragen wij u, als u een gift wilt geven voor een cadeau, dit over te maken op

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, NL 98 RABO 0373 7174 66

met vermelding: Cadeau ds. Arie.

Wij zeggen u hiervoor alvast hartelijk dank!

Agenda

Zaterdag 31 augustus 9 – 11 uur boerenontbijt voor nieuwe bewoners van Noord-Beveland (Rusthoeve). Hier zijn de protestantse gemeenten van het eiland ook aanwezig om zich te presenteren.

Zaterdag 14 september: fietstocht en barbecue

Zoals u al eerder heeft gelezen, willen we weer een fietstocht en bbq organiseren. De fietstocht start om 13.00 u bij de kerk en we verwachten dan ongeveer 17.00 u weer terug te zijn. Er is een mooie route gepland, met gezellige tussenstop.

Vanaf ongeveer 17.00 u bent u welkom voor de BBQ in/bij de Thuishaven.

Het is fijn om elkaar op deze manier te kunnen ontmoeten en bij te praten.

U kunt zich opgeven voor de fietstocht en bbq of één van beiden. Als u een dieet heeft, dan dit ook graag doorgeven.

Komt dan ook allen en geeft u zich op voor 5 september bij Aad en Eleen Kranenburg, De Hoge Weie 8, tel 0113-283074 of 06-81703807.

Graag tot 14 september!



De collectes

Eerste collecte is voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

Tweede collecte is voor het fonds Kerkinterieur

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749 ovv "Kerkinterieur".

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat

Colofon

Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt wekelijks. Heeft u kopij voor de Zondagsbrief? Graag aanleveren vóór vrijdagmiddag 17:00 uur per mail aan zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl



LITURGIE PROTESTANTSE GEMEENTE COLIJNSPLAAT

Orde van Dienst voor zondag 25 augustus 2024 in de Dorpskerk

Voorganger:	Ds. A. Spaans
Ouderling:	Dhr. H. Jobse
Diaken:	Mevr. J. Euwijk
Organist:	Mevr. J. Van Achterberg
Koster:	Dhr. J. Sierveld
Beeld/geluid:	Mevr. J.J. Hollestelle en dhr J.A. Brouwer
Gastvrouw:	Mevr. E. Soetekouw
Lector:	Mevr. J.M. Holtman
Kindernevendienst:	Mevr. M.P. Houterman

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor het fonds Kerkinterieur .
De bloemengroet is voor fam. Provoost/Verburg in de Zuid-kerkstraat.

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 146a: 1 en 7 (staande)

Stil gebed – bemoediging en groet

Zingen: Lied/Psalm 118:5 en 10

Geboden: Leviticus 19:1-4, 11-18

Zingen: Lied/Psalm 84:3 en 6

Gebed om Gods Woord en Geest

Kinderlied: Ev.Liedbundel 422:1 en 3

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Mattheus 14:1-14

Zingen: Lied 727:1,2,3 en 10

Uitleg en verkondiging. Thema: *Twee soorten macht*

Orgelspel

Zingen: Ev. Liedbundel 377:1 en 3

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk 'Onze Vader'.

Kinderen terug uit nevendienst.

Zingen: Ev. Liedbundel 226 (staande)

Zegen, beantwoord met zingen: Lied 416:4 (staande)

Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.

Welkom in de Thuishaven voor koffie of thee!