



Bijdrage van onze dominee

Seizoenen

De vier seizoenen van lente tot en met winter kunnen mooi gebruikt worden als beeld voor de gang van het mensenleven. Zo ook in dit lied:

*O Christus, bron van lentebloei
doop ons in u om onze groei;
vorm ons tot loten en doorstroom
de takken aan uw levensboom.*

*De zomergloed van jeugd en kracht
brengt opstand, twijfel, tranennacht –
Toch rijpt de oogst, een overvloed,
door Christus' regen rijk gevoed.*

*De najaarskou, de jeugd gevlucht,
de takken dragen rijpe vrucht;
ons warmt nu Christus' levensstroom
en maakt ons lief en wijs en schoon.*

*Het is zijn tijd, de winter komt,
we keren weer tot onze grond.
In Christus zijn wij, onze ziel
krijgt vleugels, vindt de bron opnieuw.*

*O Christus, wijnstok, levensbron
dank, dat Gij u met ons verbond.
Maak ons door woord en waterstroom
weer vruchten van uw levensboom.*

(Lied 817)

'Kerngedachte in het lied is het beeld van Christus als de wijnstok (Johannes 15,1-8) en levensbron. In dat beeld dringt Christus in de ranken door als leven gevend sap. De seizoenen van de natuur zijn dan beelden voor de seizoenen in het leven van een mens: de lente waarin het leven ontstaat (strofe 1); de zomer vol kracht, maar ook met twijfel en opstand (strofe 2); de herfst waarin het leven rijpe vruchten draagt (strofe 3) en de winter waarin het leven afsterft, maar tegelijkertijd weer de bron opnieuw vindt (strofe 4). De laatste strofe herneemt het beeld van de wijnstok en vat het voorgaande samen.' (zie www.liedboekcompendium.nl/lied/817-o-christus-bron-van-lentebloei-7_7_7)

De Zondagsbrief

Al een aantal jaar ontvangt u wekelijks deze Zondagsbrief, tijdens de eerste COVID periode door Hendrikjan Hoffman opgezet. Wat was het goed om op deze manier betrokken te blijven bij de kerk!

Dit werd zo overgenomen door Judy van Achterberg, die nog twee redacteuren erbij kreeg: Hannie Hollestelle en Ans Gramberg.

Gelukkig speelt COVID geen grote rol meer in de maatschappij en is de noodzaak om op deze manier de betrokkenheid in stand te houden er ook niet meer. Daarbij zal onze predikant, Ds. Arie Spaans, binnenkort met emeritaat gaan en zal hij als grootste bijdrager geen rol meer spelen bij de totstandkoming van de Zondagsbrief. De redactie van de Zondagsbrief en de kerkenraad hebben besloten niet geheel te stoppen met de Zondagsbrief, maar wel deze sterk te vereenvoudigen tot de weekagenda en de liturgie. Mochten er dringende mededelingen zijn kunnen die uiteraard wel worden vermeld.

Dan vragen we u ook het volgende:

Wilt u de Zondagsbrief nog steeds blijven ontvangen?

Wilt u dit dan **voor 1 augustus as.** doorgeven met een reply / antwoord op de mail?

Wij bouwen een nieuw adressenbestand op. Papieren versies gaan alleen maar naar mensen zonder digitale mogelijkheden.

Met dank!

Uw redacteuren Ans, Hannie en Judy

Agenda

Donderdag 1 augustus 10.00 uur koffieochtend (Thuishaven)



Op de koffieochtend van aanstaande donderdag 1 augustus in de Thuishaven. Vanaf 10.00 uur staat de koffie/thee voor u klaar!

Gezellig bijpraten en/of een potje sjoelen!

Neem ook eens iemand uit uw omgeving mee!

Graag tot dan!

Namens de koffiegroep,

Janke

**Uitnodiging ontmoeting met onze
Oekraïense gasten op Noord-Beveland**

Hierbij willen we u uitnodigen voor een Walking Dinner in Geersdijk en omstreken **samen** met onze Oekraïense gasten op Noord-Beveland.

Deze activiteit vindt plaats op **zaterdag 17 augustus** aanstaande.



U bent welkom om 15.30 uur op de Vliethoeve voor koffie/thee met Van hieruit start de wandeling van ongeveer 4 kilometer langs verschillende posten. We sluiten het gebeuren rond 19.00 uur weer af op de Vliethoeve.

Het is voor gasten die minder goed mobiel zijn ook mogelijk om de route per auto af te leggen.

Bij slecht weer vindt er een alternatief programma plaats.

In dit geval ontvangen de aangemelde gasten zaterdagochtend 17 augustus een mail over het hoe, wat en waar van dit programma.

U kunt zich hiervoor opgeven bij Marianne Wittkamp.

Wilt u dan aangeven met hoeveel personen u komt en of dit volwassenen of kinderen zijn?

Deze opgave kan per mail: mwittkamp@zeelandnet.nl

We hopen op een zinvolle ontmoeting en gezellig samenzijn!

Met vriendelijke groeten,

*Namens de Protestantse Gemeenten van Noord-Beveland,
Karin Leendertse, Marianne Wittkamp en Janke Holtman*

Bloemengroet U kunt altijd namen doorgeven aan diaken Coby Euwijk als u hoort van mensen die een bemoediging kunnen gebruiken. Noteer het, zodat u altijd weet waar u dit kunt melden! Telefoonnummer: 06-30159806; e-mail:

cobyfraanje@icloud.com.



De collectes

Eerste collecte is voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

Tweede collecte is voor: **De Dorpskast**

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749

onder vermelding van "De Dorpskast"

Giften voor de diaconie:

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr.

NL87RABO0312200749

Giften voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat,

rekeningnr. NL98RABO0373717466



De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat.

Colofon

Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt wekelijks. Heeft u kopij voor de Zondagsbrief? Graag aanleveren **vóór** vrijdagmiddag 17:00 uur per mail aan zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl.



Kerkdienst op zondag 28 juli 2024 in de Dorpskerk

Voorganger:	De heer J.F. Tollenaar
Ouderling:	Mevrouw J. van Achterberg
Diaken:	Mevrouw J. Euwijk
Organist:	Mevrouw C. Nijse
Koster:	De heer J. Hollestelle
Beamer en camera/geluid:	De heer J.J. Siereveld en mevrouw M.H.M. Siereveld
Gastvrouw:	Mevrouw C.E.L. Kramer
Lector:	Mevrouw J. Huige
Kindernevendienst:	Mevrouw M.P. Houterman

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de Dorpskast.

De bloemengroet is voor de fam. A. Karman, Havelaarstraat 74

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied/Psalm 25:4,5 en 6 (staande)

Stil gebed, votum en groet (staande)

Zingen: Evangelische Liedbundel 452

Wet des Heeren

Zingen: Lied 412:1,3 en 6

Gebed voor het openen van de Schrift

1e Schriftlezing: Nahum 1:1-8 (Herziene Statenvertaling)

Zingen: Evangelische Liedbundel 336

2e Schriftlezing: Hebreëën 12:18-22 (Herziene Statenvertaling)

**Overdenking. Tekst: *'De HEERE is goed, teth
Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid.
Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. jod'***

Orgelspel

Zingen: Lied/Psalm 91:1 en 5

Gebeden

Slotlied: Lied 909 (staande)

Zegen, beantwoord met zingen: Lied 425 (staande)

Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.