



## Bijdrage van onze dominee

### Eindeloos thuis...!



Dit thema wil Theo van Teijlingen a.s. zondag van verschillende kanten belichten op het EEF-festival bij de Vliethoeve. Het sluit natuurlijk aan bij de benaming 'eindeloos eiland' die de Gemeente Noord-Beveland hanteert. Het doet ook denken aan het slot van de bekende Psalm 23: *ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.* (in de NBV21 bijna hetzelfde: *ik verblijf in het*

*huis van de HEER tot in lengte van dagen.*) In Psalm 23 is dat het uiteindelijke rustpunt na alle omzwervingen. Op onze levensreis door de wereld komen we langs 'grazige weiden' en 'wateren der rust', maar ook langs steile en glibberige paden en door diepdonkere dalen, nogal eens bedreigd en belaagd door problemen of zelfs vijanden. Maar te midden van dat alles is de HEER, de grote Herder, zijn schapen nabij, leidt Hij hen en zorgt Hij voor hen. Dat we tenslotte eindelijk 'eindeloos thuis' mogen komen en blijven, is enkel en alleen te danken aan zijn eindeloze trouw! En dat doet dan weer denken aan het refrein van een andere psalm: *...want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid* (Psalm 136; in de NBV21 kort en goed - *eeuwig duurt zijn trouw* -). Dát is me een feest/festival...

### Creatief koffie-uurtje

In tegenstelling tot wat er in het kerkblad staat is er a.s. woensdagochtend geen creatief koffie-uurtje. Voorlopig is dat er in verband met vakantie niet meer. Te zijner tijd hoort of leest u er wel weer wat over.

## **Bruiloft**

Komende zondagochtend wordt het orgel in de Dorpskerk bespeeld door Leonard van Moolenbroek. Hij vervangt daarmee Suus de Moor, die zich genoodzaakt heeft gezien om per 1 juni te stoppen. Dat Leonard dit doet, waarderen we des te meer omdat hij vijf dagen later een bruiloft viert. Begin dit jaar is hij al voor de wet getrouwd met Willeke van Belzen. Op vrijdag 28 juni wordt dit huwelijk kerkelijk bevestigd in de Oostkerk in Middelburg. In deze trouwdienst, die om 14.00 uur begint, is John Tollenaar de voorganger.

We wensen het bruidspaar een mooie, inspirerende trouwdienst, en verder een goed en gezegend leven. Moge het zijn als aan het eind van menig sprookje: '...en ze leefden nog lang en gelukkig!'

## **Groet**

Er wordt me nogal eens gevraagd of we het al gewend zijn in Kortgene. Wel, dan kan ik zeggen dat de nieuwe woning al aardig vertrouwd voelt. Er moet nog wel wat gebeuren, met name aan de tuin en het leggen van zonnepanelen, maar voor het overgrote deel is het nu klaar. En we zijn nog steeds blij en dankbaar dat we dit gevonden hebben!

Met een vriendelijke groet, mede namens Janke,

ds. Arie Spaans

## **Agenda**

Zondag 23 juni 11.30 uur (inloop vanaf 11.00 uur) "ontmoetingsconcert" Theo van Teijlingen (EEF-festival terrein, Galgendijk 2, Kortgene)

## **Zaterdag 10 augustus Colijnsplaatse dag:**

De Colijnsplaatse dagen komen er weer aan! Het duurt nog wel even, maar we zijn met een aantal mensen al aan de voorbereidingen begonnen. Lijkt het u leuk om ook te helpen op zaterdag 10 augustus met de kerk activiteiten?

Dan kunt u dat doorgeven aan Hans en Joke Jobse, alvast bedankt!



We zoeken ook nog vrijwillig(st)ers bij de stand van de Dorpskast. Vorig jaar zijn er vele fictieve boodschappen in de kartonnen kast geprikt. Hiermee kon de Dorpskast de voorraad weer fantastisch aanvullen in tijden dat er niet zoveel werd gedoneerd. Ook dit jaar willen we ons hiervoor inzetten en zoeken we een aantal mensen die bij toerbeurt achter de stand willen zitten.

Aanmelden bij Margreet Houterman of Ans Gramberg.

Bloemengroet U kunt altijd namen doorgeven aan diaken Coby Euwijk als u hoort van mensen die een bemoediging kunnen gebruiken. Noteer het, zodat u altijd weet waar u dit kunt melden! Telefoonnummer: 06-30159806; e-mail: [cobyfraanje@icloud.com](mailto:cobyfraanje@icloud.com).



## De collectes

Eerste collecte is voor de kerk:

**CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466**

Tweede collecte is voor: **Kerk in Actie (Wereldvluchtelingen)**

**Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749**

*onder vermelding van "Kerk in Actie (Wereldvluchtelingen)"*

Giften voor de diaconie:

**Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr.**

**NL87RABO0312200749**

Giften voor de kerk:

**CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat,**

**rekeningnr. NL98RABO0373717466**



De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat.

## Colofon

Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt wekelijks. Heeft u kopij voor de Zondagsbrief? Graag aanleveren **vóór** vrijdagmiddag 17:00 uur per mail aan [zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl](mailto:zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl).



## Kerkdienst op zondag 23 juni 2024 in de Dorpskerk

Voorganger:	Dominee A. Spaans
Ouderling:	Mevrouw L.E. Kranenburg
Diaken:	Mevrouw J. Euwijk
Organist:	De heer L. van Moolenbroek
Koster:	De heer J. Hollestelle
Beamer en camera/geluid:	De heer C. van Gilst en de heer A. Kranenburg
Gastvrouw:	Mevrouw N. Kramer
Lector:	Mevrouw M. Wijshake
Kindernevendienst:	Mevrouw J.M. Holtman

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor Kerk in Actie  
(Wereldvluchtelingen)

De bloemengroet is voor Ria van Linde, Havelaarstraat 2

### Orgelspel

### Welkom en mededelingen

### Zingen: Lied 405:1,2 en 4 (staande)

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,  
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.  
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,  
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.  
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden  
al uwer engelen, onvolprezen Heer.

Heilig, heilig, heilig, Heer, God, almachtig,  
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.  
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
drievuldig God, die een in wezen zijt.

## **Stil gebed, bemoediging en groet (staande)**

### **Zingen: Lied/Psalm 79:5**

O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,  
wij zijn de schapen die uw roepstem horen,  
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden  
aan stille waat'ren en in groene weiden.  
Geslacht meldt aan geslacht  
uw goedheid en uw kracht,  
de grootheid van uw daden.  
Zo gaat een blinkend spoor  
van lof de eeuwen door.  
Wij prijzen uw genade

### **Geboden: Psalm 34:12-15 en Zacharia 8:16-17**

Kom, kinderen, luister naar mij, ik leer je ontzag voor de HEER. Hebben jullie het leven lief, wil je goede jaren genieten? Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog. Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.

Hier moeten jullie je aan houden: Spreek de waarheid tegen elkaar, bewaar de vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te spreken in de poort; wees er niet op uit om een ander kwaad te doen en laat je niet verleiden tot meened, want daar heb Ik een afkeer van – spreekt de HEER.'

### **Zingen: Lied/Psalm 107:19**

Wie nooddrift heeft, hij hope;  
een herder is de Heer.  
Hij doet de toekomst open,  
hun leven neemt een keer.  
Al wie het goede doet  
zal zien en zich verheugen;  
de waarheid spreekt voorgoed,  
verstommen zal de leugen.

### **Gebod om Gods Woord en Geest**

### **Kinderlied: Alles Wordt Nieuw I,30 (Joh. de Heer 889) vers 1,2 en 5**

Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder.  
En geen mens kan zonder water en zonder brood. *refrein*

*Refrein:*

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.  
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen.  
En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen. *refrein*

Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven.  
Daar is gelukkig leven en het eindigt niet. *refrein*

## **Begin kindernevendienst**

**Schriftlezing: Openbaring 4:1-8; 6:9-11; 14:11-13 (Herziene Statenvertaling)**

**Zingen: Lied 412:1 en 3**

Wij loven U, o God, belijden U als Heer.  
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.  
U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen,  
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:  
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,  
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!

U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!  
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.  
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,  
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.  
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;  
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

**Uitleg en verkondiging.** Tekst: *Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.* (Openbaring 14:13b)

## **Orgelspel**

**Zingen: Lied 747:1,4 en 7**

Eens komt de grote zomer  
waarin zich 't hart verblijdt.  
God zal op aarde komen  
met groene eeuwigheid.  
De hemel en de aarde  
wordt stralende en puur.  
God zal zich openbaren  
in heel zijn creatuur.

Ook ons zal God verlossen  
uit alle pijn en nood,  
van 't woeden van de boze,  
van 't vrezen voor de dood,  
van aarzelen en klagen,  
verdriet en bitterheid,  
van alles wat wij dragen,  
van 't lijden aan de tijd.

Dan zal het loflied schallen  
rondom de gouden troon,  
dan heffen wij daar allen  
met grote vreugde aan:  
lof zij en eer en sterkte  
de Vader en de Zoon,  
de Geest om al zijn werken  
zij lof van nu voortaan.

**Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk 'Onze Vader'**

**Zingen: Evangelische Liedbundel 341 (staande)**

Heer, God U loven wij, Heer, U belijden wij.  
Vader in eeuwigheid zingt 't gans heelal uw naam.  
Aarde en hemel, Heer, zingen uwe naam ter eer,  
heel uw schepping door, eeuwig met 't engelenkoor.  
Heilig, heilig, heilig is onze God, de Heer Zebaoth.  
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol.  
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol.  
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Amen.

**Zegen, beantwoord met driemaal gezongen 'Amen' (staande)**

**Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.**

***WELKOM IN DE THUIHAVEN VOOR KOFFIE OF THEE !!!***

