



Bijdrage van onze dominee

Zonneschijn

Deze Zondagsbrief verschijnt op (of vlak voor) Koningsdag. We vieren de verjaardag van Koning Willem-Alexander, maar ook de historische verbondenheid tussen het Oranjehuis en ons land. Misschien weet u dat zijn grootmoeder Juliana als prinses ooit een Engelstalig christelijk lied in het Nederlands heeft vertaald:

1 De zon schijnt in mijn ziel vandaag,
het donker is gezwicht,
en aard' en hemel lacht mij toe,
want Jezus is mijn licht. *refrein*

Refrein:

Er is zonneschijn, zomerzonneshijn,
alle uren van de dag zijn blij.
Zie ik in Jezus' aangezicht,
is er hemelgloed in mij.

2 Er is lofzang in mijn ziel vandaag,
en jubel voor de Heer,
en zo vol is daarvan nu mijn hart,
ik kan 't niet uiten meer. *refrein*

(te vinden onder Joh. de Heer 407, Evangelische Liedbundel 179 en Liederen van het Leger des Heils 424)

Voor Koningsdag hopen we altijd op een 'oranje zonnetje', maar dit lied gaat over een ander soort 'zon': Jezus Christus. Van zijn gezicht straalt er 'zomerzonneshijn' in onze ziel, als we gelovig ons hart voor Hem openen. Dat geestelijke licht, waarover een lid van het Huis van Oranje ons dus wilde laten zingen, wens ik u toe (naast dat van een heerlijk oranje zonnetje)!



Uit de kerkenraad

Vorige week stond er in de Zondagsbrief een stukje van onze ouderling-scriba John Tollenaar, waarin hij meldde dat hij door ziekte een tijdje uitgeschakeld is en elders vertoefde. Inmiddels heeft hij moeten concluderen dat hij zich in verband met zijn ziekte genoodzaakt ziet om zijn ambt neer te leggen. De kerkenraad heeft maandag besloten om dit ontslag te aanvaarden. Met pijn in het hart, maar met nog meer pijn van binnen (bovenop de lichamelijke pijn) heeft John dit besluit moeten nemen. Hij en wij hadden het zo graag anders gezien dan deze treurige afloop.

We hopen dat een periode van rust John goed zal doen, zodat het leed dat deze ziekte met zich meebrengt draaglijker wordt, en wensen & bidden hem en Arjo de nodige sterkte en wijsheid toe. *Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer. Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer.*



Op onze koffieochtend van donderdag 2 mei van 10.00 uur tot 11.30 uur in de Thuishaven.

We praten weer gezellig bij onder een bakje met

Er is ook gelegenheid om te sjoelen, dammen of schaken.

Neem gerust ook zelf een spel mee en nodig eens een dorpsbewoner uit om gezellig aan te sluiten.

Graag tot dan!

Namens de koffiegroep,

Janke

Eilandelijke kerkdienst (herhaling)

De laatste jaren is er op de eerste zondag van november een eilandelijke zendingdienst voor heel Noord-Beveland, op wisselende locaties. In het kader van de groeiende samenwerking tussen de drie protestantse gemeenten op het eiland komt daar nu een tweede gezamenlijke eredienst bij, ongeveer een half jaar ervoor (of erna, hoe je het bekijkt). Voor zondagmorgen 5 mei a.s. staat er nu zo'n eilandelijke dienst gepland in kerkgebouw De Ark in Kamperland. In deze dienst, die om 9.30 uur begint, is Theo van Teijlingen de voorganger, en hij zal ingaan op het onderwerp 'bevrijding' (het is dan immers 5 mei).

Evenals voorgaande keren wil Joke Karman het vervoer naar zo'n eilandelijke dienst elders wel coördineren, indien nodig. Zowel als u vervoer nodig hebt als wanneer u vervoer in uw auto aan wilt bieden kunt u dat bij haar melden: tel. (0113) 695862, e-mail jm3348@icloud.com.

Groet

Nu het wat mooier weer lijkt te worden, is lied 977 wel weer van toepassing:
Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd, nu in de lente zich verheugt al wat er leeft op aarde! De gaarden zijn op 't schoonst gesierd, opdat gij 't lieve leven viert, dat God u openbaarde. (en wat daar verder volgt...)

Tot slot een vriendelijke groet, mede namens Janke,

ds. Arie Spaans

Agenda

Donderdag 2 mei 10.00 uur koffieochtend (Thuishaven)



Zaterdag 4 mei 19.20 uur herdenking bezetting en bevrijding 1940-1945 (Dorpskerk), gevolgd door twee minuten stilte en kransleggingen buiten

De opbrengsten van de acties voor de kerk van vorige week zaterdag (20 april) zijn als volgt:

Plantjes markt: € 377,00

Pannenkoeken lunch: € 420,00

Iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk dank.

Bloemengroet U kunt altijd namen doorgeven aan diaken Coby Euwijk als u hoort van mensen die een bemoediging kunnen gebruiken. Noteer het, zodat u altijd weet waar u dit kunt melden! Telefoonnummer: 06-30159806; e-mail: cobyfraanje@icloud.com.



De collectes

Eerste collecte is voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

Tweede collecte is voor: **het Gambiaproject**

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749
onder vermelding van "het Gambiaproject"

Giften voor de diaconie:

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749

Giften voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat.

Colofon

Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt wekelijks. Heeft u kopij voor de Zondagsbrief? Graag aanleveren **vóór** vrijdagmiddag 17:00 uur per mail aan zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl.



LITURGIE PROTESTANTSE GEMEENTE COLIJNSPLAAT

Kerkdienst op zondag 28 april 2024 in de Dorpskerk

Voorganger:	Dominee J. Noordam te Nieuwendijk
Ouderling:	Mevrouw L.E. Kranenburg
Diaken:	Mevrouw M.P. Houterman
Organist:	Mevrouw S. de Moor
Koster:	De heer J. Hollestelle
Beamer en camera/geluid:	De heer C. van Gilst en de heer A. Kranenburg
Gastvrouw:	Mevrouw N. Kramer
Lector:	Mevrouw C.J. van Gilst
Kindernevendienst:	Mevrouw P.C. Verhulst

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor het Gambiaproject

De bloemengroet is voor fam. de Fouw, Deltastraat 19

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied voor de dienst (intochtslied) Psalm 62 : 1, 4 (staande)

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, -op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

Stil gebed - Votum en Groet (staande)

Zingen: Aanvangslied Psalm 62 : 5

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt;
God is een schuilplaats voor ons allen.

Gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis en de verkondiging van Gods genade

Zingen: Psalm 119 : 6

O God, ik ben van harte zeer verblijd
over de weg van uw getuigenissen.
In uw bevelen ligt mijn zaligheid,
ik zal mij van uw wegen vergewissen.
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,
laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen.

Lezing van “de Tien Woorden”

Zingen: Psalm 119 : 5

Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord,
opdat geen zonde daar kan binnendringen.
Geprezen zijt Gij, Heer, aan ieder oord.
Leid mij in 't licht van uw verordeningen.
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort
het hoge recht van uw verbond bezingen.

(kinderen, als die er zijn, naar de kindernevendienst)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: 1 Petrus 1 : 1 t/m 12 (door de lector)

Tekstlezing: 1 Petrus 1 : 3 t/m 5 (door de predikant)

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die klaarligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden.

Zingen: Lied 642 : 1, 2, 3, 8

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over 't ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen we uit zijn hand.

't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.



Verkondiging. Thema: "Opgewekt leven"

Orgelspel

Zingen: Lied 125 (Evangelische Liedbundel)

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.

Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op Zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

Dankgebed en voorbede, persoonlijk stil gebed, gezamenlijk 'Onze Vader'

(kinderen terug uit nevendienst?)

Zingen: Slotlied Lied 411 (Evangelische Liedbundel; staande)

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan,
hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan,
heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Zegen, beantwoord met driemaal gezongen 'Amen' (staande)

Zingen: Lied 708:1 en 6 (staande)

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.



Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer.
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.

