



Onze dominee geniet samen met zijn vrouw van een welverdiende vakantie.

Over vakantie gesproken...

Wat zegt de Bijbel eigenlijk over vakantie? Helemaal niets... Vakantie bestond toentertijd nog niet. Maar de Bijbel zegt wel iets over rust houden: Rust wat uit. "Ook zag ik dat het harde werken en zwoegen van de mensen alleen maar anderen jaloers maakt. Ook dat is maar lucht en iets teleurstellends. Het is wel waar dat je een dwaas bent als je je armen over elkaar slaat en niets doet, want dan verhonger je door je eigen luiheid. Maar toch is een beetje rust beter dan veel gezwoeg en veel teleurstellingen." (Prediker 4:4-6, BasisBijbel)

Alleen maar luieren en achterover hangen is niks. Maar altijd aan het werk zijn, daar worden volgens Prediker anderen alleen maar jaloers van. Het is alleen maar lucht en iets teleurstellends. Oftewel: het brengt je niets, het maakt je niet gelukkig! Een beetje rust kan absoluut geen kwaad.

Dat vertelde Jezus ook aan zijn volgelingen:

"De twaalf leerlingen kwamen weer bij Jezus terug. Ze vertelden Hem alles wat ze hadden gedaan en gezegd. Hij zei tegen hen: 'Kom met Mij mee naar een eenzame plek en rust een beetje uit.'" (Markus 6:31, BasisBijbel)

Jezus en de discipelen zijn druk geweest met preken, onderwijzen, werken. Er is nog genoeg werk te doen, maar Jezus vertelt hen: 'Rust een beetje uit'. Hij stuurt ze niet op vakantie, maar Hij neemt ze mee naar een rustige plek om even tot rust te komen en nieuwe kracht op te doen. Opvallend is dat Jezus zegt: rust wat uit. Oftewel: rust met mate. Altijd vakantie vieren is ook niet goed. De gewone taken moeten straks ook weer gewoon worden opgepakt. De rust is vooral bedoeld om daarna weer met nieuwe energie en kracht aan de gang te kunnen. Je mag rusten en ervan genieten!

Er is absoluut niets mis met hard werken. Maar er is ook zeker niets mis met een beetje rust. Zoals in het voorbeeld met Jezus staat, gééft Hij je ook die rust. Hij gunt het je van harte en weet dat we het allemaal nodig hebben. Jezus rustte zelf tenslotte ook weleens uit. En God ook, daaraan hebben wij de zondag als rustdag



te danken. Prediker schrijft ook over het genieten (tijdens je vakantie):
“Geniet dus maar van je eten en drinken en wees vrolijk. Want dan doe je wat God heeft bedoeld. Trek mooie kleren aan en verzorg je goed. Geniet van het leven, samen met degene van wie je houdt. Geniet alle dagen van het zinloze leven dat God je heeft gegeven onder de zon. Want dat is je enige beloning voor al je gezwoeg onder de zon.” (Prediker 9:7-9, BasisBijbel)

Lekker eten, een dagje in de hangmat, genieten van je gezin en de rust. God heeft het gegeven, het is de beloning voor het harde werken.

En als je geen rust kunt vinden?

Ben je misschien over je grenzen gegaan, of voel je teveel druk van binnen of buitenaf? Is de rust ver te zoeken? Ook dan is Hij er voor je.

“Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven. Doe wat Ik je zeg. Leer van Mij. Want ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij Mij innerlijke rust vinden. Want wat Ik je te doen zal geven, is niet te moeilijk of te zwaar voor je.” (Matteüs 11:28-30, BasisBijbel)

God kent jou van binnen en van buiten. Hij weet het als je geen rust kunt vinden en waarom. Je mag Hem om hulp vragen om dat wel te vinden. Op vakantie én daarna: Neem Hem mee, dan vind je pas echt rust.

(Deze tekst is een bewerking van een overdenking van B. Bos op zijlucht.nl)

Fijne vakantie!

Koffieochtenden

Ook op woensdag 2 augustus wordt u weer van harte uitgenodigd voor de koffie vanaf 10.00 uur in de Thuishaven. Probeer dan ook eens iemand mee te nemen! Er liggen extra uitnodigingen klaar in de Thuishaven en op de tafel achter in de kerk.

Graag tot dan!

Coby Euwijk, Janke Holtman, Eleen Kranenburg, Anneke Los, Ko Marinissen, Agaath Snoep en ds. Arie Spaans.



Agenda

- Zondagavond 30 juli om 19:00 uur boerderijdienst bij Fam. De Regt aan de Noordlangeweg 27, Colijnsplaat
- Woensdag 2 augustus 10.00 uur koffieochtend (Thuishaven)

De collectes

Eerste collecte is voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

Tweede collecte is voor Zorgboerderij Rust na Onrust te Schore.

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749 onder vermelding van "Rust na Onrust".



Met onze hartelijke dank!

Giften voor de diaconie:

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749

Giften voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,

Eleen Kranenburg en
Judy van Achterberg

Colofon

Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt wekelijks. Heeft u kopij voor de Zondagsbrief? Graag aanleveren vóór vrijdagmiddag 17:00 uur per mail aan zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl



Dienst op zondag 30 juli 2023 in de Dorpskerk

Voorganger:	Dominee M.J. Wisse
Ouderling:	Mevrouw L.E. Kranenburg
Diaken:	Mevrouw C. Euwijk-Fraanje
Organist:	Mevrouw S. de Moor
Lector:	Mevrouw L.E. Kranenburg
Koster:	De heer J. Hollestelle
Gastvrouw:	Mevrouw N. Kramer
Beeld/geluid:	Mevrouw J.J. Hollestelle en de heer T. Brouwer
Kindernevendienst:	Mevrouw J. Jobse

De eerste collecte is voor de kerk; de tweede voor Zorgboerderij Rust na Onrust te Schore.

De bloemengroet is voor Mevrouw Verburg-Albregtse te Cleijenborch.

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 283 (staande)

1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt

2. En van overal gekomen
drinkend uit de ene bron
bidden wij om nieuwe dromen
richten wij ons naar de zon

3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid

5. Die ons naam voor naam wilt
noemen
al uw liefde ons besteedt
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee

Stil gebed, bemoediging en groet (staande)

Zingen: Lied/Psalm 55: 1, 2 en 6

1. God, laat mij smekend tot U treden,
verberg U niet voor mijn gebeden,
maar geef mij antwoord op mijn zuchten!
Zie mij gebukt door 's vijands druk;
hij stort mij in het ongeluk
en ik kan nergens hem ontvluchten.

2. Ik zit verschrikt ineengedoken,
de doodsangst heeft mijn hart bekropen,
de boosheid weet mij wel te vinden.
O kon ik als de duiven zijn
en in het diepst van de woestijn
wegschuilen voor de wilde winden.

6. O Heer, van al wie mij bestreden
verlost Gij nu mijn ziel in vrede!
Gij zijt het die ze neer zult stoten,
de schenders van het trouwverbond,
die uit de schede van hun mond
de dolk van het verraad ontblootten.

Gebed voor de nood van de wereld

Zingen Lied 305

1. Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam.
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan

3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Gebed om de opening van het Woord

Begin kindernevendienst?

Schriftlezing: 1 Koningen 3: 5-12



Zingen: psalm/ lied 119: 46, 47 en 48

46. Gerechtigheid en recht heb ik gedaan,
geef mij niet over aan wie mij verdrukken.
Zij klagen mij op valse gronden aan,
buigen het recht om mij te laten bukken.
Wees Gij mijn borg en doe mijn recht bestaan,
spreek Gij uw woord en breek hun trots aan stukken.

47. Hoe zie ik uit, Heer, naar uw heilig recht,
hoe staat uw woord van trouw mij steeds voor ogen.
Leer mij doorgronden wat Gij hebt gezegd,
wees Gij om mij genadiglijk bewogen.
Verleen mij inzicht, dat ik als uw knecht
uw wil versta, uw wijsheid kennen moge.

48. Verhef uw hand, o Heer, zie, het is tijd,
zij hebben trouweloos uw wet geschonden.
Maar ik heb in de wereld wijd en zijd
geen groter schat dan uw gebod gevonden.
Wat Gij gebiedt, is mijn gerechtigheid.
Ik haat en mijd de wegen van de zonde.

Schriftlezing: Mattheüs 13: 44-52

Zingen: lied 943

1. God gaat zijn ongekende gang
vol donk're majesteit,
die in de zee zijn voetstap plant
en op de wolken rijdt.

2. Uit grondeloze diepten put
Hij licht, en vreugde uit pijn.
Hij voert volmaakt zijn plannen uit,
zijn wil is soeverein.

3. Geliefden Gods, scheidt nieuwe moed,
de wolken die gij vreest,
zijn zwaar van regen overvloed
van zegen die geneest.

4. Zoudt gij verstaan, waar Hij u leidt?
Vertrouw Hem waar Hij gaat.
Zijn duistere voorzienigheid
verhult zijn mild gelaat.

5. Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin,
wordt klaar van uur tot uur.
De knop is bitter, is begin,
de bloem wordt licht en puur.

6. Hoe blind vanuit zichzelf is
het menselijk gezicht.
Godzelf vertaalt de duisternis
in eind'lijk eeuwig licht.



Uitleg en verkondiging.

Orgelspel

Zingen: lied 241: 1,2,3

1. Gij die mijn liefste kleinood zijt,
Gij allerschoonste kostbaarheid
die voor mijn hart ooit telde,
o dat Gij mijn
geluk wilt zijn,
hoe zal ik 't U vergelden?

2. Rijk ben ik in uw liefde en trouw;
o Here Jezus, zie ik bouw
op niets dan uw genade,
en nooit in tijd
of eeuwigheid
wordt mij die schat tot schade.

3. Uw woord is waarheid, Gij berooft
mij nooit van wat het heeft beloofd:
uw trouw in dood en leven.
O Heer, omdat
Gij zijt mijn schat,
moet ik mijn hart U geven.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk 'Onze Vader'

Kinderen terug uit nevendienst

Zingen: Slotlied: lied 907

1. Jezus, mijn verblijden,
voor mijn hart de weide,
waar het vrede vindt.
't Hart dat in verlangen,
naar u is bevangen,
dat u zo bemint.
Lam, o kom, mijn bruidegom,
buiten u is niets op aarde,
zo beminnenswaardig.

2. Als Gij mij wilt hoeden,
ben ik voor het woeden
van de vijand vrij.
Laat de satan tieren
en zijn zege vieren,
Jezus staat mij bij.
Lijkt het wel of dood en hel
over mij schijnt los te breken,
Jezus is mijn vrede.

3. Wat gij ook aan schatten,
wereld, moogt bevatten,
Jezus is mijn lust.
Ach, wat zou ik wensen
eer en hoop der mensen,
elders is mijn rust.
Smaad en nood en kruis en dood
zal mij, wat ik ook moet lijden,
niet van Jezus scheiden.

4. Wat zal ik nog treuren,
als de Heer der vreugde,
Jezus, binnen schrijdt.
Zij die God beminnen,
zullen vreugde winnen,
ook uit bitterheid.
Of mij 't kwaad naar 't leven staat,
toch zijt gij ook in mijn lijden,
Jezus, mijn verblijden.



Zegen, beantwoord met driemaal gezongen 'Amen'_(staande)

Orgelspeel bij het verlaten van het kerkgebouw.

EEN GOEDE WEEK GEWENST!