

## Bijdrage van onze dominee

### Schokkende berichten

De afgelopen week werden we opgeschrikt door berichten die een schokgolf veroorzaakten in de wereld (de oorlog tussen Israël en Hamas) en in ons dorp (m.b.t. Cleijenborch). We zijn verontrust door wat er gebeurd is of gebeurd zou kunnen zijn, en we zijn ongerust over wat er nog zal gaan gebeuren.

Dit komt bovenop de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, en de klimaatverandering (met mogelijk een zeespiegelstijging die een bedreiging voor Zeeland vormt).

In deze wereld vol verslagenheid, pijn en angst gaan we a.s. zondag het Heilig Avondmaal vieren. Dat mag hopelijk een ontmoeting worden met Jezus Christus, die door angst en vrees, leed en dood heen gegaan is om de hoop en de Redder voor deze wereld te worden. Die onze zonden en zorgen gedragen heeft en tegen zijn volgelingen zegt: 'Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij.' (Joh. 14:1) Moge dit vertrouwen een wapen tegen on(ge)rust(heid) voor ons zijn!



Met de woorden van Lied 283 (voor het begin van een kerkdienst):

In de veelheid van geluiden in het stormen van de tijd,  
zoeken wij het zachte suizen van het woord, dat ons verblijdt.

En van overal gekomen, drinkend uit de ene bron,  
bidden wij om nieuwe dromen, richten wij ons naar de zon.



Want wij mensen op de aarde raken van het duister moe.  
Als uw hart ons niet bewaarde slapen wij ten dode toe.

Laat uw dauw van vrede dalen in de voren van de tijd.  
Vat ons samen in de stralen van uw goedertierenheid.

Die ons naam voor naam wilt noemen, al uw liefde ons besteedt,  
zingend zullen wij U roemen en dit huis zingt met ons mee!

### **Stiltemeditatie**

In de kerk mag je vrede zoeken: de vrede van Christus, maar ook de rust van de stilte. De volgende keer dat de kerkdeuren daarvoor openstaan is op dinsdag 17 oktober a.s., 's avonds tussen half acht en acht uur.

### **Oosterse maaltijd** niet pittig maar wel lekker

Vrijdag 20 oktober. We starten om 17.30 uur in de Thuishaven.

Kosten € 15,00 per maaltijd incl. één consumptie. Reservering is niet meer mogelijk. Opbrengst is bestemd voor groot onderhoud van het Orgel.

### **Agenda**

Dinsdag 17 oktober 14.00 uur zangmiddag geestelijke liederen (Cleijenborch)

Dinsdag 17 oktober 19.30 uur stiltemeditatie (Dorpskerk)

Woensdag 18 oktober 9.30 uur creatief koffie-uurtje (Thuishaven)

Vrijdag 20 oktober 17.30 uur Oosterse maaltijd (Thuishaven)

# Inzamelingsactie voor Voedselbank De Bevelanden



**VOEDSELBANKEN.NL**  
*De Bevelanden*

**Zaterdag 14 oktober**

van 9.00 uur tot 15.00 uur (in een tent) bij de **Spar Colijnsplaat**

**Zondag 15 oktober**

van 11.15 uur tot 12.00 uur bij de **Dorpskerk in Colijnsplaat**

Wat kan ingeleverd worden?

Houdbare producten, zoals:



- Rijst en pasta (macaroni, spaghetti, e.d.)
- Koffie, thee
- Blikken groente en soep
- Vis en vlees in blik (zoals knakworstjes)
- Pindakaas, hagelslag, jam, suiker
- maandverband

Deze actie wordt georganiseerd door de kerk in Colijnsplaat.

Helpt u ook mee om de voedselpakketten te vullen?

**Bloemengroet:** U kunt altijd namen doorgeven aan diaken Coby Euwijk als u hoort van mensen die een bemoediging kunnen gebruiken. Noteer het, zodat u altijd weet waar u dit kunt melden! Telefoonnummer: 06-30159806; e-mail: [cobyfraanje@icloud.com](mailto:cobyfraanje@icloud.com).



### **De collectes:**

Eerste collecte is voor de kerk:

***CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466***

Tweede collecte is voor: **Stichting LUMA Helpt**

***Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749***  
*onder vermelding van "Stichting LUMA Helpt"*

Giften voor de diaconie:

***Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749***

Giften voor de kerk:

***CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466***

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat.

### **Colofon**

Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt wekelijks. Heeft u kopij voor de Zondagsbrief? Graag aanleveren **vóór** vrijdagmiddag 17:00 uur per mail aan [zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl](mailto:zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl).



## Avondmaalsdienst op zondag 15 oktober 2023 in de Dorpskerk

Voorganger:	Dominee A. Spaans
Ouderling:	De heer J.F. Tollenaar
Diaken:	Mevrouw M.P. Houterman
Organist:	Mevrouw S. de Moor
Koster:	De heer J. Hollestelle
Beamer en camera/geluid:	De heer J.J. Siereveld en mevrouw M.H.M. Siereveld
Gastvrouw:	Mevrouw N. Kramer
Lector:	Mevrouw J.M. Holtman
Kindernevendienst:	Mevrouw P.C. Verhulst

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor Stichting LUMA Helpt

De bloemengroet is voor: Zorgcentrum Cleijenborch

### Orgelspel

### Welkom en mededelingen

**Zingen:** Lied 287:1,2 en 4 (staande)

Rond het licht dat leven doet  
groeten wij elkaar met vrede;  
wie in voor- of tegenspoed  
zegen zoekt, mag binnentreden,-  
bij de Heer zijn wij hier thuis,  
kind aan huis.

Rond het boek van zijn verbond,  
noemen wij elkaar bij name,  
roepen wij met hart en mond  
levenswoorden: ja en amen -  
als de kerk van liefde leest,  
is het feest.



Rond de tafel, in de kring,  
staat ons land, de oogst voor ogen, –  
neem en eet, drink en gedenk,  
proef hoe zoet: Gods mededogen,  
die ons schenkt in de woestijn  
brood en wijn.

### **Stil gebed, bemoediging en groet (staande)**

**Zingen:** Evangelische Liedbundel 448

Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer.  
Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn.  
De Heer zal als een muur rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit.  
God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit.

### **Gebed om Gods Woord en Geest**

#### **Begin kindernevendienst?**

**Schriftlezing:** Deuteronomium 10:1-11

**Zingen:** Psalm 25:2 en 7

Here, maak mij uwe wegen  
door uw Woord en Geest bekend;  
leer mij, hoe die zijn gelegen  
en waarheen G' uw treden wendt;  
leid mij in uw rechte leer,  
laat mij trouw uw wet betrachten,  
want Gij zijt mijn heil o Heer,  
'k blijf U al den dag verwachten.

Gods verborgen omgang vinden  
zielen waar zijn vrees in woont;  
't heil'geheim wordt aan zijn vrienden  
naar zijn vreeverbond getoond,  
De ogen houdt mijn stil gemoed  
opwaarts, om op God te letten:  
Hij, die trouw is, zal mijn voet  
voeren uit der bozen netten.

**Uitleg en verkondiging.** *Tekst: En de HEER heeft er hetzelfde op geschreven als de eerste keer: de tien geboden die Hij u vanuit het vuur had bekendgemaakt, toen u bij de berg bijeen was. Hij overhandigde mij de platen, waarna ik terugging, de berg af. Ik heb ze in de ark gelegd, de kist die ik in opdracht van de HEER gemaakt had, en daar liggen ze nog. (Deut. 10:4-5)*

## **Orgelspel**

**Zingen:** Psalm 119:5 en 42

Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord,  
opdat geen zonde daar kan binnendringen.  
Geprezen zijt Gij, Heer, aan ieder oord.  
Leid mij in 't licht van uw verordeningen.  
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort  
het hoge recht van uw verbond bezingen.

Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid  
mij tot een deel en erfenis gegeven  
waarin mijn ziel zich dag aan dag verblijdt.  
Uw wet, o Heer, staat in mijn hart geschreven,  
uw wil doen is mijn lust te allen tijd,  
U te beminnen is geheel mijn leven.

## **Avondmaalsformulier**

**Zingen:** Evangelische Liedbundel 274a (staande)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.  
En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van  
de heil'ge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder  
Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;  
ten derde dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel,  
zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen  
zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik  
geloof éne heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;  
vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven.  
Amen, amen, amen.

## **Gebeden**

**Zingen:** Lied 273

Loof God, die zegent al wat leeft,  
der heem'len Heer is Hij,  
die tussen ons zijn woning heeft.  
Die ver is, is nabij.

Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,  
dat naar de morgen vaart.  
Hij is de hartslag van ons werk,  
Hij houdt het welbewaard.

Loof God, zijn vinger wijst ons aan,  
een toren in de tijd,  
dat het ten hemel toe moet gaan,  
en gaat in eeuwigheid.

Loof God, want Hij spreekt onze taal,  
Hij troont op onze lof.  
In woord en doop en avondmaal  
houdt Hij bij ons zijn hof.

Loof God, die ons aan tafel vraagt,  
loof bruid, uw Bruidegom,  
Ik loof U die mijn leven draagt,  
o lieve God, ik kom.

## **Instellingswoorden**

### **Delen van brood en wijn (en druivensap)**

**Schriftlezing:** Galaten 6:7-10



Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal verderf oogsten, maar wie zaait op de akker van de Geest, oogst eeuwig leven. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.

## **Dankgebed**

### **Einde kindernevendienst?**

**Zingen:** Lied 799:1,2 en 6 (staande)

Kom, kinderen, niet dralen,  
want de avond is nabij.  
Wij zouden licht verdwalen,  
in deze woestenij.  
Komt, vatten wij dan moed,  
naar de eeuwigheid te streven,  
van kracht tot kracht te leven.  
In 't eind is alles goed.



Het zal ons niet berouwen  
de smalle weg te gaan.  
Hij riep ons, de Getrouwe,  
en Hij ging zelf vooraan.  
Komt en vertrouwt op Hem  
die u is voorgetogen  
en richt uw hart en ogen  
vast op Jeruzalem.

Wij moesten het maar wagen,  
't is wel het wagen waard,  
om niets meer mee te dragen,  
dat onze ziel bezwaart.  
De wereld is te klein!  
Komt, gaat met Jezus mede,  
in alle eeuwicheden!  
Het moet toch Jezus zijn!

**Zegen, beantwoord met zingen:** Lied 416:1 (staande)

*Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

**Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.**



