

Bijdrage van onze dominee

Herfst

Zaterdagochtend om 8.50 uur begint de astronomische herfst. Op dat tijdstip bevindt de zon zich recht boven de evenaar, om vervolgens door te schuiven naar het zuidelijk halfrond. Wij krijgen hier dus steeds minder licht per dag, tot vrijdag 22 december a.s. Dan begint de winter, maar we gaan dan wel weer 'winnen' wat de hoeveelheid daglicht aangaat.



Het is bekend dat de herfst sombere gevoelens op kan roepen: variërend van een relatief onschuldige 'najaarsstemming' tot een ernstige depressie. De een is nu eenmaal gevoeliger voor de mate van daglicht dan de ander. Je kunt er een pilletje voor slikken om negatieve gevoelens te temperen, maar in het algemeen moet je maar beseffen dat dit seizoen er ook gewoon bij hoort en zijn eigen waarde heeft (ons woord 'herfst' is verwant met het Engelse woord 'harvest' dat 'oogst' betekent). Je kunt het thuis gezellig maken, en buiten kun je genieten van de mooie herfstkleuren die bij dit jaargetijde horen. En verder mogen we er gelukkig zeker van zijn dat er weer andere, lichtere tijden komen:

'Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt?
Weet je dat de lente komt? Alles loopt weer uit.' (kinderliedje van Rikkert Zuiderveld)

Vervolgens wordt dit vooruitzicht verbonden met Pasen:

'Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft?
Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan.' (zie www.youtube.com/watch?v=MpfhqCGiq7s&t=110s)

Ook in de herfst mogen we leven in het Paaslicht dat dood en droefheid doorstraalt!
Dat maakt deel uit van de 'oogst' van Christus' opstanding.



Uitnodiging

Wij nodigen jullie van harte uit voor een nieuwe Ontmoetingsmiddag op zaterdag 30 september a.s. Onze gasten uit Oekraïne én de inwoners van Noord-Beveland kunnen elkaar beter leren kennen tijdens de gesprekken, de puzzelwandeloct, de high tea en de vesper in het Nieuw Zeelandhuis en het kerkje van Kats (adres: Kerkstraat 3 in Kats)

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit:

13.30-14.00 uur : Ontvangst met koffie/thee/limonade en wat lekkers

Vanaf ca. 14.30 uur : puzzelwandeloct in en rond Kats

Vanaf ca. 16.00 uur : High tea

17.00 – 17.30 uur : Vesper

De high tea en de vesper worden verzorgd door een aantal Oekraïense gasten.

U kunt zich nog aanmelden bij mwittkamp@zeelandnet.nl.

We zien jullie graag op 30 september in Kats!



Namens de Protestantse gemeenten van Noord-Beveland,
Janke Holtman, Karin Leendertse, Marianne Wittkamp

Koffieochtenden

Er wordt met ingang van oktober 2023 elke eerste donderdag van de maand een koffieochtend gehouden van 10.00 – 11.30 uur in de Thuishaven. Hierbij word u van harte uitgenodigd voor de koffieochtend van donderdag 5 oktober. We hopen wederom een gezellig samenzijn te hebben. Het geld dat op deze ochtenden wordt ingezameld is ten behoeve van het orgelfonds.

Wees welkom!

Namens de koffiegroep,
Janke Holtman

Verhuizing

Ons gemeentelid P.A. Sloof-Spijker is vertrokken van haar vertrouwde plekje op Noordlangeweg 29 naar Singel 11, 4484DE Kortgene, tel. 06 20732637. Dat is dus een enorme verandering. Daar komt nog bij dat er voor haar een heupoperatie gepland staat op maandag 25 september, dus zo gebeurt er nogal wat, al met al... We hopen dat ze goed uit die operatie gaat komen en zich helemaal thuis gaat voelen in haar nieuwe woning!

Contact gezocht

Enige weken geleden ontving ik een mailtje van een voormalig gemeentelid van ons: Ad Hansen. Hij heeft met zijn gezin begin 70-er jaren gewoond op Rozenstraat 32. Dat gezin bestond uit vrouw Machteld en de kinderen Mathilde en Arnoud. Hij was docent natuurkunde en heeft enige tijd in de hervormde kerkenraad zitting gehad. Hij woont nu in Almelo. Wie kan zich hem nog herinneren? Zijn e-mail adres is ahansen1939@gmail.com.

Agenda

Woensdag 27 september 19.15 uur kerkenraadsvergadering (Thuishaven)

Zaterdag 30 september 13.30 uur ontmoetingsmiddag met Oekraïners (Katse Kerk)

Inzamelingsactie voor Voedselbank De Bevelanden



VOEDSELBANKEN.NL
De Bevelanden

Zaterdag 14 oktober

van 9.00 uur tot 15.00 uur (in een tent) bij de **Spar Colijnsplaat**

Zondag 15 oktober

van 11.15 uur tot 12.00 uur bij de **Dorpskerk in Colijnsplaat**

Wat kan ingeleverd worden?

Houdbare producten, zoals:



- Rijst en pasta (macaroni, spaghetti, e.d.)
- Koffie, thee
- Blikken groente en soep
- Vis en vlees in blik (zoals knakworstjes)
- Pindakaas, hagelslag, jam, suiker
- maandverband

Deze actie wordt georganiseerd door de kerk in Colijnsplaat.

Helpt u ook mee om de voedselpakketten te vullen?

Bloemengroet: U kunt altijd namen doorgeven aan diaken Coby Euwijk als u hoort van mensen die een bemoediging kunnen gebruiken. Noteer het, zodat u altijd weet waar u dit kunt melden! Telefoonnummer: 06-30159806; e-mail: cobyfraanje@icloud.com.



De collectes:

Eerste collecte is voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

Tweede collecte is voor: **Kerk in Actie, noodhulp Marokko en Libye**
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749
onder vermelding van "Kerk in Actie, noodhulp Marokko en Libye"

Giften voor de diaconie:

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749

Giften voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat.

Colofon

Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt wekelijks. Heeft u kopij voor de Zondagsbrief? Graag aanleveren **vóór** vrijdagmiddag 17:00 uur per mail aan zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl.



LITURGIE PROTESTANTSE GEMEENTE COLIJNSPLAAT

Kerkdienst op zondag 24 september 2023 in de Dorpskerk

Voorganger:	Dominee J.B. Beijer
Ouderling:	Mevrouw L.E. Kranenburg
Diaken:	De heer A. Karman
Organist:	Mevrouw J. van Achterberg
Koster:	De heer H. Jobse
Beamer en camera/geluid:	De heer C. van Gilst en de heer J.M. Geelhoed
Gastvrouw:	Mevrouw E. Soetekouw
Lector:	Mevrouw L.E. Kranenburg
Kindernevendienst:	Mevrouw J. Jobse

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor Kerk in Actie (noodhulp Marokko en Libye)

De bloemengroet is voor: Fam. Wijshake, de Hoge Weie 4

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 96:1 (staande)

Zing voor de Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.

Stil Gebed, Bemoediging, Groet (staande)

Zingen: Psalm 96: 5, 7

Zegt tot de volken; Hij aanvaardde
de heerschappij. Zo staat de aarde
voor altijd zonder wankeling.
Hij richt der volken rechtsgeding,
Hij, die het recht ons openbaarde.

Zo zal zijn koninkrijk beginnen.
De Rechter rijdt de wereld binnen,
Hij richt de aarde naar zijn recht,
het pleit der volken wordt beslecht.
Zijn trouw en waarheid overwinnen.

Tien Woorden, Liefdesgebed

Zingen: Lied 912

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil'ge Geest er woon'.

Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.



Gebed om de heilige Geest

Begin kindernevendienst (?)

Schriftlezing:

- Afbeeldingen op beeldscherm
- Genesis 49: 8-10
- Openbaring 5

Zingen: Lied 705: 2, 4

Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 1012

Geef aan de wereld vrede, Heer,
in deze donkere tijden:
de groten slaan de kleinen neer
en honen en bestrijden
wie uw vrederijk belijden.

Zie, koning Jezus, hoe zij staan
gewapend tot de tanden
en offeren de volken aan
het vuur waarvan zij branden, –
red uw wereld uit hun handen!

En doe ons voor een ander vuur
in gloed staan hier op aarde,
gelouterd, – dat wij in dit uur
de strijd voor 't rijk aanvaarden,
dat niet rust op 't scherp van zwaarden.



Geef ons uw vrede in het hart
en liefde, Heer, voor allen
die door de groten zijn verward;
laat, waar hun leuzen schallen,
ons niet aan hun waan vervallen.

Uw rijk, Heer, komt en het is nu:
in 't onaantastbaar heden
van uw genade zien wij U
gegord met recht en rede
voor ons uit, – een vorst van vrede.

Gebeden

Einde kindernevendienst?

Zingen: Psalm 72: 4, 5 (staande)

Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Leve de koning in ons midden,
geef hem Arabisch goud.
Laten wij dagelijks voor hem bidden,
nu hij de scepter houdt.
Het veld zal blinken van het koren.
Men zal het als een woud
zelfs op de bergen ruisen horen,
het ganse land is goud.

Zegen, beantwoord met gezongen 'Amen' (staande)

Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.