

## Bijdrage van onze dominee

### God ontmoeten

Dat is iets dat je misschien in de kerk zoekt, en met die hoopvolle verwachting mag je daar komen; maar daarbuiten kun je God ook tegenkomen, bijvoorbeeld in mensen die je ontmoet, de hele week (dus ook de komende week, die a.s. zondag begint). Daarover gaat het volgende gedicht, dat me werd aangereikt door een gemeentelid met het oog op de Startdienst van deze zondag:

Als ik U deze week tegenkom God,  
in welk mens dan ook,  
en U doet een beroep op mij;  
laat me dan voor één keer niet piekeren  
of ik wel tijd genoeg heb,  
of ik wel geld genoeg heb,  
of ik wel sterk genoeg ben  
om U te geven wat U vraagt.

Als ik U deze week tegenkom God,  
in welk mens dan ook,  
en U hebt hulp nodig;  
laat mij dan voor één keer niet treuzelen  
tot een ander het opknapt,  
iemand die vast sterker is,  
iemand die vast meer tijd heeft,  
iemand die beter missen kan  
waaraan U gebrek hebt.

Als ik U deze week tegenkom God,  
in welk mens dan ook,  
en ik hoor Uw vraag;  
laat me dan voor één keer niet afwegen  
of het niet anders kan  
of U het wel waard bent  
of ik er wat mee opschiet  
of ik niet wat beters te doen heb.

Als ik U deze week tegenkom God,  
in welk mens dan ook,  
en U kijkt me aan;  
laat me dan voor één keer onbezorgd  
alles uit de kast halen,  
niets achter de hand houden,  
mijzelf helemaal geven  
in het volste vertrouwen  
dat ik goed terecht kom.

(Hans van de Pol)

### **Terugblik Boerenontbijt**

Afgelopen zaterdagochtend werden de nieuwe bewoners van ons mooie eiland ontvangen in de Rusthoeve, door de gemeente en de ZLTO. Er waren wel zo'n 125 mensen die nieuw-ingekomen waren! Naast diverse organisaties en verenigingen mochten we als kerken ons daar ook presenteren. Onze kraam werd bemenst door Gerard Geelhoed, Eleen Kranenburg, Koos Meulenberg, Janke en mij. We hadden allerlei materiaal meegebracht om te laten zien wie we zijn. Het leverde enkele interessante gesprekken met belangstellenden op. Hierbij een paar foto's die er wat van laten zien:



### **Startzondag**

A.s. zondag hopen we onze jaarlijkse Startdienst weer te houden; deze keer met vocale medewerking van onze organist Corella Nijse. In tegenstelling tot wat in het kerkblad staat wordt er na de dienst toch koffie gedronken. Dit heeft de kerkenraad deze week besloten vanwege het feit dat het de Startdienst is, al hebben we elkaar de dag tevoren ook al kunnen ontmoeten tijdens fietstocht en barbecue.

## **Bijbelgespreksgroep**

De eerste bijeenkomst van de Bijbelgespreksgroep vindt plaats op maandagmiddag 11 september a.s.

Vanaf 13.45 uur: Inloop en gelegenheid tot het delen van onze zomerse belevenissen onder het genot van een kopje thee/koffie met .....

Rond 14.00 uur wordt de bijeenkomst geopend, waarna we ons buigen over programma tien: "Wijsheid van boven, vrede beneden" uit ons werkboekje 'Leef je geloof'.

We ontdekken wat Jakobus ons te zeggen heeft over de hemelse wijsheid en aardse wijsheid.

Natuurlijk hopen we weer op een leerzame en gezellige ontmoeting!

Graag tot dan!

Janke Holtman

## **Bidstond**

In vervolg op de eilandelijke bidstond voor gezamenlijk kerkzijn op Noord-Beveland (op 15 mei jl.) komt er een tweede bidstond op dinsdag 12 september a.s. Deze vindt plaats in kerkgebouw De Ark om 19.30 uur. Voorgangers zijn ds. Edwin de Jong, Caroline Filius (de initiatiefneemster tot deze bidstonden) en ds. Arie Spaans. Muzikale medewerking wordt verleend door Maaike Noordhoek en Martine Geelhoed.

In de voorbeden zal de nadruk deze keer liggen op het gezamenlijke beroepingswerk dat nu van start gaat. We beginnen er hoopvol aan, maar zijn ons ervan bewust dat succes allerminst gegarandeerd is.

We streven ernaar dat de bidstond niet langer dan een uur zal duren (zoals het woord 'bidstond' al aangeeft).

Alle belangstellenden hartelijk welkom! Samen bidden is een bijzondere beleving, net als de samenzang die er ook bijkomt.

## **Uitnodiging**

Wij nodigen jullie van harte uit voor een nieuwe Ontmoetingsmiddag op 30 september a.s. Onze gasten uit Oekraïne én de inwoners van Noord-Beveland kunnen elkaar beter leren kennen tijdens de gesprekken, de puzzelwandeltocht, de high tea en de vesper in het Nieuw Zeelandhuis en het kerkje van Kats (adres: Kerkstraat 3 in Kats)

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit:

13.30-14.00 uur : Ontvangst met koffie/thee/limonade en wat lekkers

Vanaf ca. 14.30 uur : puzzelwandeltocht in en rond Kats

Vanaf ca. 16.00 uur : High tea

17.00 – 17.30 uur : Vesper

De high tea en de vesper worden verzorgd door een aantal Oekraïense gasten.

Graag aanmelden voor uiterlijk 23 september a.s. bij [mwittkamp@zeelandnet.nl](mailto:mwittkamp@zeelandnet.nl).

We zien jullie graag op 30 september in Kats!

Namens de Protestantse gemeenten van Noord-Beveland,  
Janke Holtman, Karin Leendertse, Marianne Wittkamp

## Koffieochtenden

Nu blijkt dat de koffieochtenden goed worden bezocht, willen we deze vanaf oktober 2023 één keer per maand voortzetten. Deze vindt plaats op de eerste donderdag van de maand van 10.00 uur tot 11.30 uur in de Thuishaven.

Noteert u alvast de komende data van 2023?

5 oktober - 2 november - 7 december 2023

Allen hartelijk welkom!

Namens de koffiegroep,

Janke

## Agenda

Zaterdag 9 september 13.00 uur fietstocht, gevolgd door barbecue bij de Thuishaven



Maandag 11 september 13.45 uur Bijbelgespreksgroep (Thuishaven)

Maandag 11 september 16.00 uur Gebedsmoment (Thuishaven)

Dinsdag 12 september 14.00 uur zangmiddag geestelijke liederen o.l.v. Nel van der Ster (Cleijenborch)

Dinsdag 12 september 19.30 uur bidstond (De Ark, Kamperland)

Vrijdag 15 september 14.00 uur pastoraal overleg (consistorie)

**Bloemengroet:** U kunt altijd namen doorgeven aan diaken Coby Euwijk als u hoort van mensen die een bemoediging kunnen gebruiken. Noteer het, zodat u altijd weet waar u dit kunt melden! Telefoonnummer: 06-30159806; e-mail: [cobyfraanje@icloud.com](mailto:cobyfraanje@icloud.com).



#### **De collectes:**

Eerste collecte is voor de kerk:

***CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466***

Tweede collecte is voor: **Jeugdwerk Protestantse Kerk**

***Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749***  
*onder vermelding van "Jeugdwerk Protestantse Kerk"*

Giften voor de diaconie:

***Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749***

Giften voor de kerk:

***CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466***

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat.

#### **Colofon**

Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt wekelijks. Heeft u kopij voor de Zondagsbrief? Graag aanleveren **vóór** vrijdagmiddag 17:00 uur per mail aan [zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl](mailto:zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl).



## Startdienst op zondag 10 september 2023 in de Dorpskerk

Voorganger:	Dominee A. Spaans
Ouderling:	De heer J.F. Tollenaar
Diaken:	Mevrouw J. Euwijk-Fraanje
Organist:	Mevrouw S. de Moor
Koster:	De heer H. Jobse
Beamer en camera/geluid:	De heer J.J. Siereveld en mevrouw M.H.M Siereveld
Gastvrouw:	Mevrouw N. Kramer
Lector:	Mevrouw J.M. Holtman
Kindernevendienst:	Mevrouw M. Houterman
Vocale medewerking:	Mevrouw C. Nijse

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor Jeugdwerk Protestantse Kerk

De bloemengroet is voor: Mevrouw Lily van Peel, Colijnsplaatseweg 39

### Thema: **GA MEE!**



#### Illustratie 'Ga mee!'

Lijn: Vader- en kinderhand zijn getrokken uit één lijn, onlosmakelijk verbonden. Symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk.

De hand van de Vader komt naar beneden. De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding.

Bloed en waterdruppel vloeien samen. Het symbool van het offer en de doop. Omgekeerd vormt het een hartvorm. Het symbool van liefde.

## **Orgelspel**

### **Welkom en mededelingen**

**Zingen:** Psalm 122:1 en 2(staande)

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,  
toen men mij zeide: "Gord u aan  
om naar des Heren huis te gaan!  
Kom ga met ons en doe als wij!  
Jeruzalem, dat ik bemin,  
wij treden uwe poorten in,  
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!  
Jeruzalem, van ver aanschouwd,  
wel saamgevoegd en welgebouwd,  
o schone stede, die wij groeten.

Hoe zijn de stammen opgegaan!  
Hier gingen ons de voeten voor  
der pelgrims, die de Heer verloor,  
hier, waar uw heil'ge muren staan!  
Jeruzalem, dat ik bemin,  
wij treden uwe poorten in  
naar 's Heren woord, om zijns naams ere!  
Zo is het Israël gezegd;  
hier zijn de zetels van het recht,  
de troon, waar David zal regeren!

**Stil gebed, bemoediging en groet** (staande)

**Zingen:** 'Kom, zing op deze dag' (melodie: lied 672)

Kom zing op deze dag  
met ons het lied van leven.  
En deel met ons het licht,  
de kracht door God gegeven.  
Drink met ons uit de bron  
van water rijk en fris.  
Vier met ons nu het woord,  
dat God met mensen is.

Dat God met mensen is,  
dát willen wij beamen  
in woorden en in daad,  
met hart en handen samen.  
Zijn Geest doorademt ons,  
bezielt héél ons bestaan.  
God die met mensen is,  
wil met ons verder gaan.

**Leefregels:** Jakobus 3:13-18

**Zingen:** Psalm 111:6

Van alle wijsheid het begin  
is; vrees de Heer met ziel en zin,  
aanbid zijn wil met vrees en beven.  
Dit is het helderste verstand.  
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.  
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

**Gebed**

**Zang:** Lied 695 (door Corella)

*Heer, raak mij aan met uw adem,  
reik mij uw stralend licht,  
wijs mij nieuwe wegen,  
geef op uw waarheid zicht.*

*Raak met uw adem mijn onrust  
tot ik de rust hervind.  
Al mijn wonden heelt Gij:  
Gij ziet in mij uw kind.*

*Wees ook de Geest die mij aanvuurt  
en al mijn twijfels bant.  
Als geroepen kom ik:  
mijn tijd is in uw hand.*

*Kom en doorstraal mijn dagen,  
Geest van God uitgegaan,  
die mijn ogen opent  
voor wie nu naast mij staan.*

*Heer, raak ons aan met uw adem,  
geef ons een vergezicht!  
Draag ons op uw vleugels,  
zegen ons met uw licht!*



**Schriftlezing:** Numeri 10:29-36

**Zingen:** Lied 806 (gevolgd door begin kindernevendienst?)

Zomaar te gaan met een stok in je hand,  
zonder te weten wat je zult eten.  
Zomaar te gaan met een stok in je hand;  
eindeloos ver is 't beloofde land.

Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?  
Altijd maar banger, duurt het nog langer?  
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?  
In de woestijn worden kinderen groot.

Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,  
altijd maar lopen, altijd maar hopen.  
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs;  
straks wonen wij in een paradijs.

**Schriftlezing:** Mattheüs 4:17-23

**Zingen:** Lied 531:1 en 3

Jezus die langs het water liep  
en Simon en Andreas riep,  
om zomaar zonder praten  
hun netten te verlaten,  
Hij komt misschien vandaag voorbij  
en roept ook ons, roept jou en mij,  
om alles op te geven  
en trouw Hem na te leven.

Christus die door de wereld gaat  
verheft zijn stem niet op de straat,  
Hij spreekt ons hart aan, heden,  
en wenkt ons met zich mede.  
En lokt ook nog zoveel ons aan,  
tot wie zouden wij anders gaan?  
Hij heeft en zal ons geven  
alles, het eeuwig leven.

**Uitleg en verkondiging.**

Thema: *'Ga mee!' Samen getuigen van geloof, hoop en liefde*

**Orgelspel**

**Zang:** 'Als ik jou bij name roep' (vertaling van 'Will you come and follow me' van John L. Bell door Sytze de Vries) door Corella

Als ik jou bij name roep,  
ga jij dan met mij mee?  
Wil je volgen waar ik ga,  
al weet je niet waarheen?  
Wil je dat in elke daad  
al mijn liefde verder gaat,  
Dat mijn naam te lezen staat  
in jou en jij in mij?

Als ik jou bij name roep,  
laat jij jezelf dan los?  
Heb je vriend en vijand lief,  
hoeveel je dat ook kost?  
Hoe je wegen zullen zijn,  
in de storm, bij zonneschijn,  
zal mijn trouw verankerd zijn  
in jou en jij in mij?

Als ik jou bij name roep,  
geef jij dan blinden zicht?  
Breng jij, anders dan voorheen,  
geboeiden aan het licht?  
En de mens die is besmet  
wordt die door jouw kus gered,  
en wordt Pasen voortgezet  
in jou en jij in mij?

Als ik jou bij name roep,  
is dan je hart voor mij?  
Gaat je allerdiepste angst  
dan niet voorgoed voorbij?  
Zal jij in geloof voortaan  
voor de goede schepping staan,  
als mijn woorden leven gaan  
in jou en jij in mij?

Als U mij bij name roept,  
om mijn vertrouwen vraagt,  
zal ik volgen in uw spoor,  
door uw liefde uitgedaagd.  
Ja, met liefde zal ik gaan  
waar U zelf bent voorgegaan,  
tot ik voluit zal bestaan  
in U en U in mij!

## Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk 'Onze Vader'

### Gedicht: *Waar twee of drie*

*Waar twee of drie in uw naam  
geloof delen,  
hoop koesteren  
liefde schenken,  
elkaar de hand toesteken,  
elkaars zwakte dragen,  
elkaar levenskracht geven,  
dáár bent U in hun midden  
als bron van leven.*

*Met maar twee of drie durft U het aan  
een nieuw begin te maken,  
een ander weg te wijzen,  
de toekomst te openen  
voor het gedeelde brood,  
voor het levend water,  
voor de klare wijn.  
Zó verandert U eenlingen  
in een volk dat samengaat.*

*Geef dat ik met die twee of drie  
mij op weg durf te bewegen,  
mij van harte wil inzetten,  
mij persoonlijk geroepen weet,  
uit honger naar recht en rede,  
uit dorst naar echte vrede,  
om waarheid te doen en te spreken.  
Wil zo tastbaar aanwezig zijn  
als bron van mijn leven*

(Alfred Bronswijk)

### Zingen: 'Ga dan op weg' (melodie: Lied 868)

Ga dan op weg  
naar een toekomst van vreugde en vrede.  
Zoek reisgenoten om samen de weg te betreden.  
En valt het zwaar,  
steun en bemoedig elkaar.  
Liefde verlicht dan je schreden.

Ga dan op weg  
om je eigen geluk uit te delen.  
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.  
Geen hongersnood:  
wij delen samen ons brood.  
Er zal genoeg zijn voor velen.

Ga dan op weg,  
deel je dromen, je hoop, je verhalen.  
Geef elkaar kracht om,  
op zoek naar nieuw land, niet te falen.  
Als wij dat doen,  
blijft onderweg 't visioen  
liefde en warmte uitstralen.

**Zegen, beantwoord met zingen: Lied 416:1 (staande)**

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

**Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw**

***HARTELIJK WELKOM OP DE KOFFIE/THEE IN DE THUISHAVEN!!!***