



## Bijdrage van onze dominee

### *Een goed begin...*

De afgelopen week is er op twee dagen achtereen ergens een nieuwe start mee gemaakt: op dinsdagmiddag weer eens een 'zangmiddag geestelijke liederen' in Cleijenborch, en op woensdagmorgen een 'koffieochtend' in de Thuishaven. Het eerste zou je een 'doorstart' kunnen noemen, na bijna drieënhalf jaar: vroeger gebeurde zo iets bijna elke maand wel eens (op het laatst twee keer), maar het coronavirus en vervolgens de verbouwing in Cleijenborch zorgden voor een langdurige onderbreking. Het tweede is een nieuw initiatief: iedereen die dat wil is welkom in de Thuishaven op woensdagmorgen tussen tien uur en half twaalf voor een ontspannen samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee (met wat lekkers erbij). Beide keren was het een succes en werd er blijkbaar in een behoefte voorzien.

Genesis 1 vertelt over het begin dat God gemaakt heeft met de schepping van 'hemel en aarde'. Hij constateert daarbij zelf steeds opnieuw dat het goed is; het is dus een 'een goed begin'. We weten wel dat het niet zo goed gebleven is, en daar is vooral de mens verantwoordelijk voor. Toch geeft de Schepper het niet op en blijft alsmat weer een nieuw begin met mensen maken dat goed is. Elke kerkdienst begint met de geloofsbelijdenis dat God trouw blijft tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen niet loslaat. En daarmee wordt elke zondagmorgen een goed begin van een nieuwe week!

## Koffieochtenden

De eerste koffieochtend van afgelopen woensdag is goed verlopen. Er waren ongeveer 20 mensen aanwezig. Het was een waardevolle en gezellige ontmoeting.

U wordt van harte uitgenodigd voor aanstaande woensdagochtend vanaf 10.00 uur in de Thuishaven.

Probeer dan ook eens iemand mee te nemen! Er liggen extra uitnodigingen klaar in de Thuishaven en op de tafel achter in de kerk.

Graag tot dan!

*Coby Euwijk, Janke Holtman, Eleen Kranenburg, Anneke Los, Ko Marinissen, Agaath Snoep en ds. Arie Spaans.*



## Notulen gemeenteavond

Beste gemeenteleden,

Vanaf zondag 9 juli zal er achter in de kerk een verslag liggen van de gemeenteavonden van 1 juni en 14 juni. Op de laatste gemeenteavond is aangegeven dat hier behoefte aan is.

De kerkenraad heeft dit toegezegd, met deze opmerking, dat het notulen betreffen die nog niet zijn vastgesteld. Het betreft dus concept notulen.

Op de gemeenteavond die we DV november hopen te houden zullen deze notulen worden besproken en vastgesteld. Het staat u natuurlijk vrij om onjuistheden of opmerkingen nu al bij de scriba te melden.

We hopen u met deze notulen van dienst te zijn.

Hartelijke groet,

John Tollenaar, scriba.

## Alpha-cursus

Onlangs sprak ik iemand van ons dorp die wel belangstelling zou hebben voor het volgen van een Alpha-cursus. Dat is een methode om meer te leren over de inhoud van het christelijk geloof. Het omvat een serie van tien avonden, die steeds beginnen met een gezamenlijke maaltijd, en een weekend; vrij toegankelijk voor iedereen die nieuwgierig is naar het christelijk geloof. De afgelopen jaren is dat al enkele keren gebeurd op ons eiland en het is een aanbeveling waard. Heeft het uw belangstelling? U kunt dat aan mij laten weten: ds. A. Spaans, Havelaarstraat 36, tel. 0113-696611/06-48311400, e-mail [ariespaans@zeelandnet.nl](mailto:ariespaans@zeelandnet.nl) .

Meer weten? Kijk op <https://alpha-cursus.nl/>



## Agenda

Woensdag 12 juli 10.00 uur koffieochtend (Thuishaven)

Vrijdag 14 juli 14.00 uur pastoraal overleg (consistorie)

## De collectes

Eerste collecte is voor de kerk:

**CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466**

Tweede collecte is voor Zorgboerderij Catharina Maria Hof.

**Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749** onder vermelding van "Catharina Maria Hof".

*Met onze hartelijke dank!*



Giften voor de diaconie:

**Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749**

Giften voor de kerk:

**CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466**

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,

ds. Arie Spaans

## Colofon

Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt wekelijks. Heeft u kopij voor de Zondagsbrief? Graag aanleveren vóór vrijdagmiddag 17:00 uur per mail aan [zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl](mailto:zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl)



## Liturgie Over de Liefde; 9 juli 2023 in de Dorpskerk Colijnsplaat

Voorganger:	De heer B. Kreeft
Ouderling:	De heer J.F. Tollenaar
Diaken:	De heer A. Karman
Organist:	Mevrouw C. Nijse
Lector:	Mevrouw C.J. van Gilst
Koster:	De heer J. Hollestelle
Gastvrouw:	Mevrouw C.E.L. Kramer
Beeld/geluid:	Mevrouw J.J. Hollestelle en de heer H. Jobse
Kindernevendienst:	Mevrouw P.C. Verhulst

De eerste collecte is voor de kerk; de tweede voor Zorgboerderij Catharina Maria Hof.

De bloemengroet is voor de heer G. van Delft, Havelaarstraat.

**Orgelspel** voor de dienst

**Welkom en mededelingen**

**Intochtspalm:** Psalm 136: 1, 2 en 3 (staande)

Looft de Heer, want Hij is goed,  
trouw in alles wat Hij doet.  
Want zijn goedertierenheid  
zal bestaan in eeuwigheid.

Geeft de God der goden eer,  
jubelt voor der heren Heer.  
Hij doet wond'ren, Hij alleen  
trouw door alle tijden heen.

Looft Hem die de hemel schiep,  
zijn verstand is grond'loos diep.  
Hij bereidde zee en land.  
Eeuwig houdt zijn liefde stand.

## Bemoediging (staande)

### Drempelgebed

**Zingen:** Lied 1016: 1 t/m 4

Kom, laat ons opgaan naar de berg  
waar God de vrede leert:  
een ploegschaar maak je van je zwaard,  
een snoeimes van je speer. *refrein*

*Refrein:* Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.  
Sjaloom, Jeruzalem.

Wij gaan waar onze voeten gaan,  
God zet ons op het spoor  
naar vrede en gerechtigheid,  
zijn voetstap gaat ons voor. *refrein*

Uit Sion zal de wet uitgaan  
en uit Jeruzalem  
het woord dat ons de vrede leert,  
sjaloom in naam van Hem. *refrein*

Wij gaan waar onze voeten gaan  
de weg van onze Heer,  
een ploegschaar maak je van je zwaard,  
een snoeimes van je speer. *refrein*

### Kyriegebed

**Glorialied:** Lied 675: 1 en 2

Geest van hierboven, leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht!  
Hemelse vrede, deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht!  
Wij mogen zingen van grote dingen,  
als wij ontvangen al ons verlangen,  
met Christus opgestaan. Halleluja!  
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,  
als wij herboren Hem toebehoren,  
die ons is voorgegaan. Halleluja!



Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,  
Liefde die ons hebt liefgehad?  
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,  
Gij houdt ons bij de hand gevat.  
Gij hebt de zege voor ons verkregen,  
Gij zult op aarde de macht aanvaarden  
en onze koning zijn. Halleluja!  
Gij, onze Here, doet triomferen  
die naar U heten en in U weten,  
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!

**Gebed** voor het openen van de schrift

*Kinderen gaan naar de kindernevendienst*

**Lezing Oude Testament:** Hooglied 1: 1 t/m 4 en 4: 9 t/m 11 (voorganger)

**Zingen:** Lied 790: 1, 2 en 3

Hoog als de hemel de liefde,  
wijd als het vruchtbare land,  
diep als de bodem der zeeën,  
sterk als een stormwind haar kracht,  
dat zij delen in die zegen,  
gave van God, die liefde is.

Werelden schept zij, de liefde,  
wonder dat ons doet bestaan,  
mens van ons maakt door haar volheid,  
gloed die ons leven doorstraalt.  
Dat zij delen in die zegen,  
gave van God die liefde is.

Dat zij de ander in liefde,  
samen op weg door de tijd,  
ruimte tot groei willen geven,  
thuis voor elkaar kunnen zijn,  
dat zij delen in die zegen,  
gave van God die liefde is.

**Lezing Nieuwe Testament:** Evangelie van Johannes 2: 1 t/m 11 (lector)

**Preek**

**Orgelspel**

**Zingen:** Lied 525: 1 t/m 5

Wij willen de bruiloftsgasten zijn  
van Kana in Galilea.  
Wij drinken daar van de bruiloftswijn.  
Wij willen van harte vrolijk zijn  
met Jezus en Maria.

Maria sprak in bekommerdheid:  
er is niet genoeg te drinken.  
Maar Hij zei: nog is het niet mijn tijd.  
Zij wist in haar hart: Hij is bereid,  
en zal het ons zeker schenken.

En toen de maaltijd ten einde liep,  
zag Hij naar de lege vaten,  
en deed ze vullen door die Hij riep,  
en scheppen wat Hij te drinken schiep.  
Zij proefden: wijn was het water.

Wij mogen met Jezus gezeten zijn  
te Kana tussen de gasten.  
Een ander schenkt eerst de goede wijn  
en drinkt de mindere op het eind.  
Hier komt het beste het laatste.

Wij zijn op het bruiloftsfeest genood  
met Jezus en met Maria.  
Hij draagt ons over de watervloed  
en laaft ons hart met zijn hartenbloed  
te Kana in Galilea.



**Dienst van de gebeden**

*Kinderen komen terug uit de kindernevendienst*

**Slotlied:** Lied 838: 1 t/m 4 (staande)

O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren.

Maak ons volbrengers van dat woord,  
getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort,  
wie afdwaalt met ons mede.  
Laat ons getrouw de weg begaan  
tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezen  
de minste willen wezen.

Leer ons het goddelijk beleid  
der liefde te beamen,  
opdat wij niet door onze strijd  
uw goede trouw beschamen.  
Leg ons de woorden in de mond  
die weer herstellen uw verbond.  
Spreek zelf door onze daden  
van vrede en genade.

Wij danken U, o liefde groot,  
dat Christus is gekomen.  
Wij hebben in zijn stervensnood  
uw diepste woord vernomen.  
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht  
en het wordt overal volbracht  
waar liefde wordt gegeven,  
wij uit uw liefde leven.



**Priesterzegen:** Numeri 6: 24, afgesloten met gezongen  
Amen (staande)

**Orgelspel** bij het verlaten van het kerkgebouw