



## **Bijdrage van onze dominee**

Onze dominee geniet van een welverdiende vakantie.  
Tijdens zijn afwezigheid wordt de pastorie bewoont door familieleden.  
Wie pastorale hulp nodig heeft, wordt verzocht contact op te nemen met John  
Tollenaar: tel.0638282572

## **Leven & Leiden**

31 juli 2023



## **Leven & Leiden**

Op het moment dat Abraham geroepen wordt heeft hij geen idee waar hij heen moet. Was het naar Kanaän, het land waar zijn vader Terah naar op weg was gegaan? Het is voor Abraham onbekend. Ook de beloften die God eraan koppelt zijn niet logisch voor hem. Het is een roep vol onmogelijkheden. Een roep waar, naar de mens gesproken, geen zekerheden aan te verbinden zijn.

Toch gaat hij. Toch leidt hij.

Dát is leven! Gehoor geven aan de roep die je hoort, ongeacht de omstandigheden. Onlogische keuzes durven maken, de veiligheid van het vertrouwde loslaten en het avontuur aangaan. Met alle risico's vandien.

De Australische Bronnie Ware, verpleegkundige in een hospice, voerde jarenlang gesprekken met mensen in het laatste stadium van hun leven. Ze schreef hierover het boek 'The top five regrets of the dying' (in het nederlands uitgegeven onder de titel 'Als ik het leven over mocht doen').

Weet je waar verreweg de meeste mensen het meest spijt van hadden?

Dat ze niet de moed hadden om hun éigen leven te leiden in plaats van een leven waarin ze aan de verwachtingen van anderen voldeden.

De roep van God om te gaan naar een onbekend land bereikt ons allemaal. Iedereen krijgt de uitnodiging om nieuwe wegen in te slaan. Om paden te gaan die nog geen paden zijn. Om Hem te volgen op ieder terrein van het leven.

Niet iedereen hoeft huis en haard te verlaten om te vertrekken naar een onbekende bestemming. God is niet op zoek naar meer Abrahams. Hij heeft voor ieder van ons een eigen reis. Hij is een God van de persoonsgebonden aanpak. Hij is op zoek naar jón! Hij nodigt je uit om jón te zijn.

Jij mag tevoorschijn komen op de plaats waar je bent. Binnen de context van jouw leven. De enige verwachting die Hij op jouw leven legt is om jezelf te zijn. Precies zoals Hij je gemaakt heeft.

Als jij gehoor geeft aan de roep van God, zul je jónw leven leiden. Daarmee zul je anderen inspireren hetzelfde te doen. Een leven dat geleefd wordt zoals het bedoeld is heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht.

Stap uit de schaduw en laat jezelf zien! De jij die voor God zo kostbaar is!

Bron: Dagelijkse broodkruimels.

Meer kruimels lezen? <https://dagelijksebroodkruimels.nl/posts/blogs>

### **Agenda:**

Woensdag 9 augustus 10:00 uur koffieochtend in de Thuishaven

### **Collecte**

**De eerste collecte** is voor de kerk: rekeningnr. NL98RABO0373717466

**De tweede is voor Hospice Clarahofje**

rekeningnr. NL87RABO0312200749 met vermelding Hospice Clarahofje



het clarahofje  
HOSPICE

Giften voor de diaconie:

**Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749**

Giften voor de kerk:

**CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466**

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,

Judy Achterberg

### **Colofon**

Deze Zondagsbrief is een uitgave van de Protestantse Gemeente Colijnsplaat.

Kopij inleveren vóór vrijdag 17:00 uur naar [Zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl](mailto:Zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl)



## PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT

**Kerkdienst** op zondag 6 aug 2023 in de Dorpskerk

Voorganger:	Mevrouw M. Pieterse
Ouderling:	De heer H. Jobse
Diaken:	Mevrouw M. Houterman
Organist:	Mevrouw J. Achterberg
Koster:	De heer J. Siereveld
Beeld/geluid:	Mevrouw M. Siereveld en de heer JJ Siereveld
Gastvrouw:	Mevrouw C. Kramer
Lector: Mevrouw	L. van Gilst
Kindernevendienst:	Mevrouw J. Jobse

De eerste collecte is voor de kerk; de tweede voor Hospice Clarahofje.

De bloemengroet is voor Rie Gouloze Van der Heyde

**Orgelspel** voor de dienst

**Welkom en mededelingen**

**Zingen:** Lied 146a: 1, 2 (staande)

1. Laat ons nu vrolijk zingen!  
Komt, heft uw lied'ren aan  
voor Hem, wie alle dingen  
altijd ten dienste staan.  
Ik wil de Heer daarboven  
lofprijzen hier op aard,  
ja, Hem van harte loven,  
die veilig mij bewaart.
2. Hoe goed is 't hun die bouwen  
op Isrels vaste rots,  
hun die zich toevertrouwen  
de trouwe handen Gods.  
Zij hebben 't heil verkregen,

de allerschoonste schat;  
God leidt hen op zijn wegen,  
hun voet wordt moe noch mat

### **Stil gebed, bemoediging en drempelgebed\_ (staande)**

**Zingen:** Lied 146a: 4

4. Hij is de Heer, de trouwe,  
die niemand onrecht doet  
Wie maar aan Hem zich houden,  
die geeft Hij alle goed.  
Moet iemand onrecht lijden,  
de Heer staat aan zijn kant.  
Hij doet te allen tijde  
aan elk zijn woord gestand.

### **Gebied om ontferming**

**Zingen** Lied 305

1. Alle eer en alle glorie  
geldt de luisterrijke naam.  
Vier de vrede die Hij heden  
uitroept over ons bestaan.  
Aangezicht vol van licht,  
zie ons vol ontferming aan!
2. Alle eer en alle glorie  
geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt  
is Hij onze nieuwe naam.  
Licht uit licht, vergezicht,  
steek ons met uw stralen aan
3. Alle eer en alle glorie  
geldt de Geest die leven doet,  
die de eenheid in ons ademt,  
vlam, die ons vertrouwen voedt!  
Levenszon, liefdesbron,  
maak de tongen los voorgoed!

### **Gebied voor de opening van de Schrift**

*Begin kindernevendienst?*

**Eerste schriftlezing Jesaja 30: 15-21**

## **Zingen: Lied 283**

1. In de veelheid van geluiden  
in het stormen van de tijd  
zoeken wij het zachte suizen  
van het woord, dat ons verblijdt

2. En van overal gekomen  
drinkend uit de ene bron  
bidden wij om nieuwe dromen  
richten wij ons naar de zon

3. Want wij mensen op de aarde  
raken van het duister moe  
Als uw hart ons niet bewaarde  
slieden wij ten dode toe

4. Laat uw dauw van vrede dalen  
in de voren van de tijd  
Vat ons samen in de stralen  
van uw goedertierenheid

5. Die ons naam voor naam wilt noemen  
al uw liefde ons besteedt  
zingend zullen wij U roemen  
en dit huis zingt met ons mee

## **Tweede schriftlezing Lucas 13: 22-30**

### **Zingen: lied 339a**

U komt de lof toe, U het gezang,  
U alle glorie, o Vader,  
o Zoon, o heilige Geest  
in alle eeuwen der eeuwen

### **Uitleg en verkondiging.**

### **Orgelspel**

### **Zingen: lied 1000 (alle verzen)**

1. Wij zagen hoe het spoor van God  
sporen van mensen kruiste.  
Wij zagen licht, een vuur laait op,  
feest voor armen in het duister.

Refrein:

*Komt Hij terug op onze weg,  
keert Hij verharde harten?  
Wanneer komt Hij met licht en lef,  
zaaigoed in onze handen?*

2. Wij zagen mensen teer en fier,  
bloeien in steenwoestijnen.  
Wij zagen hoe de schepping nieuw  
gloort in vrede zonder einde.

*Refrein:*

3. Wij zagen lammen op het feest,  
dansend en opgetogen.  
Wij zagen hoe de hoop weer leeft  
in de uitgedoofde ogen.

*Refrein:*

4. Wij zagen rijken diep ontdaan,  
konden zichzelf niet geven.  
Wij zagen armen binnengaan  
in een huis vol licht en leven.

*Refrein:*

5. Wij zagen God verloren staan,  
zullen zijn kinderen komen?  
Wij zagen Gods hart opengaan:  
levend water, rijke stromen.

*Refrein:*

**Dankgebed/ voorbeden- stil gebed-Het Onze Vader**  
gemeente zingt tussen de voorbeden **lied 368g**  
Adem van God, vernieuw ons bestaan

kinderen terug uit nevendienst

**Zingen:** Slotlied: 422 (alle verzen)

1. Laat de woorden  
die we hoorden  
klinken in het hart.  
Laat ze vruchten dragen  
alle, alle dagen  
door uw stille kracht.

2. Laat ons weten,  
nooit vergeten  
hoe U tot ons spreekt :  
sterker dan de machten  
zijn de zwakke krachten,  
vuur dat U ontsteekt.
  
3. Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint.

**Zegen**, beantwoord met driemaal gezongen 'Amen'\_(staande)

**Orgelspel** bij het verlaten van het kerkgebouw.