



## Bijdrage van onze dominee

### Hart van ijs

Af en toe ontdek je iets dat je nog niet wist. Zo las ik onlangs dat er op de dwergplaneet Pluto (heel ver hier vandaan aan de rand van ons zonnestelsel) een hart van ijs te zien is. Kijk maar op deze foto:

Hoe dat zo gekomen is, weten we niet; er zijn diverse theorieën over. Maar vreemd is het niet: Pluto is bijna 6000 miljoen kilometer van de zon vandaan. Daar is het altijd nacht en ijskoud, ongeveer 230 graden onder nul. Voor ons onleefbaar dus...



Een 'hart van ijs', dat kunnen wij mensen echter ook wel hebben. Op twee verschillende manieren, denk ik: door emotionele of mentale uitputting, waardoor je psychische energie opraakt. Na lange tijd waarin je meer hebt gegeven dan ontvangen kun je innerlijk 'leeglopen', als het ware verlamd raken.

Dat is dan onmacht. Maar het kan ook onwil zijn: door onverschilligheid, geen zin hebben om je in een ander te verdiepen, uit eigen keuze opgesloten blijven zitten in jezelf. Ervaringen in het verleden kunnen daar de reden voor zijn, maar je doet er anderen en jezelf wel mee tekort.

De Bijbel spreekt (bij mijn weten) nergens over een 'hart van ijs', maar wel over een 'hart van steen', en dat komt er wel dichtbij. In het boek van de profeet Ezechiël komt het twee keer voor: *Dan zal Ik hun een ander hart geven en een nieuwe geest; Ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven. (11:19)* en *Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. (36:26; bijna woordelijk hetzelfde dus)*. Misschien kent u de oudere vertalingen beter, die spreken van een 'stenen hart' en een 'hart van vlees'. Hier gaat het over God die door zijn heilige Geest een mens innerlijk vernieuwen kan. Zijn liefde kan als de zon opeens door de wolken heen breken en ons hart laten smelten. De kilte wordt dan verdreven door het vuur dat uit Gods hart komt. Het is iets

waarvoor je je koude hart kunt openen en ook iets waaraan je kunt meewerken bij iemand anders.

Een 'hart van ijs' is op Pluto wel mooi om te zien, maar bij ons mensen is een warm hart toch veel mooier! 'Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer...' (bede uit het lied 'Abba, Vader').

### **Meeleven**

Mevr. De Smit (Beatrixstraat 23) gaat gestaag achteruit: de toestand is ernstig.

Mevr. Korshuize-De Vos is van het hospice Het Clarahofje in Goes voorlopig verhuisd naar zorgcentrum De Blide in Terneuzen: Alberdingk Thijmstraat 1, 4532 CZ Terneuzen, tel. 088 887 3900, e-mail [deblide@svrz.nl](mailto:deblide@svrz.nl) .

Dhr. J.M. Geelhoed (Zuidkerkstraat 15) is na een verblijf van tien dagen in het ziekenhuis weer thuisgekomen.

Mevr. N. de Regt (West-Zeedijk 1) moest een paar weken geleden met spoed opgenomen worden en heeft op de IC gelegen, maar is gelukkig weer opgeknapt en thuisgekomen.

### **Koffiedrinken in de zomer**

Er worden in de zomer een zestal koffieochtenden gehouden in de Thuishaven.

Deze ochtenden vinden plaats op de woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur op de onderstaande data:

*5 juli – 12 juli – 19 juli – 26 juli – 2 augustus – 9 augustus*

Wees dan welkom voor een bakje koffie/thee met ....., een praatje, een spelletje; u kunt zelf iets creatiefs meenemen om te doen.

Noteert u alvast deze data? Graag tot dan!

*Coby Euwijk, Janke Holtman, Anneke Los, Ko Marinissen, Agaath Snoep en ds. Arie Spaans*

## **"De Dorpskast"**



**VOEDSEL- DEELKAST,  
HAVENSTRAAT**



*meer info: ter plaatse en ...*

[www.dorpskerkcolijnsplaat.nl](http://www.dorpskerkcolijnsplaat.nl)

[https://www.facebook.com/  
dorpskastcolijnsplaat](https://www.facebook.com/dorpskastcolijnsplaat)

**ZING, VECHT, HUIL, BID,....**

**NEEM, GEEF, RUIL, DEEL,....**

**VOOR EEN IEDERS.....welzijn !!**

## Agenda

Maandag 3 juli 14.30 uur liturgiecommissie (Noordlangeweg 29)

Maandag 3 juli 19.15 uur kerkenraadsvergadering (Thuishaven)

**Bloemengroet:** U kunt altijd namen doorgeven aan diaken Coby Euwijk als u hoort van mensen die een bemoediging kunnen gebruiken. Noteer het, zodat u altijd weet waar u dit kunt melden! Telefoonnummer: 06-30159806; e-mail:

[cobyfraanje@icloud.com](mailto:cobyfraanje@icloud.com).



## De collectes

Eerste collecte is voor de kerk:

**CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466**

Tweede collecte is voor: **Kerk in Actie (Werelddiaconaat: Indonesië)**  
**Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749**  
onder vermelding van "Kerk in Actie (Werelddiaconaat: Indonesië)"

Giften voor de diaconie:

**Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749**

Giften voor de kerk:

**CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466**

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat.

## Colofon

Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt wekelijks. Heeft u kopij voor de Zondagsbrief? Graag aanleveren **vóór** vrijdagmiddag 17:00 uur per mail aan [zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl](mailto:zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl).





## LITURGIE PROTESTANTSE GEMEENTE COLIJNSPLAAT

### Kerkdienst op zondag 2 juli 2023 in de Dorpskerk

Voorganger:	Dominee A. Spaans
Ouderling:	Mevrouw L.E. Kranenburg
Diaken:	Mevrouw J. Euwijk
Organist:	Mevrouw C. Nijse
Koster:	De heer J. Hollestelle
Beamer en camera/geluid:	De heer C. van Gilst en de heer H. Jobse
Gastvrouw:	Mevrouw N. Kramer
Lector:	Mevrouw J.M. Holtman
Kindernevendienst:	Mevrouw M.P. Houterman

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor Kerk in Actie  
(Werelddiaconaat: Indonesië)

De bloemengroet is voor: de heer A. van der Weele, Havenstraat

### Orgelspel

### Welkom en mededelingen

**Zingen:** Psalm 84:3 en 4 (staande)

Welzalig die uit uw kracht leeft,  
die naar uw tempel zich begeeft,  
zijn hart wijst hem de rechte wegen.  
Zij trekken op van overal  
en, gaat het door het dorre dal,  
dan valt op hen een milde regen.  
Ja, in het hart van de woestijn  
ontspringt een heldere fontein.

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.  
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,  
tot zij Jeruzalem betreden,  
waar alle pelgrims binnengaan

om voor Gods aangezicht te staan.  
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.  
Verhoor mij, God van Israël,  
die alles leidt naar uw bestel.

**Stil gebed, bemoediging en groet, beantwoord met zingen: Lied 195**

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,  
als in den beginne, nu en immer,  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

**Geboden: Leviticus 19:1-4, 11-18**

**Zingen: Evangelische Liedbundel 401**

Wij willen gaven delen  
met mensen wereldwijd.  
Want delen wordt tot helen  
wanneer de ander lijdt.  
De Heer heeft zich gegeven  
en deelde onze nood.  
Zo heelde Hij ons leven.  
Hij is het levend brood.

Ver waren wij gaan dwalen,  
de wijde wereld rond.  
Maar 't was slechts om te halen  
En hebzucht was de grond.  
Het rijk dat wij zo bouwden  
hield in de tijd geen stand.  
Wat wij als groots beschouwden  
sloeg men ons uit de hand.

Meer dan wij konden dromen  
geschiedt in onze tijd:  
er is een weg gekomen  
van wederkerigheid.  
Nu leren wij ontvangen;  
zij geven van hun kant.  
Geen strijd meer om belangen:  
zo komt Gods rijk tot stand.



**Gebed om Gods Woord en Geest**

**Schriftlezing: Jozua 6:1-11**

## **Zingen:** Evangelische Liedbundel 449

Als wij Jericho niet winnen,  
komen wij het land niet binnen,  
en ons volk zal blijven staan,  
aan de poort van Kanaän.

Refrein: Jericho, Jericho, is een sterke stad, dat zie je zo. (2X)

God geeft Jozua een teken:  
trek de stad rond zonder spreken,  
doe dat zeven dagen lang,  
Ik strijd voor u, wees niet bang.

Refrein

Maar als de bazuinen schallen,  
gaan wij juichen met z'n allen,  
en de muren, dubbeldik,  
vallen in elkaar van schrik.

Refrein

## **(begin kindernevendienst?)**

**Schriftlezing:** Jakobus 2:1-9

**Uitleg en verkondiging.** *Tekst: Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen voortrekt op grond van uiterlijkheden.*  
(Jakobus 2:1)

## **Orgelspel**

**Zingen:** Gezang 244:3 en 4

Ja, dit wordt een dag der dagen!  
Het nieuwe boek is opgeslagen,  
de Geest schrijft wegen in de tijd.  
De trompet is reeds gestoken,  
de stad werd zevenmaal omtrokken,  
hoelang reeds bleef dit uur verbeid!  
Treedt nu de muren uit:  
de Geest neemt ons ten buit, zijn getuigen.  
Een nieuwe baan / mag ieder gaan,  
de Heiland zelf, Hij schrijdt vooraan.

Eenmaal zal Hem alles prijzen,  
de Geest zal allen onderwijzen:  
wie wederstond, wordt overmocht.  
Geest van liefde, wijsheid, krachten,  
de wereld blijft uw leiding wachten,  
zo vaak hebt Gij uw volk bezocht.  
Jeruzalem, treed uit,  
verheug u als een bruid, zie uw Koning!  
Uw schreden richt / de Gids ten licht:  
Hij opent eeuwig vergezicht.

### **Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk "Onze Vader"**

**(kinderen terug uit nevendienst?)**

**Zingen: Lied 769:1,5 en 6 (staande)**

Eens, als de bazuinen klinken,  
uit de hoogte, links en rechts,  
duizend stemmen ons omringen,  
ja en amen wordt gezegd,  
rest er niets meer dan te zingen,-  
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Mensen, kom uw lot te boven,  
wacht na dit een ander uur,  
gij moet op het wonder hopen  
dat gij oplaait als een vuur,  
want de Geest zal ons bestoken,  
nieuw wordt alle creatuur.

Van die dag kan niemand weten,  
maar het woord drijft aan tot spoed,  
zouden wij niet haastig eten,  
gaandeweg Hem tegemoet,  
Jezus Christus, gist'ren, heden,  
komt voor eens en komt voor goed!



**Zegen, beantwoord met zingen: Lied/Psalm 89:7 (staande)**

Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,  
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.  
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.  
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,  
zij gaan in vrede voort, zij wand'len voor uw ogen,  
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

**Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.**