



Bijdrage van onze dominee

Noordenwind

We naderen de langste dag van het jaar, maar we wachten al wekenlang op zomerse temperaturen. Dat het alsmaar zo fris is gebleven, komt door de aanhoudende noordenwind (eigenlijk noord-noord-oost), die koude lucht onze kant op blijft blazen... Dat kun je beu raken, maar je verandert er niets aan. 'Geen mens heeft macht over de wind om hem tegen te houden' (Prediker 8:8a) Dat 'tegenhouden' kan nog wel lukken op een bepaalde plaats, die we beschutten; maar de wind uit een andere hoek laten waaien, dat vermogen hebben we niet.

In de Bijbel wordt de noordenwind genoemd in Hooglied 4:16: 'Ontwaak, noordenwind! Kom, zuidenwind! Waai door mijn hof, laat zijn balsems geuren. Mijn lief moet in zijn hof komen, laat hij daar zijn zoete vruchten proeven.' Het zijn woorden van het verliefde meisje (of de bruid), in aansluiting bij de woorden van haar geliefde, die in vers 12 haar met een 'besloten hof' (een gesloten tuin) vergelijkt. Ze is niet zomaar voor iedereen toegankelijk. Maar dan voegt zijzelf eraan toe dat ze de frisse noordenwind erdoorheen wil laten waaien, zodat de heerlijke geuren van haar vruchten zich kunnen verspreiden, om haar geliefde te bekoren. De zuidenwind is echter ook welkom, net zo goed, want die brengt een aangename warmte.

Aangezien de wind in de Bijbel ook een teken is van de Geest (dat is daar hetzelfde woord), zijn deze woorden vaak betrokken op het werk van de heilige Geest. Die kan verfrissend en zuiverend werken (als een koele noorderbries), maar ook mild en hartverwarmend (als een zwoele zuidenwind). We hebben het allebei nodig op z'n tijd, en de Geest van Pinksteren wil ervoor zorgen!

Bijbelgespreksgroep

Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor onze laatste bijeenkomst van dit seizoen op maandagmiddag 12 juni a.s. We genieten deze middag van een heerlijke High Tea.



Plaats: De Thuishaven.
Inloop: Vanaf 13.45 uur.

We beginnen om 14.00 uur met het eerste kopje thee/koffie en de lekkere hapjes van de High Tea.

Tussendoor vinden er enige ontspannen en gezellige activiteiten plaats.

We sluiten om 15.30 uur onze High Tea af en hopen dan te genieten van een mooie zomer.

Graag tot dan!

Janke Holtman

Gebedsmoment

Op maandag 12 juni komen we weer bijeen om elkaar en onze eigen gebedspunten op te dragen aan de God die hoort. Aanvang: 16.00 uur in de Thuishaven.

Stiltemeditatie

We hebben een mooi, sfeervol kerkgebouw. Daar kun je op zondagochtend je hart aan ophalen, maar het kan ook doordeweeks in de 'stiltemeditatie', 's avonds tussen half acht en acht uur. Dan kun je rust zoeken en vinden voor lichaam en ziel in die fraaie kerkruimte.

Gemeenteavond

Op de gemeenteavond van 1 juni jl. hebben de aanwezigen met overgrote meerderheid de kerkenraad groen licht gegeven om door te gaan met de plannen voor eilandelijk beroepingswerk. In aansluiting daarop heeft de kerkenraad afgelopen maandag unaniem hiertoe besloten. Als de kerkenraden van de andere twee protestantse gemeenten op Noord-Beveland hetzelfde besluiten, kunnen we hiermee dus aan de slag gaan.

Op woensdag 14 juni staat de volgende gemeenteavond alweer gepland. Deze gaat over onze eigen interne aangelegenheden, zoals de jaarrekeningen over 2022 van Tonnie voor diaconie en kerk. Als gemeentelid hebt u hiervoor een uitnodiging ontvangen, als het goed is.

Lector gevraagd!

Graag willen we het aantal lectoren van de Dorpskerk uitbreiden.

Wie wil zich hierbij aansluiten?

Opgave bij:

Janke Holtman

Tel: 0113 – 696611

E-mail: jmholtman@zeelandnet.nl



Agenda

Maandag 12 juni 14.00 uur Bijbelgespreksgroep (Thuishaven)

Maandag 12 juni 16.00 uur gebedsmoment (Thuishaven)

Maandag 12 juni 20.00 uur werkgroep eilandelijke samenwerking (Wissenkerke)

Dinsdag 13 juni 19.30 uur stiltemeditatie (Dorpskerk)

Woensdag 14 juni 9.30 uur creatief koffieuurtje (Thuishaven)

Woensdag 14 juni 19.30 uur gemeenteavond (Thuishaven)

Zaterdag 17 juni 15.30 uur expositie en lezing 425 jaar Colijnsplaat (Dorpskerk)

De collectes

Eerste collecte is voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

Tweede collecte is voor het Noodfonds Gambia Dimbaaya).

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749 onder vermelding van "Gambia".

Met onze hartelijke dank!

Giften voor de diaconie:

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749

Giften voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,

ds. Arie Spaans

Colofon

Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt wekelijks. Heeft u kopij voor de Zondagsbrief? Graag aanleveren vóór vrijdagmiddag 17:00 uur per mail aan zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl



LITURGIE PROTESTANTSE GEMEENTE COLIJNSPLAAT

Dienst op zondag 11 juni 2023 in de Dorpskerk

Voorganger:	Dominee M.J. Wisse
Ouderling:	De heer J.F. Tollenaar
Diaken:	Mevrouw M.P. Houterman
Organist:	De heer W.D. Kaashoek
Lector:	Mevrouw J. Karman
Koster:	De heer H. Jobse
Gastvrouw:	Mevrouw C.E.L. Kramer
Beeld/geluid:	Mevrouw J.J. Hollestelle en de heer J. Geelhoed
Kindernevendienst:	Mevrouw P.C. Verhulst

De eerste collecte is voor de kerk; de tweede voor Noodfonds Gambia Dimbaaya.
De bloemengroet is voor de heer Kees de Fouw.

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied voor de dienst, lied 287: 1,2,5 (staande)

Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden,
bij de Heer zijn wij hier thuis, kind aan huis.

Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest is het feest.

Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie Uw liefde delen, -
licht dat dit geheim behoedt: God is goed.

Stil gebed - Votum en Groet (staande)

Zingen: lied 25: 4,5,10

God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem need'rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

Louter goedheid zijn Gods wegen
en zijn paden zijn vertrouwd
voor wie, tot zijn heil genegen,
zijn geboden onderhoudt.
Wil mij, uwen naam ter eer,
al wat ik misdeed vergeven.
Ik heb tegen U, o Heer,
zwaar en menigmaal misdreven.

Mogen mij toch steeds behoeden
vroomheid en waarachtigheid.
Hoopvol is het mij te moede,
U verwacht ik t' allen tijd.
Here God van Israël,
red uw volk in tegenspoeden!
Toon uw goddelijk bestel,
dat uw hand ons toch behoede!

Gebed voor de nood van de wereld

Zingen: lied 304

Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde, wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere.

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem, het woord van also hoge:
houd Hem in ere.

Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Gebed om de opening van het Woord

(kinderen, als die er zijn, naar de kindernevendienst)

1^e Schriftlezing: Jesaja 57: 14-21

Zingen: Psalm 33: 1,2,7 en 8

Kom nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren
door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meld de blijde mare
bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.

Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde
overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem'len hoog verheven,
vol van blinkend leven
schiep Hij door zijn stem.

Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,
Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven
wil de Here laven
wie ontbering lijdt.

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.

Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

2^e Schriftlezing: Mattheüs 9: 9-14

Zingen: lied 974: 1,3,5

Maak ons uw liefde God, tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan.

Elkaar bidden wij toe: volhard in het geloven,
Verlies uw vreugde niet en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht over de duisternis
waarin de ander in gemis gevangen is.

God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.

Overdenking/uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: lied 103c

Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij hem ontmoeten zult.

Loof Hem als uw vaders deden,
eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

Snel vergaan de mensenkind'ren
als de bloemen op het veld.
God alleen is onverminderd
steeds dezelfde sterke held!
Looft de Heer van dood en leven,
Hem die onze dagen telt.

Engelen, zing ja en amen
met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buig u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Loof uw Schepper, loof uw Schepper,
loof Hem, die het al bewoog!

Dankgebed en voorbeden, persoonlijk stil gebed, gezamenlijk 'Onze Vader'

(kinderen terug uit nevendienst)

Zingen: Slotlied, lied 863 (staande)

Nu laat ons God de Here
dankzeggen en Hem eren,
want goed zijn alle dingen
die wij van Hem ontvingen.

Want lijf en ziel en leven
heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren
in allerlei gevaren.

Een arts is ons gegeven
die zelve is het leven:
Christus, voor ons gestorven,
heeft ons het heil verworven.

Hij heeft aan ons vergeven
de schuld en schenkt ons leven.
Bij U, o God, bezitten
wij schatten ongeweten.

Wij bidden U, Algoede:
wil altijd ons behoeden;
de kleinen en de groten,
houd ze in uw hart besloten.

Bewaar ons in uw waarheid,
geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen
uw rijk, Heer, te beamen.

Zegen, beantwoord met driemaal gezongen 'Amen' (staande)

Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.

