



Bijdrage van onze dominee

Goede tijden, slechte tijden

Het voorbije jaar 2022 was een jaar vol problemen en zorgen. Dat hebben de meesten van ons wel zo ervaren, denk ik. Samen met de twee coronajaren die eraan voorafgingen heeft dat jaar voorlopig een eind gemaakt aan mooiere jaren van voorspoed.

De kerkvader Augustinus (354-430) waarschuwt echter tegen het gevaar dat we intussen weglopen voor onze eigen verantwoordelijkheid. In een preek zei hij eens: *Het zijn slechte tijden. Het zijn moeilijke tijden, dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden: zoals wij zijn, zo zijn de tijden.*

Waarom teleurgesteld zijn? Waarom mopperen? De wereld is slecht, ja zeker slecht. Wat is er dan zo slecht aan de wereld? Want de hemel, de aarde en het water zijn niet slecht, en alles wat daarin is: de vissen, de vogels en de bomen ook niet, al die dingen zijn goed. Laten we dan liever goed leven, dan worden de tijden ook vanzelf goed; want wij zijn de tijden: zoals wij zijn, zijn de tijden. Het is wel wat erg algemeen gesteld, maar het spoort ons wel aan om ons eigen aandeel in het gebeuren onder ogen te zien: “wat doe ik om de tijden beter te maken?”

In (het momenteel zwaar omstreden) Bachmoet in het oosten van Oekraïne verzucht een aalmoezenier: ‘In voorspoedige tijden worden zwakke mensen geboren, door zwakke mensen ontstaan slechte tijden, en in slechte tijden worden sterke mensen geboren. En daarna begint het weer opnieuw.’ Ook in deze woorden, van onze tijd, wordt een relatie gelegd tussen het karakter van mensen en het karakter van de tijden. Een visie die misschien wel erg schematisch is, maar ook herkenbaar, en in de Bijbel terug te vinden (zie bijvoorbeeld in Richteren/Rechters).

Uiteindelijk gaat het niet om goede of slechte tijden, maar om goede of slechte mensen, en je zelf bent. Ook in dit nieuwe jaar!

Bij de erediensten

A.s. zondagochtend is er koffie of thee drinken in de Thuishaven, met dus ook de gelegenheid om elkaar alle goeds te wensen voor het nieuwe jaar (voor zover dat nog nodig is). Dit zou eerst op 1 januari gebeuren, maar is een week uitgesteld.

Janke en ik komen later, omdat we naar Wilhelminadorp gaan en het daar ook koffiedrinken is na de dienst.

Organist

Aart Verhorst gaat langzaam vooruit, maar is nog behoorlijk verzwakt. Hij kon gelukkig wel weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Hopelijk gaat het herstel de komende tijd krachtig doorzetten!

Bijbelgespreksgroep

Onze volgende bijeenkomst vindt plaats op maandagmiddag 9 januari aanstaande in de consistorie van de Dorpskerk.

Inloop: Vanaf 13.45 uur met koffie/thee en Nieuwjaarsrolletjes.

Rond 14.00 uur buigen we ons over programma vier: "God verleidt niet, maar verandert je wel" uit ons werkboekje: Leef je geloof.

We ontdekken het verschil tussen verleiding en beproeving.

In hoeverre laten we ons verleiden?

We ervaren allen beproevingen in ons leven.

Het belooft weer een interessante en natuurlijk ook gezellige middag te worden.



Graag tot dan!

Janke Holtman

Gebedsmoment

Om in beproevingen staande te blijven kan het gebed (voor anderen of jezelf) ook heel waardevol zijn. Na de bovengenoemde bijeenkomst van de Bijbelgespreksgroep bent u welkom in consistorie voor gezamenlijk gebed. U mag er ook bij zitten en meepraten zonder mee te bidden.

Gespreksgroep

Op woensdagavond 11 januari a.s. zijn leden en andere belangstellenden welkom in de pastorie, om ons gesprek voort te zetten over de thema's die Anneke Groenendijk de vorige keer heeft aangedragen. Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).



Dank

In de donkere decemberdagen steken we graag kaarsjes en elektrische lichtjes aan, maar wenskaarten zijn als het ware ook 'lichtpunten'. En die hebben we weer heel wat gekregen, ook uit deze gemeente: hartelijk dank, mede namens Janke!

Uiteraard wensen wij u allen ook veel licht en liefde, vreugde en vrede, gezondheid en geluk voor 2023, onder Gods zegen en bewaring!

Agenda

Maandag 9 januari 13.45 uur Bijbelgespreksgroep (consistorie)

Maandag 9 januari 16.00 uur gebedsmoment (consistorie)

Dinsdag 10 januari 19.30 uur toerustingsavond ambtsdragers van heel Noord-Beveland (Thuishaven)

Woensdag 11 januari 20.00 uur gespreksgroep (pastorie)

VAKANTIES met aandacht voor senioren en Mensen met een zorgvraag 2023.

In 2023 kunt u genieten van een mooi aanbod bod zorgvakanties in een van de 3 hotels gelegen op prachtige plekken midden In de natuur of een weekje gaan varen met het vakantieschip prins Willem Alexander.

Een team gemotiveerde vrijwilligers neemt de tijd voor u en staat dag en nacht voor u klaar. Dit maakt uw vakantieweek pas echt bijzonder.

Om in aanmerking te komen voor een korting via het vakantiefonds moet u inkomen niet hoger dan minimumloon of uitkering zijn (maximaal € 250 bruto per maand). Er kan ook een beroep worden gedaan op een tegemoetkoming via zorgverzekeraar.

Er is keuze uit 10 doelgroepen bijv:

- gemengde senioren vakanties met lichte of intensieve zorgbehoefte
- senioren vakanties zonder of met lichte zorg
- voor mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie

Er zijn ook 100 gratis vakantieweken voor gezinnen die leven op bijstandsniveau bij het RCN vakantiepark met een eigen bijdrage van € 75 per week of € 35 per weekend.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet z.s.m. actie worden ondernomen anders zitten de plekken vol.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij de diaconie :

Margreet Houterman 06 25537710

voor extra info

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/diaconaal-vakantiewerk/>

Bloemengroet

U kunt altijd namen doorgeven aan diaken Coby Euwijk als u hoort van mensen die een bemoediging kunnen gebruiken. Noteer het, zodat u altijd weet waar u dit kunt melden! Telefoonnummer: 06-30159806; e-mail: cobyfraanje@icloud.com.



Collecte

Eerste collecte is voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

De tweede voor de Hoop (Dordrecht): Diaconie van de PG

*Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749 onder
vermelding van de Hoop*



Giften voor de diaconie:

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr.

NL87RABO0312200749

Giften voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,

ds. Arie Spaans

Colofon

Deze Zondagsbrief is een uitgave van de Protestantse Gemeente Colijnsplaat.

Kopij inleveren vóór vrijdag 17:00 uur naar Zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl



LITURGIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT

Orde van Dienst voor zondag 8 januari 2023

Voorganger:	De heer J.F. Tollenaar
Ouderling:	Mevrouw L.E. Kranenburg
Diaken:	Mevrouw M.P. Houterman
Organist:	Mevrouw J. van Achterberg
Koster:	De heer J. Hollestelle
Beeld en geluid:	De heer C. van Gilst en De heer J.A. Brouwer
Gastvrouw:	Mevrouw J. Karman
Lector:	Mevrouw L. Laan
Kindernevendienst:	Mevrouw M.H.M. Siereveld

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor De Hoop (Dordrecht).

De bloemengroet is voor Els van Straaten, Rozenstraat 82

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Zingen: Lied voor de dienst (intochtslied) 908: 1 en 3 (staande)

Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht.

Ach, dat ik U zo laat herkende,
Gij die de schoonheid zelve zijt,
dat ik niet eer mij tot U wendde,
mijn zielenrust, mijn zaligheid!
Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat,
zo laat heb liefgehad.

Stil gebed - Votum en Groet (staande)



Zingen Psalm 40: 3 en 4

Het is geen offervuur wat U behaagt,
Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor
en zelf ontsluit Gij mij het oor:
Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd.
Mijn God, ik draag uw wetten,
om op uw wil te letten,
gedurig bij mij om.
Het boek schrijft over mij.
Gij hoordet hoe ik zei;
"O Here, zie, ik kom!"

Ik breng de blijde boodschap van uw recht
aan al wie U zijn toegedaan,
dat zij uw wonderen verstaan
in 't woord dat Gij mij op de lippen legt.
Ik spreek, dat woord met klaarheid,
opdat uw trouw en waarheid
door elk begrepen wordt.
Heer, ik weerhoud mij niet,
maar loof U in mijn lied
met een blijmoedig hart.

Gebed om ontferming en vergeving en voor de nood van de wereld.

Zingen: Lied 459: 1,2 en 5 uit bundel Joh. de Heer

Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning,
breng uw schatting aan zijn voet,
die mij door zijn gunstbetoning
heil, vergeving smaken doet!
Halleluja, halleluja,
prijs de Koning, 't eeuwig goed.

Prijs Hem, die in bange tijden
onze vaad'ren uitkomst gaf!
Prijs Hem, die ook ons wil leiden,
snel tot hulp en traag tot straf!
Halleluja, halleluja,
d' eeuwen door tot steun en staf!

Eng'len, helpt ons Hem t' aanbidden,
gij, die ziet zijn aangezicht!
Zonnen, sterren, buigt te midden
van al 't schepsel in zijn licht!
Halleluja, halleluja,
Hem, genadig in 't gericht!

Wetslezing uit Mattheüs 22: 37-40 (HSV)

Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.'

Zingen: Psalm 119: 49 en 52

Hoe wonderbaar is uw getuigenis.
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren.
Wanneer uw heilig woord geopend is
zal 't als een licht het duister op doen klaren.
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis,
uw kennis maakt onkundigen ervaren.

HEER, uw bestel staat als een vast gebouw
waarin Gij woont, rechtvaardig en waarachtig.
Gij maakt in uw onwankelbare trouw
uw volk steeds uw getuigenis deelachtig.
Mijn drift verteert mij, als ik hen aanschouw
die traag van hart zijn en U niet indachtig.

Kinderen, als die er zijn, naar de kindernevendienst

Gebed om de opening van het Woord

1^e Schriftlezing (door lector) Jesaja 61: 1-3 (HSV)

Zingen: Lied 478: 1 en 4

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind !
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij, wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,

maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

2^e Schriftlezing (door lector) Mattheüs 3: 13-17 (HSV)

Zingen: Lied 524 (alle verzen)

Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan,
stroomt aller wereld water daarin samen.
Noach en Mozes, Jona en Naäman
moedigen U vanaf de oever aan.

Gij wilt niet als een onbeschreven blad
veraf staan van ons volgekladderd leven;
ons leven wordt U op het lijf geschreven,
Gij stapt in onze dood als waterbad.

Dit is uw glorieuze ondergang;
de niet te peilen afgrond van uw liefde
houdt alle dreiging van de waterdiepte,
het monster van de oervloed in bedwang.

Gij rijst uit onze dood en van omhoog
klinkt er een stem: 'Mijn Zoon, mijn diepste vreugde'.
En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog.

Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein,
in ons gedompeld, één van ons geworden,
Gij roept de hele schepping tot de orde
van zaligheid. De zee zal niet meer zijn.

Overdenking/uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 412 : 1 en 3 (We zingen dit als geloofsbelijdenis)

Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!

U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

Dankgebed en voorbede, persoonlijk stil gebed, gezamenlijk 'Onze Vader'

Kinderen terug uit nevendienst

Zingen: Slotlied Psalm 146: 3, 4 en 5

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft den gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in 't verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!

Zegen, beantwoord met driemaal gezongen 'Amen' (staande)

Orgelspel door mevrouw J. van Achterberg bij het verlaten van het kerkgebouw.

WELKOM OP DE KOFFIE/THEE IN DE THUIHAVEN !