



LIURGIE PROTESTANTSE GEMEENTE COLIJNSPLAAT

Orde van dienst voor de viering op oudejaarsavond 2022 in de Dorpskerk

Voorganger: Dominee A. Spaans
Ouderling: De heer A. Karman
Organist: Mevrouw S. de Moor
Koster: De heer H. Jobse
Beeld en geluid: De heer J.J. Siereveld en mevrouw M.H.M. Siereveld
Gastvrouw: Mevrouw J. Karman
Lector: Mevrouw J. Huige
De collecte is voor de kerk (eigen gemeentewerk).
De bloemengroet is voor de fam. Tazelaar.

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 90a:1,3,5 en 6 (staande)

O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Stil gebed, bemoediging en groet (staande)

Zingen: Evangelische Liedbundel 177:1 en 2

Halleluja, prijst de Onbegonnen',
die bij jaar noch eeuwen telt,
die de loop der wentelende zonnen
soeverein heeft vastgesteld,
die, al zouden al hun lichten doven,
licht en waarheid blijft voor wie geloven.
Hem zij heerlijkheid en macht
nu en immer toegebracht.

Halleluja, dankt de milde Vader
die ons tijd van leven schenkt,
die ons in geduld en in genade
ieder jaar opnieuw gedenkt.
In het holste van de nacht der tijden
blijft zijn vaderhand ons veilig leiden.
Hem zij heerlijkheid en macht
nu en immer toegebracht.

Gebed om Gods ontferming en vergeving

Loflied: Lied 885

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. *refrein*

Refrein:

*Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.*

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. *refrein*

Gebed om Gods Woord en Geest

Schriftlezing: Jesaja 43:10-21

Zingen: Lied/Psalm 90:1 en 2

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

Nog eer de bergen uit de baaierd stegen,
de aarde en de zee gestalte kregen,
nog eer uw scheppend woord aan alle leven
een wereld om te wonen heeft gegeven,
God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt,
van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.

Uitleg en verkondiging. Tekst: *Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, denk niet terug aan het verleden. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.* (Jesaja 43:18-19)

Orgelspel

Zingen: Lied 723/Gezang 305

Waar God de Heer zijn schreden zet,
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil / alleen van zijn genade.

O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort,
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaders bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.



Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk 'Onze Vader'

Gedicht

Zingen: Lied 247/Gezang 392:1,2 en 3 (staande)

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in 't wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Zegen, beantwoord met zingen: Lied 247/Gezang 392:5 (staande)

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.



**WIJ WENSEN U EEN JAARWISSELING VOL DANKBAARHEID EN
VERTROUWEN.**



LITURGIE PROTESTANTSE GEMEENTE COLIJNSPLAAT

Orde van dienst voor de viering op 1 januari 2023 in de Dorpskerk

Voorganger:	Dominee A. Spaans
Ouderling:	Mevrouw L.E. Kranenburg
Organist:	Mevrouw C. Nijssse
Koster:	De heer H. Jobse
Beeld en geluid:	De heer J.J. Siereveld en mevrouw M.H.M. Siereveld
Gastvrouw:	Mevrouw C.E.L. Kramer
Lector:	Mevrouw M. Wijshake
Kindernevendienst:	Mevr. J.M. Holtman

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de diaconie.
De bloemengroet is voor Mevrouw Vink.

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 513:1 en 2 (staande)

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

Stil gebed, bemoediging en groet (staande)

Zingen: Psalm 121:1

Ik sla mijn ogen op en zie / de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die / dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

Gebed om Gods Woord en Geest

Begin kindernevendienst?

Schriftlezing: Openbaring 4:1-6a

Zingen: Lied/Psalm 93:1 en 4

De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Overdenking: 'De deur staat altijd voor je open'

Orgelspel

Zingen: Gezang 296:1 en 2

Ik kom met haast, roept Jezus' stem.
Hij heeft de dood verslagen.
Nu zal al wie gelooft in Hem
de kroon des levens dragen.
Wijk niet van Hem.
Hoor naar zijn stem.
Reeds wenken ons van boven
de scharen, die Hem loven.

Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast
wat Ik u heb gegeven.
Er blijft bij alle aardse last
een open deur ten leven.
Werp van u af
wat ik niet gaf.
Blijf u standvastig scharen
bij wie mijn woord bewaren.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk 'Onze Vader'



Zingen: Lied 513/Gezang 1:3 en 4 (staande)

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Zegen, beantwoord met zingen: Evangelische Liedbundel 188 (staande)

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.

Goede moed en Gods zegen gewenst voor het jaar 2023!

