



Bijdrage van onze dominee

Lichtpuntjes

In de Adventstijd gaat het de komst van Jezus uit Gods hemel naar onze wereld, maar ook over allerlei mensen die daar iets mee te maken hebben: Maria en Jozef, Zacharias en Elisabeth, en hun kindje Johannes de Doper. Die laatste wordt de wegbereider voor Jezus, die het voorbereidend werk gaat doen en Hem als Messias aanwijst. Later wordt hij in de gevangenis gegooid en tenslotte zelfs onthoofd wegens zijn kritiek op de machthebbers: een verschijnsel dat in onze tijd helaas nog steeds voorkomt. Als hij in de gevangenis zit, raakt hij aan vertwijfeling ten prooi en laat hij aan Jezus vragen: 'Bent U wel degene die komt, of zitten we op een ander te wachten?' Met andere woorden: 'Heb ik me soms vergist toen ik U aanwees als de komende Koning en Verlosser?' Als we ons een beetje in zijn situatie kunnen inleven, kunnen we ons deze twijfel wel voorstellen.

Op de Bijbelgespreksgroep ging het afgelopen maandag over geloof en twijfel. Toen kwam naar voren dat er twee soorten twijfel bestaan: een 'gezonde twijfel', die op onderzoek uitgaat naar het goede antwoord op de eigen vragen en uiteindelijk het geloof versterkt, en een 'ongezonde twijfel', die niet wil (en daardoor niet kan) kiezen en dus bewust in onzekerheid blijft hangen. Die tweede blokkeert het geloof, de eerste niet, maar bevordert het juist.

Jezus antwoordt Johannes door te wijzen op wat Hij aan het doen is: 'blinden zien en verlamden lopen, mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt.' (Mat. 11:5). Die daden zeggen genoeg over Hem, al haalt Hij Johannes niet uit de gevangenis, tot diens teleurstelling.

In deze Adventstijd wil ik dit eruit halen: kijk niet alleen naar wat er niet goed is, maar zie ook de hoopgevende lichtpuntjes, de 'kaarsjes die branden in het donker'. God doet niet altijd wat wij vragen of verlangen, maar doet zijn eigen werk, hier en daar zichtbaar. Laat dat ons helpen geloven de twijfel te boven!

Kerstmarkt

Als u dit leest, kunt u misschien nog de kerstmarkt bezoeken in de Dorpskerk en de Thuishaven: van 10 tot 15 uur.

Van alles te koop!



Verjaardagsviering

Op 21 december DV hoopt John Tollenaar 50 te worden en dat in de Dorpskerk te vieren. Hij en zijn kinderen zullen een sing-in verzorgen, en zelf wil hij een korte meditatie houden. Dit is voor iedereen toegankelijk en wordt ook op internet uitgezonden. Er is een collecte voor de kerk. De avond begint om 20.00 uur. Erna is er in de Thuishaven gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje.

Kerstdiensten

In de kerstavonddienst op zaterdag 24 december om 21 uur wordt er meegewerkt door een 'kwartet' dat voor deze gelegenheid gevormd is: Judy van Achterberg, Hannie Hollestelle, Corella Nijse en Jan de Vos. Dit omdat de gevraagde medewerking van de brassband helaas niet door kon gaan vanwege de opheffing van Wilhelmina. In deze dienst hoop ik voor te gaan.

De volgende ochtend is om 10 uur de kerstmorgendienst met ds. T.W. van Bennekom als voorganger. Hierin wordt vocaal meegewerkt door het koor Harpe Davids o.l.v. Joke de Haze.

In beide diensten hopen we het Evangelie te horen met mooie zang erbij, en bent u van harte welkom!

Agenda

| | |
|--|--|
| Zaterdag 17 december 10.00 – 15.00 uur | kerstmarkt (Dorpskerk) |
| Woensdag 21 december 20.00 uur | verjaardagsviering John Tollenaar (Dorpskerk) |
| Zaterdag 24 december 21.00 uur | kerstavonddienst Dorpskerk |
| Zondag 25 december 10.00 uur | kerstmorgendienst Dorpskerk |

Noord-Bevelands kerkblad

Het abonnement op het kerkblad stijgt per 1/1/23 van € 18,00 naar € 19,00 per jaar. Het postabonnement gaat van € 28,00 naar € 30,00 per jaar.

Pastorale bezoeken

John Tollenaar heeft voor het afleggen van bezoeken in de gemeente de belofte van geheimhouding afgelegd.

Voedselinzamelingsacties

Joke Karman heeft na 19 jaar coördineren van voedselinzamelingsacties voor Dorcas en nog een jaar voor de Voedselbank het stokje overgegeven aan Petra Verhulst. Joke zal hiervoor nog op gepaste wijze een bedankje ontvangen. En natuurlijk wensen we Petra veel succes!

Bloemengroet

U kunt altijd namen doorgeven aan diaken Coby Euwijk als u hoort van mensen die een bemoediging kunnen gebruiken. Noteer het, zodat u altijd weet waar u dit kunt melden! Telefoonnummer: 06-30159806; e-mail: cobyfraanje@icloud.com.

Collecte

Eerste collecte is voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

De tweede voor de KLEDINGBANK: Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749 onder vermelding van KLEDINGBANK

Giften voor de diaconie:

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749

Giften voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,

ds. Arie Spaans



Impressie Kerstmarkt 16 december 2023

Colofon

Deze Zondagsbrief is een uitgave van de Protestantse Gemeente Colijnsplaat.

Kopij inleveren vóór vrijdag 17:00 uur naar Zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl



LITURGIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT

Vierde Adventszondag.

Kerkdienst op zondag 18 december 2022 in de Dorpskerk

| | |
|----------------------|---|
| Voorganger: | De heer L.J. Walhout |
| Ouderling: | Mevrouw L.E. Kranenburg |
| Diaken: | Mevrouw J. Euwijk |
| Organist: | Mevrouw J. Van Achterberg |
| Koster: | De heer H. Jobse |
| Beeld en geluid: | Mevrouw J.J. Hollestelle en de heer J.M. Geelhoed |
| Gastvrouw en lector: | Mevrouw M. Wijshake |
| Kindernevendienst: | Mevrouw M.P. Houterman |

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de kledingbank.

De bloemengroet is voor mevrouw Rijnberg.

Orgelspel voor de dienst

Binnenkomst, welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 65: 1 (staande)

De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Votum (staande)

Voorlezen gedichtje en aansteken kaarsje

Zingen: Lied 439: 1 en 2

Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, - bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

Wet

Zingen: Lied 310: 1, 4 en 5

Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.
Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af.

Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte baart slechts bitterheid.
Ga op de weg van Gods geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

Gebed

Schriftlezing: Genesis 1: 1-5 (door lector)

Zingen: Lied 488: 1 en 2

In den beginne was het woord,
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.

Hij werd geboren in de nacht
die al het licht heeft voortgebracht,
aan zon en maan zijn teugel legt,
Hij is de Heer, Hij werd een knecht.

Schriftlezing: Johannes 1: 1-5 (door lector)

Zingen: Lied 488: 3, 4 en 5

Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont te midden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.

Hij troont in onze lage staat
waar al wat leeft verloren gaat,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
dit licht dat zoveel luister schiep.

Dit licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep,
Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
in den beginne was het woord.

Preek

Orgelspel

Zingen: Psalm 27:1

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

Dankgebed

Zingen: Lied 439: 3 en 4 (staande)

Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.

Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

O Jezus, maak mij arme
in deze heil'ge tijd
uit goedheid en erbarmen
zelf voor uw komst bereid.
Laat dit bestaan uw stal,
dit hart uw kribbe wezen,
opdat nu en na dezen
ik U lofzingen zal.

Zegen (staande)

Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.

Na de dienst bent u welkom op de koffie/thee in de Thuishaven!