



## Bijdrage van onze dominee

Onderstaand gedicht is voorgedragen door Coby na de kerkenraadsvergadering afgelopen maandag:

### Een gouden draad

Van ieder mensenleven  
heeft God het patroon bedacht.  
Waarheen hij werkt op dagen  
of in de donkere nacht.  
Er loopt door vele levens  
een zuiver gouden draad:  
De liefde voor Zijn kinderen  
die nooit ten ondergaat.  
Veel zwart is er van zonde  
of van een groot verdriet.  
Maar weet, dat je de gouden draad  
Op zwart het beste ziet.  
Ook zijn er kleine parels  
van tranen overal.  
Maar in Gods zonlicht schitteren  
die zuiver als kristal.  
Hij weeft ons aller leven  
met liefde stuk voor stuk;  
Heel onverwacht hecht God soms af,  
maar nooit per ongeluk.  
Als alles is geweven,  
het kruis als middelpunt,  
dan wordt ons in der eeuwigheid  
Een blik erop gegund.

F. vd Schoot-v.Dam



## Avond pastoraat

Gelukkig hebben we er sinds Pinksteren een ouderling bij die bezoeken wil doen in onze gemeente, in de persoon van Eleen Kranenburg. Maar er zijn meer mensen in onze gemeente die anderen bezoeken, waar een pastoraal tintje aan zit, naast de ouderlingen en de predikant. Vanuit de kerkenraad willen we graag weten wie dat zijn en wat zij doen. Alle mensen die zo bezig zijn in onze gemeente worden van harte uitgenodigd op donderdag 8 september om 19.30 uur in de Thuishaven. Wij kunnen dan daarover van gedachten wisselen en samen zoeken naar wat nodig of nuttig is. Eleen, Judy en ik hopen van harte dat u van die gelegenheid gebruik wilt maken, zodat we daar allemaal ons voordeel mee kunnen doen!

## Vakantie

Zoals u wellicht weet is de vakantie van Janke en mij anders verlopen door het sterven van Jankes moeder. Daarom heeft de kerkenraad mij in de gelegenheid gesteld om een weekje extra vrij te nemen wanneer dat uitkomt. Dat wordt de komende week: vanaf zaterdagavond tot volgende week zaterdag (fietstocht + barbecue). We zijn de kerkenraad dankbaar voor dit gebaar en Jaap Siereveld voor de bereidheid om de dienst van a.s. zondagochtend over te nemen!

## Agenda

Zaterdag 3 september	13.00 uur fietstocht en 16.00 uur barbecue
Maandag 5 september	9.30 uur kerkenraadsvergadering
Donderdag 8 september	19.30 uur avond pastoraat (Thuishaven)
*Zaterdag 10 september	10.00 uur Open Monumentendag met film over Colijnsplaat (Dorpskerk) Colijn op film

\*Op zaterdag 10 september wordt de televisiedocumentaire 'Bakermat' (1998-1999) vertoond in de Dorpskerk aan de Havelaarstraat te Colijnsplaat. Het gebouw is die dag van 10.30 tot 15.30 uur voor het publiek opengesteld in het kader van Openmonumentendag. De film 'Bakermat' over leven in het dorp Colijnsplaat wordt dan doorlopend vertoond. Om 15.30 uur sluiten de deuren en kan 'Bakermat' door de aanwezige belangstellenden in alle rust bekeken worden.

In 1998-1999 heeft de Amsterdamse regisseur Eric van Rossum een documentaire gemaakt over wat het betekent in Colijnsplaat geboren te zijn en daar te blijven of er juist te vertrekken. De rode draad zijn de herinneringen van kraamverzorgster Neel Kloosterman. Hoofdrolspelers waren Peter & Monique van Dijke, Marian & Gerard de Fouw, Piet & Nellie Kallewaard en Otto de Koster. Zij worden van dichtbij gevolgd in hun bijzondere gewone levens. De interviews door Johan Sturm in het plaatselijk dialect creëren een intieme en openhartige sfeer. De van oorsprong Goese componist Jorrit Tamminga maakte prachtige muziek bij de film.

Bij de speciale vertoning op 10 september, 15.30-17.00 uur zijn makers Eric en Johan en enkele andere betrokkenen aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

### **Bloemengroet**

U kunt altijd namen doorgeven aan diaken Coby Euwijk als u hoort van mensen die een bemoediging kunnen gebruiken. Noteer het, zodat u altijd weet waar u dit kunt melden! Telefoonnummer: 06-30159806; e-mail: [cobyfraanje@icloud.com](mailto:cobyfraanje@icloud.com) .

### **De collectes**

*De eerste collecte is voor de kerk, CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466*

*De tweede voor Stichting ROKI (kinderinternaat Kerub Abod in Roemenië) via de Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749 met vermelding van Kerub Abod in Roemenië*



Giften voor de diaconie:

***Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749***

Giften voor de kerk:

***CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466***

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,



Ds. A. Spaans

### **Colofon**

Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt wekelijks. Heeft u kopij voor de Zondagsbrief? Graag aanleveren vóór vrijdagmiddag 17:00 uur per mail aan [zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl](mailto:zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl).



## PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJSPLAAT

**Kerkdienst** op zondag 28 augustus 2022 in de Dorpskerk

Voorganger:	De heer. J. Siereveld
Ouderling:	Mevrouw. J. van Achterberg
Diaken:	Mevrouw. J. Euwijk
Organist:	De heer. A. Verhorst
Beeld en geluid:	De heer. J.J. Siereveld en mevrouw. M.H.M. Siereveld-Bruins
Gastvrouw en lector:	Mevrouw. J. Karman

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor Stichting ROKI (kinderinternaat Kerub Abod in Roemenië). De bloemengroet is voor de heer Houterman.

**Orgelspel** voor de dienst

**Welkom en mededelingen**

**Aanvangslied:** Psalm 138:1 (staande)

U loof ik, Heer, met hart en ziel, in eerbied kniel ik voor U neder.  
Ja, in de tegenwoordigheid der goden wijd ik U mijn beden.  
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.  
Gij zult, o Here, wijd en zijdt uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

**Gelegenheid voor stil gebed, bemoediging en groet** (staande):

*Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen.*

*Genade zij ons en vrede van God, de Vader, door onze Here Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.*

**Zingen:** Psalm 25:2 en 5

Here, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend;  
leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G' uw treden wendt;  
leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten,  
want Gij zijt mijn heil o Heer, 'k blijf U al den dag verwachten.

Louter goedheid zijn Gods wegen en zijn paden zijn vertrouwd  
voor wie, tot zijn heil genegen, zijn geboden onderhoudt.  
Wil mij, uwen naam ter eer, al wat ik misdeed vergeven.  
Ik heb tegen U, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven.

**Leefregel:** Galaten 5:13-26

**Zingen:** Gezang 449:1,3 en 4

God enkel licht, wiens aangezicht zo blinkend is van luister,  
ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn vervallen aan het duister.

Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten.  
Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten.

Ja, amen, ja, op Golgotha stierf Hij voor onze zonde.  
Zijn schuldloos bloed maakt alles goed en reinigt ons van zonde.

**Gebed** om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

*Kinderen naar de nevendienst*

**Schriftlezing:** Amos 3

**Zingen:** Psalm 138:2,3 en 4

Ten dage dat ik riep hebt Gij gehoord naar mij en kracht gegeven.  
Als ik welhaast ten offer viel, hebt Gij mijn ziel weer doen herleven.  
Al wat op aarde macht bezit, eenmaal aanbidt het U, o Here!  
Als Gij hun 't woord van uw verbond met eigen mond hebt willen leren.

Dan zingen zij, in God verblijd, aan Hem gewijd, van 's Heren wegen.  
Groot is des Heren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen.  
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, op hem het oog die need'rig knielen.  
Maar ziet van ver met gramschap aan de eigenwaan van trotse zielen.

Als, ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.  
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, uw rechterhand zal redding geven.  
De Heer is zo getrouw als sterk, Hij zal zijn werk voor mij voleinden.  
Verlaat niet wat uw hand begon, o Levensbron, wil bijstand zenden.

**Preek lezen.** Tekst: *Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt?* (Amos 3:6b) Thema: *Niet klagen maar dragen en vragen om kracht – of toch niet?*

## **Orgelspel**

**Zingen:** Psalm 73:9 en 10

Nu blijf ik bij U altijd, God die mij troost, die bij mij zijt,  
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, die mij in liefde houdt omvangen.  
Gij neemt mij bij de rechterhand, Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,  
uw wijsheid is het die mij leidt en eenmaal kroont met heerlijkheid.

Wien heb ik in den hemel, Heer, behalve U, mijn troost en eer?  
Wat kan op aarde mij bekoren? Alleen bij U wil ik behoren.  
Al zou mijn vlees en hart vergaan, toch zal ik, God, voor U bestaan,  
wien ik mijn leven toevertrouw, Gij zijt de rots waarop ik bouw.

## **Dankgebed en voorbeden**

**Zingen slotlied:** Lied 913/Gezang 293:1 en 3 (staande)

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!

Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet!  
Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt:  
neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

**Zegenbede, beantwoord met driemaal gezongen 'Amen'** (staande)

**Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.**

**Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken met elkaar in de Thuishaven**



**Fijne zondag**