



Bijdrage van onze dominee

Janke en ik kunnen terugkijken op twee prachtige dagen vorige week, met de trouwdienst en het feest op vrijdag en de receptie op zaterdagmiddag. Een hoogtepunt in ons leven, een feest van liefde en keuze voor elkaar!

In de kerk zong Corella tijdens de dienst een Frans kerklied: 'Cantique de Jean Racine'. Een heel mooi lied, maar niet alleen in muzikaal opzicht: de tekst mag er ook wezen. Vandaar dat ik hieronder de oorspronkelijke Franse tekst en de Nederlandse vertaling naast elkaar zet, zodat u het achteraf alsnog kunt lezen:

Verbe, égal au Très-Haut, notre unique
espérance,

Jour éternel de la terre et des cieux,

De la paisible nuit nous rompons le silence:

Divin Sauveur, jette sur nous les yeux.

Répands sur nous le feu de ta grâce
puissante,

que tout l'enfer fuie au son de ta voix;

Dissipe le sommeil d'une âme languissante
qui la conduit à l'oubli de tes lois.

O Christ, sois favorable à ce peuple fidèle,

Pour te bénir maintenant rassemblé;

Reçois les chants qu'il offre à ta gloire
immortelle,

et de tes dons qu'il retourne comblé.

Woord, gelijk aan de Allerhoogste, onze enige
hoop,

Eeuwig licht van hemel en aarde,

Wij verbreken de vredige stilte van de nacht:

Goddelijke Redder, richt uw oog op ons.

Spread het vuur van Uw machtige genade over
ons uit,

Zodat de ganse hel vlucht op het horen van Uw
stem;

Verstoort de slaap van een aftakelende ziel,
die haar ertoe drijft Uw wetten te vergeten.

O Christus, ontferm U over dit vrome volk,
nu bijeen om U te loven,

Ontvang zijn lofliederen tot Uw eeuwige glorie,

Moge het heengaan vervuld van Uw gaven.

De muziek is van Gabriel Fauré (19^e eeuw), maar de tekst komt van Jean Racine (17^e eeuw). Het is een aanroeping van Jezus Christus, met de bede of Hij in deze dienst zijn genade wil uitstorten over het verzamelde volk. Je kunt het trouwens ook heel mooi verbinden met het Pinksterfeest, dat wij volgende week weer hopen te vieren.

Kerkenraad

Op donderdagmorgen 2 juni willen we om 10 uur weer bijeenkomen in de Thuishaven om het goede voor onze gemeente te zoeken.

Onderwegkerk

De jaarlijkse Onderwegkerkdiensten in Kats komen er weer aan. Achterin liggen folders met data en tijden. Er zijn in totaal 12 kerken in Nederland die Onderwegkerkdiensten organiseren. Dus als u vakantie houdt in eigen land is er wellicht in de buurt een mooie viering te beleven! De Onderwegkerk in Kats is op Facebook te volgen: <https://www.facebook.com/onderwegkerkNB>.

Pinksteren

Op zondag 5 juni a.s. zal Eleen Kranenburg in de dienst bevestigd worden als ouderling. Iets waar we heel dankbaar voor zijn! Dan zullen we ook weer met elkaar koffie drinken in de Thuishaven. De zanggroep, waar Eleen deel van uitmaakt, zal haar een mooi lied toezingen, samen met u!

Project Noodfonds Gambia Dimbaaya

Na de zeer informatieve presentatie van Toos van Verdegem over dit fonds is door meerdere mensen de vraag gesteld wat het rekeningnummer is van het fonds. Dit is **NL 06 INGB 0675 5005 40** t.n.v. Gambia Dimbaaya. Dank voor de belangstelling!

Het HollandKoor



In 2023 zal het HollandKoor onder leiding van Jan Quintus Zwart een concertreis maken naar Israël met TV opnamen in Jeruzalem

Er zullen repetities worden gehouden in: Goes / Hoogeveen / Voorthuizen.

Wil je lid worden en meedoen?

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Matty Bouwense, matty@zeelandnet.nl. Er komt een poster te hangen met deze info achter in de kerk.

Volg het HollandKoor op

<https://hollandkoor.nl/nieuws/heel-holland-zingt-voor-israel>

Bruiloft

Janke en ik willen dolgraag iedereen hartelijk bedanken voor alle gelukwensen en cadeaus die we vanuit deze gemeente hebben ontvangen. Er kwam een warme golf van liefdevolle verbondenheid en betrokkenheid over ons heen, en het was fantastisch hoe velen hun best deden om er wat moois van te maken! Een week later



zijn we daar nog diep van onder de indruk: wat worden we hier gedragen door veel lieve mensen om ons heen... We kunnen niet anders dan zeggen:

HEEL HARTELIJK DANK!!!

De collectes

Eerste collecte is voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

Tweede collecte is voor **Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr.**

NL87RABO0312200749

onder vermelding van "Diaconie"

Giften voor de diaconie:

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749

Giften voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,

Ds. A. Spaans

Colofon

Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt wekelijks.

Heeft u kopij voor de Zondagsbrief? Graag aanleveren vóór vrijdagmiddag 17:00 uur per mail aan zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl.



LITURGIE PROTESTANTSE GEMEENTE COLIJNSPLAAT

Dienst op zondag 29 mei 2022 in de Dorpskerk

Voorganger:	Dominee M. J. Wisse
Ouderling:	De heer A. Karman
Diaken:	Dominee A.C. Poley
Organist:	Mevrouw J. van Achterberg
Lector:	Mevrouw J. Karman
Koster:	De heer J. Siereveld
Beeld/Geluid:	De heer J. Geelhoed en mevrouw J. J. Hollestelle
Gastvrouw:	Mevrouw M. Wijshake

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de diaconie.
De bloemengroet is bestemd voor Mevr. Gramberg.

Orgelspel voor de dienst

Binnenkomst, welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 209 (staande)

Heer Jezus, o Gij dageraad,
wend naar ons toe uw licht gelaat.
Uw Geest die in de waarheid leidt
zij onze gids in deze tijd.

Geef dat ons hart mag zijn gericht
op U die ons verstand verlicht,
opdat uw naam ons steeds nabij,
uw lof op onze lippen zij,

totdat met alle eng'len saam
wij zingen: 'heilig is Gods naam!'
en zien U in het zalig licht
van aangezicht tot aangezicht.

Groet, bemoediging en drempelgebed (staande)

Psalm van de zondag: Lied 27: 1 en 4

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht".
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

Kyriegebed

Glorialied: Lied 302: 1

God in den hoog' alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weer gebracht;
de strijd heeft thans een einde.

Gebed bij de lezing van de schriften

[Begin kindernevendienst?]

De eerste lezing: Ruth 1

Tussenzang: Lied 87

Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;
door uwe poort zal ieder binnentreden.

Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!

God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kind'ren dragen.

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".

Evangelielezing: Johannes 14: 15-21

Zingen: Lied 663

Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen,
als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen, houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.

Preek

Orgelspel

Lied na de preek: Lied 800: 1,3,5

Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werkelijk wist van mijn verdriet?

Maar Christus gaf mij taal en teken
en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken,
het grondloos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid
bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid waar
twee of drie vergaderd zijn.

Nog blijft, door stralend licht omschenen,
de heilige bemind'ons bij.
Zijn bitter lijden doet ons wenen,
zijn hoge liefde maakt ons vrij.
Al wie met ons zijn hand wil grijpen
is welkom, vriend en bloedverwant.
Zijn hartenbloed doet allen rijpen
tot vrucht van 't hemels vaderland.

Gebeden

Lied ten besluite: Lied 836 (staande)

O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij Uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond,
en in hun midden stond.

Leg Heer, uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust,
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart,
o stille stem in 't hart.

Zending en zegen (staande)

Orgelspel bij het uitgaan