

ZONDAGSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE COLIJNSPLAAT



Broeders en zusters, U ontvangt hierbij de vijfenzeventigste Zondagsbrief.

Bijdrage van onze dominee

Rust vinden

De laatste dagen heeft het flink gestormd. Dat is in deze tijd van het jaar niet zo vreemd: oktober is de maand die wel vaker herfststormen brengt. Maar intussen 'stormt' het ook nogal in de wereld: er gebeurt veel,- ook veel dat ons kan verontrusten. Bijvoorbeeld de snelle stijging van de coronacijfers: wat gaat dat nu weer betekenen...? De ontwikkelingen op het gebied van klimaat, politiek en economie veroorzaken onrust.

Dinsdag jl. zijn we, na ruim anderhalf jaar, weer begonnen met de 'zangmiddag geestelijke liederen' in Cleijenborch. We zongen negen liederen die o.a. iets zeiden over de toekomst die we als christenen mogen verwachten; aansluitend bij het jaarthema van de Protestantse Kerk: 'Van U is de toekomst.'

Eén van die liederen was het bekende 'Neem, Heer, mijn beide handen...' Daar wordt het uitzicht bezongen: '...tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind.' Hier is 'rust' dus iets dat nog vóór ons ligt, in de toekomst. Misschien met op de achtergrond het beeld van het lekker liggen zonnen op het strand, zoals wij dat kunnen doen op een zomerse dag. En dat beantwoordt dan aan het verlangen naar rust terwijl je een rusteloos leven leidt in een wereld die constant verandert en in beweging is.



Verderop in dat lied wordt er gebeden: 'Laat m' aan uw voeten rusten, mij, hulp'loos kind...' Dat roept het beeld op van een kind dat kalm zit te spelen bij de voeten van moeder of vader, helemaal op z'n gemak. Het doet mij ook wel denken aan Maria die aan de voeten van Jezus zit te luisteren, terwijl haar zus Martha zich een slag in de rondte werkt. Je kunt dus rust voor je ziel vinden door Jezus' woorden aandachtig tot je te nemen en intussen voorlopig even de boel de boel te laten.

Twee regels verder wordt die bede voortgezet met de woorden 'vertrouwen en berusten, voor d' uitkomst blind.' Hier gaat het om de rust die je kunt vinden door de toekomst aan God toe te vertrouwen: 'Laat maar komen wat Hij wil dat er komt, ik aanvaard het, het is goed zo.' Omdat je weet dat je later toch wel de rust zult vinden aan de eeuwige stranden aan de overkant, waar de stormen van deze wereld zijn uitgeraasd. Kijk maar naar Jezus, die onder het stormen rustig sliep!

Liturgiecommissie

De liturgiecommissie is van plan om a.s. maandagmiddag om 15.00 uur bijeen te komen in de pastorie. Het gaat dan vooral om de Gedachtenisdienst op 21 november a.s.

Schoenendoosactie

De dozen kunnen nog **tot en met zondag 7 november ingeleverd** worden door ze zondags achter in de kerk neer te zetten of af te geven bij Joke Jobse (De Hoge Weie 7, tel.nr. 0113-695411). Meer leest u op www.schoenendoosactie.nl

De uitleg en een folder vindt u achter in de kerk.

Vacatures

- Beheerder voor De Thuishaven (zeer, zeer dringend!)
- Medewerker Beeld en Geluid
- Lectoren
- Ouderling voor pastoraat/pastoraal medewerker
- Sopranen en een tenor voor de zanggroep

Vindt u in dit rijtje iets waarmee u de gemeente wilt dienen? Voor meer info kunt u altijd een van de kerkenraadsleden benaderen.

Zondagochtend

Ik herhaal hier het stukje dat ik voor het kerkblad heb geschreven: 'Op 24 oktober is Rob Favier bij ons te gast als voorganger, voor de tweede keer. Dit is door de coronacrisis uitgesteld. De eerste keer was in 2019, op 7 juli. Op internet (Wikipedia) wordt hij omschreven als 'een Nederlandse zanger, entertainer, (liedjes)schrijver en theoloog.' Zelf zegt hij op zijn website: 'Samen met zijn vrouw Els zoekt hij steeds weer naar creatieve manieren om het Goede Nieuws onder woorden te brengen.' Dan weet u ongeveer wat u van hem verwachten mag.

Via "Kerkdienst gemist" kunt u de dienst kijken en beluisteren. De dienst begint zondag om 10.00 uur; iets eerder begint het orgelspel. De link naar deze dienst is: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/903-Protestantse-Gemeente-Colijnsplaat> . Er is geen collecte tijdens de dienst; we stellen het op prijs als u uw gift over wil maken via de bank.

De collectes

Eerste collecte is voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

Tweede collecte is voor de Voedselbank:

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749 onder vermelding van "Voedselbank"

Giften voor de diaconie:

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749

Giften voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

Hartelijk dank weer voor uw gaven!

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,

ds. Arie Spaans

LITURGIE PROTESTANTSE GEMEENTE COLIJNSPLAAT



PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT

Kerkdienst op zondag 24 oktober 2021 in de Dorpskerk

Voorganger: De heer Rob Favier

Ouderling: De heer A. Karman

Diaken: Mevrouw J. Euwijk

Organist: Mevrouw J. van Achterberg

Koster: De heer J. Hollestelle

Beamer: De heer B. Spies

Gastvrouw: Mevrouw E. Soetekouw

Lector: Mevrouw M. Wijshake

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede deze zondag voor de Voedselbank.
De bloemengroet is voor mevr. De Smit.

Orgelspel voor de dienst

Binnenkomst

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtspalm: Psalm 40:1, 2

Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht,
Hij heeft gehoord naar mijn gebed, mij uit de modderpoel gered,
mijn voet weer op een vaste grond gebracht.
Hij heeft mij doen herleven, mij in de mond gegeven
een nieuw lied tot zijn eer.
Laat ieder die het zag stil zijn van diep ontzag en hopen op de Heer.

Zalig de man die op de Heer vertrouwt,
geen acht slaat op de eigenwaan van die hun eigen wegen gaan,
maar die de leugen uit zijn leven houdt.
Mijn God, ik wil U roemen en al uw daden noemen,
niets is aan U gelijk.
Wil ik ze tellen, Heer, ik zie er telkens meer, 't gaat boven mijn bereik.

Votum en groet

Zingen: Lied 289: 1,2,3

Heer, het licht van uw liefde schittert, schijnt in donkere diepten, schittert.
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.

Schijn op mij, schijn op mij. *refrein*

Refrein: Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas Geest ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

Heer, ik kom in uw stralend schijnsel, uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister, toets mij, test mij, verteer al mijn duister.

Schijn op mij, schijn op mij. *refrein*

Heer, hoe meer wij uw helder licht zien en de weerglans op ons gezicht **zien**,
zal ons leven voor anderen stralen, het verhaal van **uw** liefde vertalen.

Schijn in mij, schijn door mij. *refrein*

Gebed om vergeving | Woord van vergeving

Zingen: Lied 868: 1, 2, 5

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam, psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing Oude Testament: Psalm 40: 1-10

Voor de koorleider. Van David, een psalm.

Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht
en Hij boog zich naar mij toe, Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.
Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk.
Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten.
Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen
het zien vol ontzag en vertrouwen op de HEER.
Gelukkig de mens die vertrouwt op de HEER
en zich niet keert tot hoogmoedigen, tot hen die verstrikt zijn in leugens.
Veel wonderen hebt u verricht, veel goeds voor ons besloten,
HEER, mijn God. Niemand is te vergelijken met u!
Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen. Offers en
gaven verlangt u niet, brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn
oren voor U geopend en nu kan ik zeggen:
'Hier ben ik, over mij is in de boekrol geschreven.'
Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik uw wet. Wanneer het
volk bijeen is, spreek ik over uw rechtvaardigheid,
ik houd mijn lippen niet gesloten, U weet het, HEER.

Zingen: Lied 316: 1,2

Het woord dat u ten leven riep is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand, een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

Het is niet aan de overzij. Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van de overkant der zee de schat der diepe wijsheid mee,
die 's levens raadsel kan verklaren?

Lezing uit Romeinen 8:35-39

Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of
vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: 'Om U
worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.'
Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft
bewezen. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten
noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in
de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons
bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Zingen: Lied 316: 3,4

Het is ook in de hemel niet, hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.

Wat gij ook in de sterren leest, Alleen de Geest beroert de geest,
Alleen het woord kan 't hart toespreken.

Het woord van liefde, vrede en recht is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.

Rondom u klinkt de stem van God: vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.

Evangelie: Marcus 9: 23, 24

Toen zei Jezus tegen hem: 'Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.'
Meteen riep de vader van het kind uit: 'Ik geloof! Kom mijn ongelooft te hulp.'

Lied: *Dit is mijn gebod* (Rob leert dit de gemeente ter plekke aan en begeleidt op de gitaar.)

Dit is mijn gebod dat je elkander liefhebt,
en je blijdschap wordt vervuld,
en je blijdschap wordt vervuld,
en je blijdschap wordt vervuld.

Preek. Thema: *Hoe beschikbaar ben je?*

Orgelspel

Zingen: Lied 838: 1,3,4

O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

Gebeden, voorbeden, stil gebed, "Onze Vader"

Slotlied: Lied 425 (2x)

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen (Gemeente: Amen, amen, amen.)

Orgelspel.

